

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ



ΓΑΜΟΣ καί τεκνογονία... «εύτεκνία» καί Πολυτεκνία! Βλ. σελ. 5.

Εύρυβιάδης Γ. Μπαϊραμίδης. Ένας πρωτοπόρος Ιατρός μέ σπάνιο ήθος! Βλ. σελ. 14.



Οικογένεια Γεωργίου-Άντιγόνης ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗ.
Μιά αξιοθαύμαστη Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια
μέ 9 παιδιά καί 62 έγγόνια. Σύνοδο: 81 μέλη!



Η Οικογένεια
της 6ης κόρης.

Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ καί
Άναστασίας ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗ, μέ 8 παιδιά, γεν. 2009-2016. Βλ. σελ. 13.

ΤΕΥΧΟΣ
152/2016

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 38ο, άρ. φύλλου 152.

Όκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016.

Άκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

**ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr**

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδοτης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθυντής

Έμπορικώς Τραπεζικής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,

μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθυντής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «ΤΥΠΟΓΡΑΝΟΣΗ ΑΒΕΕ»,

Λεύκρων 1, 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ.

☎ 210-23.89.200.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ
όσους τή ζητήσουν, αλλά και διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου των Ί. Ναών, μέ
εύλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας.
Δεκτές οί προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζειν έστí φιλοτεκνεΐν
και φιλογονεΐν».**



«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμνησις
των πελαργών, πού εΐναι πιννά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολ-
λύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά
και φιλογονικά, τμώντα ισόβια
τούς γονεΐς! Γ' αυτό ή τιμή-
εγγνωμοσύνη πρòς τούς γονεΐς λέγεται «άντι-
πελαργωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡΓ 29, 176C).
Εΐναι τò σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): PIRBGRAA
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): CRBAGRAA
- Οί ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση
σέ τραπεζικό λογαριασμό τού Σωματεΐου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί Φίλοι-Δωρητές μας, άφου καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν
Τράπεζα, νά μάς αποστέλλουν τήν απόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγρα-
φο), έπειδή οί Τράπεζες δέν ενημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τιμηθί μέ:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και
Ί. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
και πολλών Δημοσίων και Ίδιωτικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μὴ κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ως
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό
όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και
άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 και 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα κρωών,
αναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά
και ΑΓΑΜΩΝ μητέρων και γενικά ΕΠΚΥΩΝ, οί
όποιες πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 15),
γίνονται κατ' έξαιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό
οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρα-
τικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς και οικογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε - ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**
τροφήμα, ίματισμό καινούργη ή σέ καλή και
καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα και
έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, scho-
λικά είδη, παιχνίδια, αλλά και ΟΙΚΙΕΣ ή
ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως και παντός είδους ΔΩ-
ΡΕΑ χάρη των συγχρόνων ήρώων Πολυτέ-
κνων Άδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική
και υλική ενίσχυση όλων μας.

• **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**
κυρίως (βλ. έπομένους Τραπεζ. Λογαρ/μούς
και έσωκλειστη Ταχυληρωμή, σ. 22-23).

Χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα ζούν

σέ συνθήκες φτώχειας...!

Σύμφωνα μέ πρόσφατα στοιχεία τής Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) «στήν Ελλάδα, τό 2015, τό ποσοστό τών παιδιών πού ζούν σέ συνθήκες φτώχειας “σακαρφάωσε στό 37,8% (περίπου 710.000 παιδιά), όταν τό 2010, μόλις πέντε χρόνια πρίν, ήταν 28,7%”. **Πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη αύξηση τοῦ ἐν λόγω ποσοστοῦ στήν “Ευρωπαϊκή Ένωση” (Ε.Ε.) τήν τελευταία πενταετία...»** (Έφημ. «Ημερησία», 17. 11. 2016, σελ. 27). Ἀλλά καί στό καθαυτό ποσοστό παιδιῶν, πού ζούν σέ συνθήκες φτώχειας, **κατέχουμε τή θλιβερή τρίτη θέση (37,8%)** στήν Ε.Ε., μετά τή Ρουμανία (46,8%) καί τή Βουλγαρία (43,7%)!

Τά 710.000 αὐτά ἑλληνόπουλα (τό 2015· πόσα περισσότερα ἄραγε εἶναι τό 2016;) «ζούν σέ νοικοκυριά τά ὁποῖα κινδυνεύουν ἀπό φτώχεια ἀκόμη καί **μετά τήν καταβολή κοινωνικῶν παροχῶν**, εἶναι σέ κατάσταση σοβαρῆς στέρησης ὑλικῶν ἀγαθῶν ἢ ζούν σέ νοικοκυριά μέ μικρό ποσοστό ἐργασίας...» (Έφημ. «Ναυτεμπορικῆ», 17. 11. 2016, σελ. 9).

Κι ἄν οἱ ἀπογοητευτικοί αὐτοί ἀριθμοί μᾶς γεννοῦν θλίψη καί στενοχώρια, φανταστεῖτε τί βιώνουν καθημερινά ἑκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας, πού βλέπουν τά παιδιά τους νά ὑποφέρουν καί δέν ἔχουν ἀντικειμενικά τή δυνατότητα νά τοῦς προσφέρουν τά ἀπαραίτητα!

Οἱ συνέπειες τής οικονομικῆς κρίσης στίς Οἰκογένειες μέ παιδιά εἶναι πραγματικά ἐφιαλτικές. Σύμφωνα μέ ἐπίσης πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης «**ἡ κατάσταση στίς μονογονεϊκές καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες εἶναι ἀκόμη πύδ δραματική**». (Έφημ. «Ἀνεξαρτησία», 15. 4. 2016, σελ. 16).

Ἡ Π.Ε.Φ.Π. ζεῖ καθημερινά τόν ἀξιοπρεπή ἀγῶνα ἐπιβίωσης πιά, χιλιάδων ἀδελφῶν μας Ὑπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων. Ἡ ἀνεργία, ἡ μείωση τῶν μισθῶν, ἡ ἐξοντωτική ὑπερφορολόγηση καί ἡ ταυτόχρονη μείωση τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων (σέ σημείο πού νά θυμίζουν περισσότερο «φιλοδώρημα»¹) ἔχουν ὀδηγήσει τοῦς



1. Σάν νά μήν ἔφθανε ἡ περιοχότη τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων, ἐφέτος «τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί ὁ ΟΓΑ ἐπέβαλαν τέλος χαρτοσήμου 3,6% στό ποσό τῶν ἐπιδομάτων πού κατέβαλε ὁ Ὄργανισμός τόν Ἰούλιο σέ χιλιάδες τρίτεκνες

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.Π.

- Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ:
Καθημερινά: 7.30' π.μ.—8.00' μ.μ.
Σάββατο: 7.30' π.μ.—2.30' μ.μ.
- Γιά Πολυτέκνους **Α Τ Τ Ι Κ Η Σ**:
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρῶι 10—2.
- Γιά Πολυτέκνους **Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ**:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρῶι 10—2.
Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Λειτουργεῖ: ΤΡΙΤΗ καί ΠΕΜΠΤΗ
7.30'—3.00'. ☎ 210-38.08.826.
Υπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου.

.....

Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἐπισκέπτεστε τήν ἴσοσελίδα μας: www.pefip.gr

Πολυτέκνους σέ ἀδιέξοδο. Οἱ μόνοι συμπαραστάτες εἶναι ἡ μικρή καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ὅλοι Ἐσεῖς, οἱ Φίλοι-Αναγνώστες τοῦ Περιοδικοῦ μας καί Ἀρωγοί τοῦ συλλογικοῦ μας ἔργου, γιατί χωρὶς Ἐσᾶς καί τὴν ἀγάπη σας δέν θά μπορούσαμε νά κάνουμε τίποτα.

Ἄς μὴ λησμονοῦμε, λοιπόν, στοὺς χαλεπούς καιροὺς πού ζοῦμε, τοὺς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί τὰ ἀξιαγάπητα παιδιά τους, τὴν ἐλπίδα τοῦ Ἑθνους μας. Ἄς ἀδράξουμε τὴν εὐκαιρία καί ἄς ἀποδεχθοῦμε τὴν τιμὴ, πού μᾶς δίδει ὁ Πανάγαθος Θεός μας, νά γίνουμε τὰ Χέρια Του καί νά σκορπίσουμε ἀπλόχερα τὴν ἀγάπη Του. Βοηθώντας μέ ὅποιον-δήποτε τρόπο τοὺς «ἀδελφούς» τοῦ Χριστοῦ μας, οὐσιαστικά βοηθοῦμε τὸν ἴδιο τὸ Χριστό.² Γινόμαστε οἱ διαχειριστές τῶν ἀγαθῶν Του καί ταυτόχρονα πλουτίζουμε στὸν Οὐρανό, «... ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρώσις ἀφανίζει, καί ὅπου κλέπται οὐ διορῦσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν» (Ματθ. 6, 20). Ἄλλωστε, ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης: «**Καλότμηξ ἡ ψυχὴ πού ἀγαπᾷ τὸν ἀδελφὸ της, γιατί ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ζωὴ μας**».

καὶ πολύτεκνες οἰκογένειες!» (Ἐφημ. «Κυριακάτικη Δημοκρατία», 28. 8. 2016, σελ. 20). Ἡ εισφορὰ αὐτή, ἐκτός ἀπὸ ἄδικη, εἶναι καὶ **παράνομη**, γιατί βάσει τοῦ νόμου τὰ ἐπιδόματα αὐτὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε φόρο, τέλος, εισφορὰ ἢ κράτηση ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου...!

2. «Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι σπουδαιότερο ἀπὸ τὸ νά ἀνασταίνει κανεῖς νεκρούς. Διότι εἶναι πολὺ πῖο σπουδαῖο νά δώσεις τροφὴν στοῦ Χριστοῦ πού πεινᾷ, παρὰ νά ἀναστήσεις νεκροὺς στοῦ ὀνομα τοῦ Χριστοῦ. Στὴν πρώτη περίπτωση ἐσύ εὐεργετεῖς τὸ Χριστό, στὴ δεύτερη περίπτωση ὁ Χριστὸς εὐεργετῆ ἑσένα. Καὶ ἀμείβεται κανεῖς ὅταν εὐεργετῆ, ὄχι ὅταν τὸν εὐεργετοῦν. Ἡ δὲ ἀμοιβὴ τὴν ὁποία μᾶς δίδει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη πού κάνουμε στοῦ ὀνομα Του, εἶναι τὸ μέγα Του ἔλεος». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἱστ' Ὁμιλία στὴν Β' πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολή, Ε.Π.Ε., τ. 19, σελ. 447- καί P.G. 61, 516). Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαιώνει: «**Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται**» (Ματθ. 5, 7).

Ἐτήσια ὑποτροφία εἰς μῆνην ἀειμνήστου Καθηγητοῦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ (1935–2008).

Ὁ μακαριστὸς καθηγητὴς δίδαξε στοῦ τμήμα τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου. Νωρίτερα ὑπῆρξε ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν καί Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης Μεσαιωνικοῦ καί Νέου Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Διακρίθηκε γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ του ἀριότητα καί τὸ ἦθος του.

Ἐνας ἀπὸ τοὺς παλαιούς φοιτητές του, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς διδακτορικῆς του διατριβῆς συνδέθηκε ἰδιαίτερα μέ τὸν ἀειμνήστο Δημήτριο Σοφιανό, ἐκπληρώνει ἕνα ἱερὸ χρέος ἀπέναντι στὴ μνήμη τοῦ καθηγητοῦ του. **Καθιέρωσε, λοιπόν, ἀπὸ πέρυσι 2 ὑποτροφίες, πού θά ἀπονέμονται σέ 2 τεταρτοετείς ἢ τριτοετείς φοιτητές, τέκνα Πολυτέκνης Οἰκογενείας, πού φοιτοῦν: α) σέ Τμήματα Ἱστορίας καί β) σέ Τμήματα Φιλολογίας δημοσίων Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων.**

Οἱ φοιτητές πρέπει νά ἔχουν ἐξεταστῆ ἐπιτυχῶς τουλάχιστον στοῦ 70% τῶν μαθημάτων τῶν προηγουμένων ἐτῶν. Ἡ ἐπιλογή τῶν 2 ὑποτρόφων ἀνά ἔτος θά γίνεται ἀπὸ τὴν Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ βάση τὴν βαθμολογικὴ ἐπίδοση, ἀλλὰ καί τὴν οικονομικὴ κατάσταση τῆς Οἰκογενείας. Ἡ ὑποτροφία θά εἶναι 500 εὐρώ (ἐφάπαξ) γιὰ κάθε ὑπότροφο καί θά χορηγεῖται γιὰ δύο τουλάχιστον ἀκόμη ἔτη (2016, 2017, σέ διαφορετικούς φοιτητές κάθε ἔτος).

Παρακαλοῦμε τοὺς ἐνδιαφερομένους, πού διαθέτουν τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα, νά ἀπευθυνθοῦν στὴν Π.Ε.ΦΙ.Π.



ΓΑΜΟΣ και τεκνογονία...

«εὐτεκνία» και Πολυτεκνία!

Τό τελευταῖο διάστημα στό διαδίκτυο βλέπουμε κάποια ἄρθρα, δυστυχῶς θεολόγων και Ἱερῶν, πού προσπαθοῦν δίχως πατερικά ἢ ἀγιογραφικά ἐπιχειρήματα νά περάσουν τήν ἀντορθόδοξη ἄποψη τους ὅτι ἡ τεκνογονία δέν εἶναι βασικός σκοπός τοῦ Γάμου και, μάλιστα, ὅτι ἡ Πολυτεκνία, ἡ ἀπόκτηση δηλ. πολλῶν παιδιῶν, δέν ἀναφέρεται στήν ἱερή Ἀκολουθία τοῦ Γάμου και ἐπομένως δέν εἶναι... ἀναγκαῖα, ἐνῶ προτεραιότητα ἔχει ἡ ἀπόκτηση λίγων τέκνων, ἀλλά καλῶν...!¹ Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀνακυκλώνουν τίς ἀπόψεις παλαιότερων και νεότερων συγγραφέων, τῶν ὁποίων τά βιβλία-ἄρθρα, ἐνῶ διαφημίζονται ὡς ὀρθόδοξα, βρίθουν ἀντορθοδόξων ἀπόψεων.² Σάν νά μὴν εἶναι ἐφικτή ἡ ἀπόκτηση πολλῶν και καλῶν τέκνων και ὁ Θεός, πού δημιουργεῖ και χαρίζει τήν ψυχή, δέν γνωρίζει **ἐάν, πότε και πόσα παιδιά** θά δώσει!

Μάλιστα, μερικοί ἀπό αὐτούς τους συγγραφεῖς, γιά νά στηριξοῦν τά ἀστήρικτα, φθάνουν στό σημεῖο νά παρερμηνεύουν τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο και εἰδικότερα ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό Λόγο του «Περί Παρθενίας», στόν ὁποῖο ὁ Ἅγιος φαίνεται νά ὑποστηρίζει ὅτι, ἐπειδή «ἐπληρώθη» ἡ γῆ ἀνθρώπων, δέν εἶναι πιά ἀπαραίτητη ἡ παιδοποιία και πόσο μᾶλλον ἡ πολυτεκνία(!).³ Δυστυχῶς, δέν ἐπαρκεῖ ὁ χῶρος μας στό παρόν τεῦχος γιά νά ἀναλύσουμε αὐτή τήν (ἠθελμημένη ἢ ἀθέλητη;) παρερμηνεία τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου. Γιά νά μὴν τήν ἀφήσουμε ὁμως νά πλανᾶται μετέωρη, μεταφέρουμε τήν χαριτωμένη ἄποψη τοῦ συγχρόνου μεγάλου Ἁγίου Παΐσιου τοῦ Ἁγιορείτου, πού μέ ἀπλά λόγια ἐρμηνεύει τόν Ἅγιο Χρυσόστομο και δέν ἀφήνει, σέ κάθε καλοπροαίρετο, καμιά σκιά πάνω στό θέμα:

«Και μερικοί Πνευματικοὶ ἀπορῶ πῶς λένε μερικά πράγματα. Μιά φορά μέ ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές πού ἦρθαν ἐκεῖ στό Καλύβι: **“Γέροντα, ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος γράφει πουθενά νά μὴν κάνουν οἱ σύζυγοι παιδιά;”**. **“Τί εἶναι αὐτά πού λέτε; Πού τό ἀκούσατε αὐτό;”**. “Νά, ὁ πατήρ τάδε μᾶς τό εἶπε”, μοῦ λένε.

» Πιάνω τόν πατέρα τάδε και τόν ρωτῶ. “Εἶπες ἐσύ τέτοιο πράγμα;”. “Ναί”, μοῦ λέει. “Πού τό βρῆκες αὐτό γραμμένο;”, τόν ρωτῶ. “Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος τό ἀναφέρει στόν περί παρθενίας λόγο του”, μοῦ λέει!

» “Κοίταξε, τοῦ λέω, ἐγώ δέν διάβασα Ἅγιο Χρυσόστομο, ἀλλά δέν μπορεῖ ὁ Ἅγιος νά λέη κάτι τέτοιο. Κάτι ἄλλο θά λέη. Φέρε νά δῶ τί γράφει”.

1. Παραθέτουμε ἐνδεικτικά ἕνα μικρὸ δείγμα αὐτῶν τῶν ἀπόψεων: ● «Ἡ τεκνογονία ποτέ δέν ὑπῆρξε αὐτοσκοπός τοῦ γάμου, κατά τήν ἴδια ἔννοια οὔτε ἡ πολυτεκνία, γι’ αὐτό και οἱ εὐχές τῆς ἀκολουθίας του ἐπικεντρῶνουν στό νόημα τῆς καλλιτεκνίας και τῆς εὐτεκνίας» (περί τῆς ἐτυμολογίας τῆς λέξεως «εὐτεκνία», βλ. στίς σελ. 11 και 15 τοῦ παρόντος) ● «Ἡ Ἅγία Γραφή, λοιπόν, δέν ἀπαγορεύει τήν ἀντισύλληψη... Ἡ ἀντισύλληψη δέν εἶναι ἐναντίον τῆς τεκνοποίησης, ἀλλά εἶναι ὑπέρ τῆς ἐλεγγόμενης τεκνοποίησης. Εἶναι λάθος νά κάνουμε συνέχεια παιδιά, δίχως ὑπευθυνότητα και προγραμματισμό...» (Πρωτοπρεσβ. Δημητρίου Ἀθανασίου, «Ἡ Χριστιανική Οἰκογένεια», ἐκδ. Μύρος, Ἀθήνα 2016, σελ. 14, 120· οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας). Καί ὁ Πανάγαθος Θεός: Τό Ἅγιο θέλημά Του, νά χαρίσει, ὅποτε και ὅταν Αὐτός κρίνει, τήν ψυχή;

2. Βλ. βιβλία και ἄρθρα τῶν Χρ. Γιανναρά, π. Φιλοθέου Φάρου, Ν. Μπουγάτσου, Γ. Πατρώνου, π. Ἠλία Διακουμάκου, π. Βασιλείου Θερμοῦ... κ.ἄ.

3. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου, «Λόγος περί Παρθενίας», P.G. 48, 546.

» Μοῦ φέρνει τό βιβλίό καί μοῦ δείχνει τό χωρίο. Τό διαβάζω καί βλέπω ὅτι ὁ Ἅγιος γράφει: **“Τώρα ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ ἄνθρωποι καί σᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νά ζήσετε καί ἐν παρθενία. Δέν εἶναι ὅπως παλιά πού ἔπρεπε νά ἀφήσουν ἀπογόνους”**. Δέν λέει δηλαδή **“μὴ γεννᾶτε παιδιά”**⁴ καί αὐτός νά ἐπιμένῃ.⁵ **Νά εἶναι κληρικός καί θεολόγος καί νά λήη τέτοια πράγματα!** Νά δείχνῃ ὅτι διαβάζει Χρυσόστομο, ὅτι κάνει διατριβές καί νά τόν ἔχουν γιά καλό Πνευματικὸ! **Ξέρετε τί βλάβη κάνουν κάτι τέτοιες λανθασμένες ἐρμηγεῖες σέ ἄνθρώπους πού θέλουν νά ἀναπαύσουν τόν λογισμό τους;**

» Γιά πολλοὺς πού ζοῦν κοσμικὰ ἢ οἰκογένεια σήμερα δέν ἔχει νόημα. Γιά αὐτό ἢ δέν παντρεύονται ἢ παντρεύονται καί δέν κάνουν παιδιὰ ἢ σκοτώνουν τὰ παιδιὰ μέ τίς ἐκτρώσεις καί ἔτσι μόνοι τους ἐξαφανίζονται τὸ σόι τους. Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται. Δέν τοὺς καταστρέφει ὁ Θεός. Ἐνῶ οἱ πιστοί, πού τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, δέχονται τὴν θεία Χάρη, γιατί ὁ Θεός εἶναι ὑποχρεωμένος κατὰ κάποιον τρόπο νά τοὺς βοηθήῃ στὰ δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε. **Καί βλέπουμε χριστιανούς οἰκογενειάρχες, μέ ὅσα παιδάκια τοὺς δίνει ὁ Θεός, νά τὰ μεγαλώνουν μέ φόβο Θεοῦ.** Καί ὅλα τὰ παιδιὰ νά εἶναι ἰσορροπημένα, χαρούμενα, εὐλογία Θεοῦ, καί νά προκόβουν. Ἐκεῖ πού λέμε: **“τί θά γίνῃ ὁ κόσμος;”,** βλέπουμε τώρα νά προχωρήῃ, μέ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μιά γενιά καλή. Ὁ διάβολος καταστρέφει, ἀλλὰ καί ὁ Καλὸς Θεός ἐργάζεται καί δέν θά ἀφήσῃ νά ἐξαφανισθῇ τὸ γένος μας»⁶.

Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ τεκνογονία καί μάλιστα ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν πού θά ἀποκτήσουμε δέν εἶναι, ἢ τουλάχιστον δέν πρέπει νά εἶναι, δική μας ἐπιλογή. Ὁ Πανάγαθος Θεός δημιουργεῖ καί δωρίζει τὴν ψυχὴ κι ἐμεῖς εἴμαστε συνεργοὶ στὴ δημιουργία τοῦ σώματος. Ἄλλωστε, **δέν εἴμαστε ποτέ σίγουροι ἐάν καί πόσα παιδιὰ θά μᾶς χαρίσει.** Αὐτό γιά τὸ ὅποιο, ὅμως, θά πρέπει νά εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι εἶναι ὅτι θά μᾶς δώσει τόσα, ὅσα εἶναι

4. Καί φυσικὰ πουθενά ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος δέν λέγει ἢ ἔστω ὑπονοεῖ τὴν ἀποφυγὴ τῶν παιδιῶν μέ ἀντισύλληψη (ἢ ἐκτρώσεις). Μόνο ἐγκράτεια καί σφροσύνη-ἀγνότητά ὑπονοεῖ καί τονίζει καί γιά τοὺς βουλομένους καί δυναμένους ἐγγάμους, ὅπως προτείνει καί ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: *«... μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μὴ τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστεία καὶ τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράξῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν, τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ' ἐπιταγήν»* (Α' Κορινθ. 7, 5-6). Καί μέ «τὸ αὐτὸ συνέρχησθε» ἐννοεῖ τὴ νόμιμη καί σώφρονα συνουσία, χωρὶς ἀντισύλληψη, καί πάντοτε μέ τὴν ἀποδοχὴ τῆς τεκνογονίας, ἐάν καί ὅποτε τὸ θελήσει ὁ Πανάγαθος Θεός. Ἄλλωστε, ὅπως καί ἄλλοῦ ἀναφέρει ὁ ἱ. Χρυσόστομος: *«Γάμος γὰρ οὐχ ἵνα ἀσελγῶμεν εἰσενηνεκται (=ἔχει εἰσαχθῆ, ἐπιτραπῆ) οὐδ' ἵνα πορνεύωμεν, ἀλλ' ἵνα σφρονονῶμεν... Δύο γὰρ ταῦτά ἐσσι, δι' ἅπερ εἰσενηνεκται γάμος, ἵνα σφρονονῶμεν καὶ ἵνα πατέρες γινώμεθα, τῶν δὲ δύο τούτων προσηγομιένῃ ἡ τῆς σφροσύνης ἐστὶ πρόφασις»* (P.G. 51, 212-213).

5. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Ξεκάθαρος ἀναφέρει, γιατί στό λόγο του «Περὶ παρθενίας» λέει ὅλα αὐτὰ περὶ γάμου· γιά νά προτρέψει τοὺς ἀναγνώστες του στὴν Παρθενία: *«Ὅτι τὰ περὶ γάμου λεγόμενα παρθενίας ἐστὶ προτρεπτικά»* (http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/John%20Chrysostom_PG%2047-64/De%20virginitate.pdf, σελ. 7).

6. Ἁγίου Παΐσιου, «Λόγοι Δ'. Οἰκογενειακὴ Ζωή», ἐκδ. Ἱερὸν Ἦσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικὰ Θεσ/νίκης 2015, σελ. 68.

Εἶναι ἀξιοθαύμαστο τὸ ὅτι ὁ Ἅγιος Παῖσιος, ὡς θεοφώτιστος, κατανοοῦσε καί ἐρμήνευε ὀρθά-ὀρθόδοξα τὸ γράμμα καί τὸ πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Χρυσόστομου καί γενικὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐνῶ, δυστυχῶς, οἱ νεωτεριστὲς θεολόγοι καί Ἱερεῖς παρερμηνεύοντας τοὺς Ἁγίους ἀναπτύσσουν τὴ «θεολογία» τῶν παθῶν τους, τὴν ὁποία καί διδάσκουν *«πλανῶντες καὶ πλανώμενοι!»*

«... πρὸς τὸ συμφέρον»⁷ τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «... τὸ τεκεῖν ἄνωθεν ἔχει τὴν ἀρχήν, ἀπὸ τῆς Θεοῦ προνοίας, καὶ οὔτε γυναικὸς φύσις, οὔτε συνουσία, οὔτε ἄλλο οὐδὲν αὐταρκές (= ἀρκετὸ ἀπὸ μόνο του) πρὸς τοῦτ' ἔστιν»⁸. κατὰ δὲ τὸ σύγχρονο Ἅγιο Ἰουστίνου Πόποβιτς: «... ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ, ὁ ἄνθρωπος συνεργεῖ»⁹.



Στὸ ἐρώτημα, λοιπόν: «Πόσα παιδιά θὰ κάνουμε»; Ἡ ἀπάντηση θὰ πρέπει νὰ εἶναι: «Ὅσα ὁ Πανάγαθος Θεὸς μᾶς δώσει!» (Στὶς εὐχῆς καὶ στὶς αἰτήσεις τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁραβῶνα καὶ τοῦ Γάμου προσευχόμεστε ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ χαρίσει στὸ ζευγὸς «υἱοὺς καὶ θυγατέρας», «τέκνα» πολλά, π.χ. «Ὑπὲρ τοῦ εὐφρανθῆναι αὐτοὺς ἐν ὄρασει υἱῶν καὶ θυγατέρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»).

Κάθε ἄλλη ἐπιλογή εἶναι ὀλιγοπιστία καὶ ἄρνηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, πού δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν τεκνογονία («παιδοποιΐα»), πού πηγάζει ἀπὸ τὴν «ἐννομο συζυγία» χωρὶς ἀριθμητικούς περιορισμούς καὶ «οἰκογενειακούς προγραμματισμούς»¹⁰! Αὐτὸ, ἄλλωστε, εὐχεται καὶ ὁ Ἱερέας στὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου (πόσοι ὄμοιοι τὸ προσέχουν!): «... ὁ διὰ τὴν ἄφραστόν Σου δωρεάν καὶ πολλὴν ἀγαθότητα παρααρόμενος ἐν Κανῶ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν ἐκείσε γάμον εὐλογῆσας, ἵνα φανερώσης ὅτι Σὸν θελήμᾶ ἐστιν ἡ ἐννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα» (Ἁ Εὐχὴ Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου).

Καὶ ἐάν γιὰ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴ ζωὴ μας ὑλικά ἀγαθὰ μᾶς λέγει ὁ Κύριος: «μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε..., πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῆζετε τούτων ἀπάντων» (Ματθ. 6, 25-32), πόσο μάλλον αὐτὸ δὲν θὰ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ θελήματός Του στὸ θέμα τῆς τεκνογονίας καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παιδιῶν πού θὰ θελήσει Αὐτὸς νὰ μᾶς δωρίσει; Ἄραγε, δὲν γνωρίζει «ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» πόσες ψυχούλες θὰ μᾶς χαρίσει καὶ δὲν θὰ φροντίσει μετὰ γιὰ τὴν ἀνατροφή τους; Ἄς τὸ σκεφθοῦμε καὶ ἅς ἐμπιστευθοῦμε τὸ Δωρεοδότη Χριστὸ, ὥστε νὰ μὴν ἀκούσουμε κι ἐμεῖς τὸ «ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;» (Ματθ. 14, 31)¹¹.

7. «Ὑπὲρ τοῦ παρασχεθῆναι αὐτοῖς σωφροσύνην, καὶ καρπὸν κοιλίας πρὸς τὸ συμφέρον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» (Αἴτηση Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου).

8. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου, «Ὀμιλία εἰς τὴν Ἄνναν», P.G. 54, 639.

9. Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος», ἐκδ. Ἀσθή-να 2001, σελ. 118.

10. Ὁ ὀργανωμένος, πολυδιαφημιζόμενος καὶ «ἐπιβαλλόμενος» οἰκογενειακὸς προγραμματισμὸς (πού προωθεῖ τὸν ἔλεγχον τῶν γεννήσεων μέσω τῆς ἀντισυλληψῆς συμπεριλαμβάνοντας καὶ τὴ φοινικὴ ἔκτρωση, ὡς τρόπο ἀποφυγῆς μιᾶς «ἀνεπιθύμητης» ἐγκυμοσύνης), προέκυψε ἀπὸ τὸ ὀρθολογιστικὸ δυτικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, στὴν ἀπεγνωσμένη προσπάθειά του νὰ αὐτονομηθεῖ ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὸ Ἅγιο θέλημά Του, ἐγκατέλειψε τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερίαν καὶ ζωὴν, γιὰ νὰ ὑποδουλωθεῖ στὸ δικὸ του ἐγωιστικὸ θέλημα, με ἀποτέλεσμα νὰ ἀναζητᾶ μάταια τὸν κατακεραμιτισμένο του ἑαυτὸ στὸ ντιβάνι τοῦ ψυχολόγου καὶ τοῦ ψυχιάτρου.

11. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἔχοντας τὰ μάτια του προσηλωμένα στὸ Χριστὸ, περπάτησε ἐπάνω στὴν ἀγριεμένη θάλασσα. Ὅταν, ὅμως, ἀπομάκρυνε τὸ βλέμμα του ἀπὸ τὸν θεάνθρωπο Κύριο, ἀντίκρουσε τὰ μανιασμένα κύματα, ὀλιγοπίστησε καὶ ἄρχισε νὰ βουλιάζει. Ἔτσι καὶ γιὰ τὸ σοβαρὸ θέμα τῆς τεκνογονίας, ὅταν ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ Δεσπότη Χριστὸ, κάθε δυσκολία ἐξαφανίζεται ἢ μετριάζεται καὶ μπορούμε ἀφοβα

Σχετικά με την **άποφυγή της τεκνογονίας** όλοι οι Άγιοι Πατέρες, διαχρονικά, έδίδασκαν ότι είναι μεγάλη άμαρτία και θεωρούσαν την πολυτεκνία μεγάλη εύλογία. Αυτό δέν άπομειώνεται από τό γεγονός ότι ή Έκκλησία μας **κατ'οικονομία άνέχεται τίς έξ άδυναμίας συζυγικές σχέσεις, πού έξ προθέσεως δέν έχουν σκοπό τήν παιδοποιία, αλλά τή σαρκική ήδονή**. Μέ τήν προϋπόθεση, όμως, ό άνθρωπος νά άναγνωρίζει τήν άδυναμία του, νά ταπεινώνεται μπροστά στόν Κύριο (όχι προσδοκώντας στεφάνους, αλλά έλπίζοντας ότι ό Θεός θά τόν ελεήσει γιά τήν ταπεινώσή του) και βέβαια νά δέχεται τό κατάλληλο ανά περίπτωση έπιτίμιο (πού θά όρίσει ό Πνευματικός).¹²

Ένδεικτικά άναφέρουμε ότι ό **Άγιος Ίωάννης ό Χρυσόστομος** (πού τόσο παρερμηνεύεται στό θέμα αυτό) άναφέρει σχετικά μέ τό σκοπό τής συζυγικής συνεύρεσης («μίξεως»): **«Η γάρ έκάστου άρετή τότε φαίνεται, όταν πρòς τό έπιτήδειον (= κατάλληλο) έργον άγεται (=όδηγείται)· όταν δέ πρòς τό άλλότριον, ουκέτι. Οϊον, ό οϊνος πρòς εύφροσύνην δέδοται, άλλ' ου πρòς μέθην· ό άρτος πρòς τροφήν, ή μίξις πρòς παιδοποιϊαν**. Όσπερ οϋν ταϋτα διαβέβληται παραχρώμενα (= έχουν διαστραφεί από τήν κακή χρήση), οϋτω και τὰ δάκρυα»¹³. Και άλλου: «...ή γάρ επιθυμία δια γάμον έδόθη, δια παιδοποιϊαν παρεσχέθη, ου δια μοιχείαν ουδέ διαφθοράν...»¹⁴. Ένώ ό νηπτικότητας **Άγιος Μάξιμος ό Όμολογητής** σημειώνει γιά τόν κίνδυνο τής παράχρησης τής συνουσίας μέσα στό Γάμο: «...»Η πάλιν κακία έστίν, ή έσφαλαμένη κρίσις τών νοημάτων, ή έπακολουθει ή παράχρησις τών πραγμάτων. Οϊον ως επί τής γυναικός, ή όρθή κρίσις τής συνουσίας, ό σκοπός έστι τής παιδοποιϊας. Ο οϋν εις τήν ήδονήν άποβλεψάμενος, έσφάλη περι τήν κρίσιν, τό μη καλόν ως καλόν ήγησάμενος. Ο γοϋν τοιοϋτος, παραχρηται γυναικι συνουσιαζόμενος...»¹⁵.

νά πορευόμαστε στήν τρικυμισμένη ζωή μας, δίχως νά βουλιάζουμε. Άλλά και άν κάποτε όλιγοπιστήσουμε, άμέσως άς ένατενίσουμε τόν Κύριο και έν μετανοία άς φωνάξουμε: «Κύριε, σώσόν με» (Ματθ. 14, 31), κι Αϋτός θά μάς σώσει, όπως τόν Πέτρο, άρκεί ν' άλλαξουμε ζωή και νά Τόν έπιστευθοϋμε.

Ό διδάσκαλος του Γένους Αρχιεπ. Άστραχάν, **Νικηφόρος Θεοτόκης** σε σχετική όμιλία του άναφέρει γιά τόν όλιγόπιστο: «... ό **όλιγόπιστος, επειδή διατάζει στα λόγια του Θεου και έχει όλίγον ζήλον, εύκολα περιφρονεί τους θεϊους νόμους, εύκολα άπογυμνώνεται από τό έπουράνιον ένδνμα τής άρετης**» («Πατερικόν Κυριακοδρομίον», εκδ. Ί. Κελλίον Άγιου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος 2003, σελ. 209).

12. Χαρακτηριστικά ό σύγχρονος όσιος **Γέροντας Παϋλος Νικηταράς** τήν άποφυγή τής τεκνογονίας τή θεωρούσε μεγάλη άμαρτία και τόνιζε ότι είναι κωλυτική γιά τή θεία Μετάληψη. Έπέτρεπε τή θεία Κοινωνία δύο ή τρεις φορές τό χρόνο, **μόνον άν ύπήρχαν λόγοι ύγείας**. [Πρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Χριστοδοϋλου, «Γέροντος Παϋλου Νικηταρά, Πνευματικές Νουθεσίες από τό Νησί τής Άποκαλύψεως (1912-†1999)», εκδ. «Όμολογία», Άθήνα 2002]. Τήν ίδια παραδοσιακή ποιμαντική άντιμετώπιση τής άποφυγής τής τεκνογονίας είχαν και έχουν οι διακριτικοί Πνευματικοί (όπως ό όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος κ.ά.), πριν φανερωθοϋν οι καινοφανείς «νεορθόδοξες» διδασκαλίες, τίς όποιες, δυστυχώς, έχουν ένστερνισθεί άρκετοί πνευματικοί και δηλητηριάζουν μέ αϋτές πολλές χριστιανικές οικογένειες...! Πάντως, δική μας άποκλειστικά είναι ή ευθύνη τής έπιλογής παραδοσιακού και διακριτικού Πνευματικού.

13. Άγιου Ίωάννου του Χρυσοστόμου, «Υπόμνημα εις τήν πρòς Κολασσαείς Έπιστολήν», Ρ.Γ. 62, 385-386.

14. Άγιου Ίωάννου του Χρυσοστόμου, «Υπόμνημα εις τήν πρòς Έφεσίους Έπιστολήν», Ρ.Γ. 62, 20.

15. Άγιου Μαξίμου του Όμολογητοϋ, «Περί Άγάπης, εκατοντάς δευτέρα», Ρ.Γ. 90, 989. Μετάφραση: «...Ένώ πάλι κακία είναι ή παρερμηνεία τής οϋσίας τών

Ὁ δὲ μεγάλος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης, σχολιάζοντας τὸ γνωστὸ χωρίο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «Τίμιος ὁ γάμος καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος» (Ἐβρ. 23, 3), συνηγορεῖ ὑπὲρ τῶν θέσεων τῶν προγενεστέρων Πατέρων¹⁶ λέγοντας: «Τίμιος δὲ λέγεται ὁ γάμος καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος,



Ὁ Γάμος τῆς Κανᾶ, ἀπὸ χειρογράφο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, Ἅγιον Ὅρος.

ὅταν οἱ κατὰ γάμον συναπτόμενοι, εἴτε ὁ ἄνδρας, εἴτε ἡ γυναίκα, ὄχι μόνον δὲν μολύνονται μοιχικῶς μὲ ἄλλα ξένα πρόσωπα, ἀλλὰ καὶ ὅταν αὐτοὶ δὲν μολύνονται μὲ παρανόμους μίξεις εἰς τὸ παρὰ φύσιν, ὅταν σμίγουν, ὄχι διὰ φιληδονίαν καὶ ἀκρασίαν, ἀλλὰ διὰ μόνην παιδοποιΐαν, καὶ ὅταν λογιάζουν τὴν σαρκικὴν ἔνωσιν ἓνα σημεῖον τῆς πνευματικῆς ἐνώσεως αὐτῶν μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς εἰς τὸν Χριστὸν ἀυξήσεως αὐτῶν καὶ ἐπιδόσεως· ἐπειδὴ ὁ γάμος τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, δὲν εἶναι μόνον σαρκικός... ἀλλὰ ἔχει καρπὸν πνευματικῆς ἐπαγγελίας...»¹⁷. Ἄλλωστε, «εἰ δὲ νενοθευμένος ὁ γάμος καὶ ρύπων ἐμπλεως (= γεμάτος), πῶς ἄρα ἐκεῖσε (= ἐκεῖ) Χριστός, ὁ καθαρώτατος μόνος, καὶ τῶν ψυχῶν νυμφίος ἅγιός τε καὶ ἄμωμος;»¹⁸!

Ἀλλὰ καὶ οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι τὰ ἴδια φρονοῦσαν καὶ ἐδίδασκαν. Χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶχε πει στὸν ἀείμνηστο π. Νικόδημο Μπιλάλη, σὲ μία ἐπίσκεψή του στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου: «**Θὰ τοὺς λές νά μὴν ἀποφεύγουν τὰ παιδιὰ. Μέγα, θανάσιμο ἀμάρτημα τὸ ν' ἀποφεύγουν νά κάνουν παιδιὰ. Πολύ καλά κάνεις, πού ἀσχολεῖσαι μὲ τὸ ἔργο αὐτό. Νά συνεχίσεις καὶ νά τοὺς λές ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας. Μέγα ἀμάρτημα ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας**»¹⁹.

πραγμάτων, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖται ἀπὸ κακὴ χρῆση καὶ ἀντιμετώπιση στὴν πράξη. Στὴν προκειμένη περίπτωση ὅσον ἀφορᾷ τὴ γυναίκα, ἡ ὀρθὴ κρίση γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς συνουσίας εἶναι ἡ παιδοποιΐα. Αὐτὸς πού ἀποβλέπει στὴν εὐχαρίστηση ἔχει ἐσφαλμένη κρίση, γιατί θεωρεῖ ὡς σωστὸ τὸ λανθασμένο. Πράγματι λοιπὸν αὐτὸς πράττει ἄσχημα συνευρισκόμενος μὲ (τὴ) γυναίκα (του)...» (Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής).

16. Ἐνδεικτικὰ ὁ Ἅγιος Συμεών, Ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης, στὴν Πραγματεία του «Περὶ Τελετῶν» (στὸ κεφ. «Περὶ Γάμου»), γράφει: «Ὁ δὲ γε γάμος συγκαταβάσεώς ἐστι δῶρον Θεοῦ διὰ τὴν παιδοποιΐαν, ἕως τὸ πᾶν τὸδε μετὰ τῆς φθορᾶς ἴσταιται» (= «Ὁ γάμος λοιπὸν εἶναι βέβαια δῶρο τῆς συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ χάρις τῆς παιδοποιΐας, ὡστόσο αὐτὸς ὁ κόσμος διαρκεῖ (καὶ συνυπάρχει) μὲ τὴ φθορά»). P.G. 155, 180). Ἐνῶ παρακάτω, στὸ κεφ. «Περὶ τοῦ νομίμου τιμίου γάμου», μετὰ τὴν πρόθεση «διά», προσθέτει τὸ προσδιοριστικὸ ἐπίθετο «μόνην»: «Καὶ λέγομεν ἤδη περὶ τοῦ γάμου, ὅστις κατὰ θεῖαν συγχώρησιν ἐν ἀνθρώποις ἐστὶν ἐνεργούμενος, τοῖς κατὰ κόσμον θέλουσι ζῆν, διὰ μόνην παιδοποιΐαν...» (P.G. 155, 504).

17. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἀγιορείτου, «Ἐρμηνεῖα εἰς τὰς ἸΔ' Ἐπιστολάς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», τόμ. 3ος, ἐκδ. «Ὁρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ/νίκη 1990, σελ. 738.

18. Ἁγίου Συμεών, Ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης, «Τὰ εὐρισκόμενα πάντα», P.G. 155, 505.

19. Ἁγίου Πορφυρίου, «Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν», ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως, Ἀθήνα 2010, σελ. 408.

Ἐπίσης, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, γιά τό ἴδιο θέμα, ἔλεγε: «Πολλές φορές ἀνδρόγυνα μου ἐκφράζουν τήν ἀνησυχία τους γιά τό θέμα τῆς τεκνοποιίας καί ζητοῦν τήν γνώμη μου. Ἄλλα σκέφτονται νά κάνουν ἕνα-δύο παιδιά καί ἄλλα θέλουν νά ἀποκτήσουν πολλά παιδιά. **Αὐτό ὅμως πού τοὺς συμφέρει εἶναι νά ἀφήνουν τό θέμα τῆς τεκνοποιίας στόν Θεό. Νά ἐμπιστευτοῦναι τήν ζωή τους στήν θεία Πρόνοια καί νά μὴ βάζουν δικά τους προγράμματα. Πρέπει νά πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός, πού φροντίζει γιά τὰ πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, πολύ περισσότερο θά φροντίσει γιά τὰ δικά τους παιδιά...**

»Μερικοὶ προσπαθοῦν πρῶτα νά τακτοποιήσουν ὅλα τὰ ἄλλα καί ὕστερα νά σκεφθοῦν γιά παιδιά. **Δέν λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν τους καθόλου τόν Θεό.** Ἄλλοι πάλι λένε: «σήμερα εἶναι δύσκολη ἡ ζωή ἕνα παιδί φθάνει, γιατί καί αὐτό μέ δυσκολία τό μεγαλώνεις», καί δέν κάνουν ἄλλα παιδιά. **Δέν καταλαβαίνουν πόσο ἀμαρτάνουν μ' αὐτήν τήν τοποθέτηση, γιατί δέν ἀφήνονται μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Ὁ Θεός ἔχει σπλάγγνα. Μόλις δεῖ ὅτι δέν μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν, δέν τοῦ εἶναι δύσκολο νά μὴν τοὺς δώση ἄλλα παιδιά...»²⁰.**

Ὅμως ἡ τεκνογονία δέν εἶναι ἀρκετή ἀπό μόνη της, νά ὀδηγήσει τοὺς γονεῖς στή σωτηρία. Ἀπαντώντας ὁ μακαριστός Ἁγιορείτης **Μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης** (Ἰδρυτής τῆς Π.Ε.Φ.Π.) στό ἐρώτημα, πού τοῦ εἶχε τεθεῖ: «Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, «...σωθήσεται (ἡ γυνή) διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καί ἀγάπῃ καί ἀγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης»; (Τιμόθ. 2, 15)», ἔγραφε:

«Ὅπως σαφῶς φαίνεται ἀπό τό β' μέρος τοῦ χωρίου, μαζί μέ τή γυναίκα συνυπονοεῖται καί ὁ ἄνδρας καί γι' αὐτό λέγει: «ἐὰν μείνωσιν» καί οἱ δύο πιστοί στό Θεό καί μεταξύ τους, ἀγαπημένοι, σώφρονες (= ἀγνοί καί καθαροί) καί ἀγιαζόμενοι μέ τὰ ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐάν δηλ. ἀποτελοῦν μία «κατ' οἶκον ἐκκλησίαν» (Ρωμ. 16, 4). **Δέν σώζονται δηλ. ἀπλά καί μόνον ἂν τεκνογονοῦν καί πολυτεκνοῦν, ἀλλ' ἐάν αὐτό τό κάνουν μέ πίστη καί ἀγάπη στό Θεό καί μέ ὅσα προαναφέρθηκαν.** Τεκνογονία γίνεται ἐκτός γάμου καί ἀπό ἀπίστους. Ἄλλ' ἐκεῖ ἡ σωτηρία εἶναι ἀβέβαιη, ἐκτός ἂν μετανοήσουν. Ἐδῶ δέν μιλάμε γενικά καί ἀόριστα, ἀλλά εἰδικά γιά Χριστιανούς Ὁρθοδόξους, πού ἔχουν τελέσει νόμιμο Ὁρθόδοξο Γάμο...»²¹.

Γνωρίζουμε ὅτι δέν ἐξαντλήσαμε τό μεγάλο αὐτό θέμα. Τά σχετικά Πατερικά χωρία εἶναι πάρα πολλά, ὅμως ὁ χώρος τοῦ Περιοδικοῦ μας δέν ἐπαρκεῖ γιά ἐκτενέστερη ἀνάλυση. Μέ τή βοήθεια, ὅμως, τοῦ Θεοῦ θά ἐπανεέλθουμε.

Κλείνουμε ἀναδημοσιεύοντας ἕνα κατατοπιστικό ἄρθρο τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.Φ.Π., **Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικόδημου Μπιλάλη** γιά τήν ἐτυμολογία τῆς λέξεως «εὐτεκνία» γενικά καί ἰδιαίτερα στήν ἰ. Ἀκολουθία τοῦ Γάμου²². Καί αὐτό ἐπειδή φίλοι Πολύτεκνοι μᾶς ἐνημέρωσαν ὅτι σέ εἰδικές ὁμιλίες περὶ Γάμου, κάποιοι Ἱερεῖς καί λαϊκοὶ θεολόγοι ἀναφέρουν ὅτι στήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Γάμου δέν ὑπάρχει πουθενά ἡ λέξη πολυτεκνία, παρὰ μόνον οἱ λέξεις εὐτεκνία καί καλλιτεκνία. Ἐννοώντας ἀσφαλῶς ὅτι ἡ πολυτεκνία δέν εἶναι... ἀπαραίτητη!!! Σέ αὐτό ἀπαντᾷ μέ φιλολογική καί ἐτυμολογική σαφήνεια ὁ ἀείμνηστος π. Νικόδημος, ὁ ὁποῖος, ἐκτός ἀπὸ ἐμβριθῆς θεολόγος, ὑπῆρξε καί ἄριστος φιλόλογος.

Ἰ. Γ. Θ.

²⁰. Ἁγίου Παΐσιου, «Λόγοι Δ'. Οἰκογενειακή Ζωή», ἔ.α., σελ. 64-65, 66.

²¹. Περιοδ. «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ἀρ. τ. 101/2004, σελ. 19

²². Περιοδ. «ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ἀρ. τ. 13/1982, σελ. 14-15.

«Εὐτεκνία» ἢ Πολυτεκνία;

«Εὐτεκνία ναί, τό λέει ἡ Εὐχή, ἀλλά πολυτεκνία ποῦ τό λέει;».

† Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικοδήμου (Μπιλάλη).

Ἡ ἀντίρρηση ἢ ἔνσταση αὐτή περισσότερο μᾶς ἔχει προβληθεῖ ἀπό ἀρκετούς φίλους – θά τό εἰποῦμε χωρίς φόβο ἢ πάθος – θρησκευόμενους, πού, ὡς φαίνεται, ἔχουν προσέξει τή λέξη «εὐτεκνία» κατὰ τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου. Καί προβάλλουν τήν ἀντίρρηση ἢ ἔνστασή τους, γιατί βέβαια νομίζουν πῶς «εὐτεκνία» σημαίνει «καλά τέκνα».



Ἄλλ' ὅμως, ὅπως πολύ περισσότερο τό νομίζουν, γιά νά εἶναι τά «τέκνα καλά», χρειάζονται τά ἀναγκαῖα τουλάχιστο «καλά» μέσα ἢ ἀγαθά... Πάλι δηλαδή τό «εὐ» τό θέλουν νά σημαίνει: καλή ζωή, ἀνετη, σχετικά πλοῦσια, κι ὄχι ὅπως τουλάχιστο τό ἐννόησε καί μᾶς τό παρέδωσε ἕνας Μέγας Ἀλέξανδρος στήν περίφημη ἐκεῖνη φράση του γιά τό σοφό διδάσκαλό του Ἀριστοτέλη: «Στόν πατέρα μου, εἶπε, ὀφείλω “τό ζῆν”, ἀλλά στό διδάσκαλό μου ὀφείλω “τό εὐ ζῆν”!». Ὅλοφάνερα δηλαδή ἐδῶ «τό εὐ ζῆν» δέν σημαίνει: καλοζωία, εὐμάρεια, εὐτυχία ὑλική, πράγματα πού βέβαια περιεῖχε ἀφθονότατα «τό ζῆν» στό μακεδονικό... παλάτι, πού τά εὐρήματα καί μόνο τῆς Πέλλας καί τῆς Βεργίνας ἀπέδειξαν ἀρκετά... πολύχρυσο! «Τό εὐ ζῆν» ἐδῶ λοιπόν σημαίνει: ζωή πνευματική, ἐνάρετη, βασισιμένη στήν ἠθική φιλοσοφία, ὅπως ἄλλωστε ἦταν ἡ πρώτη νεανική ζωή τοῦ Ἀλέξανδρου, χάρη στήν ὁποία καί ἐμεγαλούργησε. Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στή σημασία τοῦ «εὐ» στήν «εὐτεκνία», πού μᾶς ἐνδιαφέρει.

Λοιπόν, ὅπως ὀρίζουν οἱ φιλόλογοι καί οἱ λεξικογράφοι βασιζόμενοι στά παραδομένα κείμενα, τό προθεματικό ἐπίρρημα «εὐ» στίς σύνθετες μέ αὐτό λέξεις ἔχει **πρωτεύουσα καί κύρια ἔννοια τό «πολύ»**: πλήθος, ποσό, μέγεθος, ἀφθονία, εὐκολία: ἐνῶ ἡ δευτερεύουσα ἔννοια τοῦ «καλοῦ» ἢ συνυπάρχει ἀπλῶς ἢ καί ἀτονεῖ ἐντελῶς.* Αὐτό φαίνεται πολύ καθαρά στίς λέξεις πού καί σήμερα εἶναι σέ χρήση, ὅπως: εὐ-φορέω-ῶ, εὐ-φορος, εὐ-ρωστία (πολλή ρώμη-δύναμη), εὐ-φροσύνη (=πολλή-μεγάλη χαρά). Ὑπάρχουν μάλιστα χρήσεις τοῦ «εὐ» ὡς ἐπιρρηματος ὅπου σημαίνει μόνο «πολύ» ἐπιτατικά (ἐπιτείνω), ὅπως στή φράση: «εὐ μάλα» = πολύ πολύ (γιατί τό «μάλα, μάλλον, μάλιστα») σημαίνει ἀκριβῶς: πολύ). Ἀκόμα καθαρότερα ὅμως φαίνεται ἡ ἔννοια τοῦ «εὐ» = πολύ στήν ἔκφραση «εὐ τε καί καλῶς», ἡ ὁποία κατὰ λέξη σημαίνει: «καί πολύ καί καλά», δυό ἔννοιες πού συνδέονται, ἀλλά καί διακρίνονται σαφῶς.

Ἔτσι λοιπόν καί **στή λέξη «εὐτεκνία» τό «εὐ» σημαίνει πρῶτα καί κύρια: πολύ, πλήθος, ποσότητα καί ἔπειτα καί σέ καλή ποιότητα. «Εὐτεκνία» δηλαδή σαφῶς σημαίνει πολυτεκνία,** ὅπως ἐπίσης πολυτεκνία**

Συνέχεια στή σελ. 15.

* «εὐ,... στά σύνθετα, ἔχει ὅλες τίς σημασίες τοῦ ἐπιρρηματος, ἀλλά συνήθως ὑποδηλώνει μέγεθος, ἀφθονία, εὐημερία, εὐκολία...» (H. G. Liddell & R. Scott, «Ἐπιτομή τοῦ Μεγάλου Λεξικοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας», ἐκδ. Πελεκάνος, Ἀθήνα 2007).

** Ἐνδεικτικά μεταφέρουμε τόν ὀρισμό τῆς λέξεως «εὐτεκνία», ἀπό τό «Λεξικό Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας» τοῦ Καθηγ. κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη: «εὐτεκνία (ἢ) {χωρίς πληθυντικό} (γιά πρόσωπα) ἡ γονιμότητα, τό νά κάνει κανεῖς πολλά παιδιά. [ETYM. ἀρχ. <εὐτεκνος “πολύτεκνος”...». (Ἐκδ. «Κέντρο Λεξικογραφίας», Ἀθήνα 2002, σ. 696).

«Οί υἱοί (καί οἱ θυγατέρες) σου ὡς νεόφυτα ἔλα

Αὐτός ὁ ὑπέροχος Ψαλμός μᾶς ἦρθε στό νοῦ ὅταν γνωρίσαμε αὐτή τή θαυμάσια Οἰκογένεια. Ψαλμό πού ὁ μακαριστός γέροντας τῆς Π.Ε.Φ.Π. π. Νικόδημος εἶχε χαρακτηρίσει ὡς «πολυτεχνικό» ψαλμό! Καί αὐτό γιατί, πῶς πρῖν στόν ἴδιο στίχο, ὁ Ψαλμωδός ἀναφέρει: «*Ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου*». Ἐρμηνεύοντάς τον ὁ Ἅγιος Νικόδημος ἔγραφε: «*Ἡ γυνή, λέγει, ἐσένα ὁποῦ φοβεῖσαι τὸν Θεόν, θέλει γένει ὡσάν ἄμπελος, ὁποῦ εἶναι πεπληθυσμένη ἀπὸ σταφύλια: ἦτοι ἡ γυνή σου θέλει εἶναι πεπληθυσμένη ἀπὸ τέκνα...*» (Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, «*Ἐρμηνεῖα εἰς τοὺς Ψαλμούς...*», ἐκδ. «Ὁρθόδοξος Κυψέλη», τ. 3ος, Θεσ/νίκη 2005, σελ. 361).

Ἀπό τό θαλερό, ὑγιές καί στιβαρό δέντρο, τοὺς σεβαστοὺς **Γεώργιο καί Ἀντιγόνη Μπαῖραμιδή**, «**φύτρωσαν**» ἑννέα (9) **δυνατά καί εὐθαλῆ βλαστάρια** (γεννημ. 1967—1980, τὴν Οἶκογ. εἶχαμε παρουσιάσει παλαιότερα, βλ. Ε.Π.Ο., τ. 112/2006, ἐξώφυλλο καί σελ. 4). Μεγαλώνοντας αὐτά τὰ εὐλογημένα «νεόφυτα» μέσα στὴν «*κατ' οἶκον ἐκκλησία*» τῆς πατρικῆς τους Οἰκογενείας, ποτιζόμενα καί τρεφόμενα ἀπὸ τὴ βαθεῖα πίστη-ἐμπιστοσύνη, τὴν εὐλάβεια καί τὴν ἀγάπη τῶν γονέων τους στόν Πανάγαθο Θεό καί τὴν Ἁγία Του Ἐκκλησία, ἔβγαλαν καί αὐτά ριζες δυνατές καί δημιουργήσαν τίς δικές τους εὐλογημένες Οἰκογένειες.



Ὑπερπολύτεχνη Οἰκογ. Ἐμμανουήλ-Σταυρούλας ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, μέ 10 παιδιά, γεν. 1994—2010. Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τό Γάμο τῆς 1ης κόρης τους Αἰκατερίνης (10.7.2016).

ἰῶν κύκλω τῆς τραπέζης σου...»! (Ψαλμ. 127, 3).



τογραφία τους κάτω ἀριστερά, ἀπό τό Γάμο τῆς 1ης κόρης τους Αἰκατερίνης).

6) Οἶκογ. Γεωργίου—Ἀναστασίας Κοτζαμπασάκη, μέ 8 παιδιά, γεννημ. 2009—2016. (Βλ. οἶκογ. φωτογραφία τους στό ἐξώφυλλο καί κάτω δεξιά, ἀπό τή Βάπτιση τῶν τελευταίων τους παιδιῶν, διδύμων).

7) Οἶκογ. Εὐρυβιάδη—Εἰρήνης Μπαϊραμιδῆ, (παντρεύτηκαν τό 2015) μέ 1 παιδί, γεννημ. 2016. Πρόκειται γιά ἐξαίρετο Ἰατρό-Νευροχειρουργό. (Βλ. στήν ἐπομένη σελίδα τοῦ παρόντος).

8) Οἶκογ. Κων/νου—Ἀγάθης Μπαϊραμιδῆ, μέ 8 παιδιά (κυφορεῖται τό 9ο), γεννημ. 2002—2015.

9) Ἀριστείδης Μπαϊραμιδῆς, πρὸς τό παρόν ἄγαμος.

Καί γιά ὅσους ἔχασαν τόν ὑπολογισμό, βλέποντας καί αὐτή τήν ἐντυπωσιακή πολυοικογενειακή τους φωτογραφία (ἐλήφθη μετά τή Βάπτιση τῶν διδύμων τῆς 8ης Οἶκογ. Κοτζαμπασάκη), πού δεσπόζει στό ἄνοιγμα τοῦ Περιοδικοῦ μας, μετράμε:

2 (γονεῖς, παππούς-γιαγιά) + 9 (παιδιά) + 8 (γαμπροί-νύφες) + 62 (ἐγγόνια) = 81, τά μέλη τῆς εὐλογημένης Οἰκογενείας, πρὸς τό παρόν!!!

Καί ἐπειδή, ἴσως, κάποιοι, μέ καλό (ἢ καί μέ κακό) λογισμό, διερωτηθοῦν: «Μά καλά καί πῶς τά βγάξουν πέρα;»! Τοῦς ἀπαντᾶμε. Μέ ἀγώνα, μέ πολλές δυσκολίες (εἰδικά τώρα μέ τήν κρίση), ἀλλά πάντα μέ τήν πίστη τους στό Δεσπότη Χριστό μας

ἄς τοῦς γνωρίσουμε, ἐν συντομία, κατὰ σειρά ἡλικίας.

1) Οἶκογ. Ἀθανασίου—Ἐλένης Ἀρβανίτη, μέ 11 παιδιά, γεννημ. 1994—2009.

2) Οἶκογ. Εὐγενίου—Ἀμαλίας Μπαϊραμιδῆ, μέ 5 παιδιά, γεννημ. 1995—2001. (Ἰατρός Χειρουργός, Διευθ. Τμήματος Ἐπειγόντων ΝΙΜΤΣ).

3) Οἶκογ. Γεωργίου—Εὐφροσύνης Νιζάμη, μέ 8 παιδιά, γεννημ. 1996—2007.

4) Οἶκογ. Χρήστου—Μαρίας Κουμουρίδη, μέ 11 παιδιά, γεννημ. 1998—2015.

5) Οἶκογ. Ἐμμανουήλ—Σταυρούλας Βαλαζιώτη, μέ 10 παιδιά, γεννημ. 1994—2010. (Βλ. οἶκογ. φω-



Ἵπερπολύτεκνη Οἶκογ. Γεωργίου καί Ἀναστασίας ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ, μέ 8 παιδιά, γεννημ. 2009—2016. Ἡ φωτογραφία ἀπό τή Βάπτιση τῶν διδύμων τους, **Πορφυρίου καί Παΐσιου (1.10.2016).**

Εὐχόμεστε στοὺς νεοφωτιστοὺς νά γίνουν καλοὶ Χριστιανοὶ καί νά μοιάσουν στοὺς Ἁγίους τους!

καί μέ ἐμπιστοσύνη στό πανάγιο Θέλημά Του. Καί ὁ Δωροεδότης καί Παντοδύναμος Θεός μας ποτέ δέν τούς ἐγκαταλείπει. Ζοῦν, ὅπως καί ὄλες οἱ πιστές Οἰκογένειες, καθημερινά θαύματα. Προσπαθοῦν ν' ἀκολουθοῦν τόν ἀδιάφυστο λόγο τοῦ Θεανθρώπου: «...ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, **καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν**» (Ματθ. 6, 33). Ἡ Π.Ε.Φ.Π., μέ τίς μικρές της δυνάμεις, ἀλλά καί μέ τίς προσευχές της, θά εἶναι πάντα κοντά τους, τό ἴδιο πιστεύουμε καί οἱ ἀπανταχοῦ Φίλοι μας.

Εὐγε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μας! Εὐχόμεστε πνευματική πρόοδο καί κάθε εὐλογία παρὰ Θεοῦ σέ σᾶς, στά εὐλογημένα παιδιὰ σας καί τίς οἰκογένειές τους. Καί στά νέα βλαστάρια σας, παιδιὰ-ἐγγόνια, εὐχόμεστε νά σᾶς μιμηθοῦν στήν πίστη, στήν εὐσέβεια καί στήν εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό Πολυτεκνία!

Εὐρυβιάδης Γ. Μπαϊραμίδης. Ἕνας πρωτοπόρος Ἴατρος μέ σπάνιο ἦθος!

Ὅπως προείπαμε, ἡ θαυμαστή Οἰκογένεια Μπαϊραμίδη ἀξιώθηκε, ἀπό τό Θεό, νά προσφέρει στήν κοινωνία καί δύο (2) ἄριστους Ἴατρούς. Πρόκειται γιά τόν **Εὐγένιο**, πού εἶναι Γενικός Χειρουργός καί Διευθυντής στό Τμήμα Ἐπειγόντων τοῦ ΝΙΜΤΣ, καί τόν **Εὐρυβιάδη**, Νευροχειρουργό, Ἐπιμελητή στό «Βοστάνειο» Γενικό Νοσοκομεῖο Μυτιλήνης.

Ἐδῶ, ὅμως, θά σταθοῦμε στόν κ. Εὐρυβιάδη, λόγω τῶν πρωτοποριακῶν καί δύσκολων ἐπεμβάσεων του στόν ἐγκέφαλο. Τό θέμα προβλήθηκε ἀπό τόν Τύπο ὡς ἑξῆς:

«...Τό bypass ἐγκεφάλου πραγματοποιοῦσε πρῖν ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ νευροχειρουργός **Εὐρυβιάδης Μπαϊραμίδης**, ἕνας νέος ἐπιστήμονας, μόλις 39 ἐτῶν, πού παραμένει στή Χώρα μας, γιατί, ὅπως λέει: “Ἄν δέν παλέψει ὁ καθένας ἀπό μᾶς προσωπικά, δέν πρόκειται νά προκόψει ὁ τόπος μας”. (Ἐφημ. «Δημοκρατία», 26. 1. 2016, σελ. 23).

Αὐτή ἡ ἐπέμβαση ἔγινε ἀρχές τοῦ τρέχοντος ἔτους. Καί σέ λίγους μόλις μῆνες, ἄλλες δύο δύσκολες ἐπεμβάσεις (Ἰούλιο καί Νοέμβριο 2016) τοῦ κ. Εὐρυβιάδη εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας. Χειροῦργησε δύο φορές τόν ἐγκέφαλο μιᾶς 16χρονης, τῆς ὁποίας κινδύνευε ἡ ζωή. Στήν Ἑλλάδα δέν ἀναλάμβαναν νά τή χειρουργήσουν καί συνιστοῦσαν τή μετάβασή της στό ἐξωτερικό, ὅπου τά ἔξοδα θά ἦταν δυσβάσταχτα.

«Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προξένισε στους γονεῖς τό γεγονός ὅτι στήν ἐπικοινωνία πού εἶχαν μέ τό γιατρό, ἐκεῖνος τούς εἶχε κατ' ἐπανάληψη τινίσει **ὅτι δέν δέχεται χρήματα γιά νά παράσχει τίς ὑπηρεσίες του**, ὅτι τόν ἐνδιαφέρει μόνο ἡ ὑγεία τῆς Παρασκευούλας καί ἡ θετική ἔκβαση τῆς ἐγχείρησης. Ἐπίσης ἐντύπωση τούς προξένισε ὅτι **ὁ γιατρός συνέστησε στήν οἰκογένεια νά ἐπισκεφθοῦν, πρῖν τίς δύο ἐγχειρήσεις, τόν Ἅγιο Ραφαήλ, τόν προστάτη τῆς Λέσβου**». (www.lesvosnews.net, 9. 11. 2016).

Τί ἄλλο νά γράψουμε γιά τόν κ. Εὐρυβιάδη! Τά ἀνωτέρω δημοσιεύματα καταδεικνύουν τήν ἄρτια ἐπιστημονική του κατάρτιση. Ὅμως, αὐτό πού πρέπει νά ἐξαρθεῖ εἶναι ἡ πίστη καί ἡ εὐσέβειά του. Καταξιωμένοι ἱατροί ὑπάρχουν πολλοί, ὅμως ἀφιλοχρήματοι, μέ ἦθος καί σεβασμό στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἐλάχιστοι. Εὐχόμεστε ὁ Πανάγαθος Θεός καί οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι νά τόν χαριτώσουν καί νά τόν συνοδεύουν σέ κάθε χειρουργική ἐπέμβασή του!



σημαίνουν και οι συνώνυμες λέξεις: «εὐ-γονία, εὐ-τοκία, εὐ-παιδία». Για τὴν ἔννοια «τοῦ καλοῦ» καὶ ὠραίου: γόνου, τόκου, τέκνου, παιδιοῦ, οἱ Ἀρχαῖοι καὶ οἱ Βυζαντινοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὶς λέξεις: «**καλλιτεκνία, καλλιτοκία, καλλιπαιδία**». Βέβαια, ὑπῆρχαν σέ χρήση καὶ οἱ λέξεις «πολυτεκνία, πολυτοκία, πολυπαιδία» ἤδη κατὰ τὸν 5ο αἰ. π.Χ., ἀλλὰ δὲν ἦταν σέ κοινὴ χρῆση... Σάν πληρέστερη σέ ἔννοια καὶ εὐηχέστερη ἐπικράτησε ἡ λέξη «**εὐτεκνία**», μέ σαφὴ ὅμως καὶ μάλιστα ἐμφαντικὴ τὴν ἔννοια τῆς πολυτεκνίας, πού φυσικά δὲν ἀναφέρεται στά 1 ἢ 2 παιδιὰ, ἀλλὰ στά περισσότερα, χωρὶς ἀριθμητικούς προσδιορισμούς. Γιατί βέβαια οἱ σοφοὶ πρόγονοὶ μας ἐγνώριζαν πὼς ἡ «εὐτεκνία» ὡς πολυτεκνία πρῶτα καὶ κύρια εἶναι εὐλογία καὶ δωρεὰ Θεῖα!

Πράγματι, καὶ στή λέξη «εὐλογία» τὸ «εὐ» σημαίνει πολὺ, ἐνῶ ἡ λέξη «λογία» δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «λέγω» = ὁμιλῶ (λόγος, λογικός), ἀλλὰ ἀπὸ τὸ «λέγω» = συλλέγω, συναθροίζω (σύλλογος). Ἔτσι ἡ λέξη «εὐλογία», ἐνῶ ἔχει καὶ τὴν ἔννοια τοῦ καλοῦ λόγου, ἔχει ὅμως καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἀφθονίας, τῆς πολλῆς καὶ μεγάλης δωρεᾶς.

Βλέπετε, ἔχουν καὶ παραέχουν καὶ οἱ λέξεις τὴ θέση τους, ὅπως καὶ τὴν ἀνυπολόγιστη δύναμή τους! Γιατί ὅλοι οἱ πόλεμοι μέ τὶς νίκες ἢ τὶς ἥττες τους ξεκινοῦν ἀπὸ κάποιους λόγους – ιδέες – ιδεολογίες. Ὅπως καὶ ὁ «πειρασιμός» τοῦ Πειρασιτῆ-Διαβόλου ξεκινάει μέ ἕνα λογιισμό-φαντασία ἢ μ' ἕνα λόγο κάποιου ὄργανου του καὶ ποῦ φθάνει; Στά ἀφάνταστα καὶ τὰ ἀπροχώρητα, πού γιὰ τὸ θέμα μας εἶναι ἡ ποικιλία τῆς ἀνηθικότητας καὶ αἰσχροουργίας, μέ σκοπὸ καὶ ἀποτέλεσμα τὴν ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας μέχρι καὶ τὴν κατάρα καὶ συμφορὰ τῶν Ἀμβλώσεων-Ἐκτρούσεων...!

† Μον. Νικόδημος (Μπιλάλης)

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καὶ τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννίτου Παιδιοῦ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τὶς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καὶ τῆς ἐφηβικῆς καὶ προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλὰ καὶ γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νὰ μὴν καταλήξουν ΠΟΤΕ στὴν τραγικὴ ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τὴ χειρουργικὴ οὔτε τὴ φαρμακευτικὴ, ἔστω κάποιων ὥρων καὶ ἡμερῶν, μέ οποιαδήποτε μορφὴ ἀντισυλληπτικῶν: «κάπι ἐπομένης κ.λπ.», ὅπως καὶ μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρῶιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, ἀλλ' οὔτε καὶ μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας-ΚΔ' Ἀποστολ. κ.ἀ.- «κανονίζουν» τὴν ἔκτρωση μέ πολυεπιτέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καὶ τῆ στείρωση μέ Ζετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καὶ οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλὰ καὶ «σὺντροφοί», ὅπως καὶ οἱ ἱατροί, οἱ φαρμακοποιοὶ καὶ οἱ λοιποὶ συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπὸν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλὰ καὶ ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμὸ ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἢ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μὴ δυσκολευθῆ νὰ ἐπικοινωνῆσι μέ τὸν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καὶ συνεργάζεται μέ τὴν Π.Ε.Φ.Π. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νὰ ὀδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἢ τηλεφωνῆσι ἢ ἐπισκεφθῆτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστὴ. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καὶ ἀποφυγὴ ἀπὸ τὰ «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλὰ καὶ ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριὰ ἀπὸ τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καὶ διαφημίζονται πιεστικά... Ζητήστε μας ουστικὰ ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καὶ κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε καὶ ἐμπειρο Πνευματικὸ.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509. E-mail: info@pefigr

**Ἀφήστε με
νὰ ζήσω!**



Α΄ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

- Αγαπημένοι «Φίλοι τῶν Πολυτέκνων» χαιρετε!

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ τὴ χρηματικὴ βοήθεια καὶ τὸ δέμα μὲ εἶδη ρουχισμοῦ πού μᾶς στείλατε πρόσφατα. Γιὰ ἀκόμα μία φορά ἀποδείξατε ἔμπρακτα πὼς μιά ἀπλή, ἴσως, κατὰ τὰ φαινόμενα πράξη, μπορεῖ νὰ κρύβει μιά ἀπύθμενη ἀγάπη πού δέ ζητᾶ ἀντάλλαγμα, ἀλλὰ πού σίγουρα βρῖσκει ἀνταπόκριση στὸν ἐκάστοτε εὐεργετηθέντα ἀπὸ τὴ ζεστασιά της.

Εὐχόμαστε μέσα ἀπὸ τὴν ψυχὴ μας ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ ἀγιάζει. Νὰ σᾶς καθοδηγεῖ καὶ βοηθεῖ στὸ δύσκολο κι ἐπίπλονο ἔργο σας, προκειμένου οἱ καρποὶ τῶν κόπων σας νὰ αὐξάνονται καὶ νὰ πληθαίνουν δι-αρκῶς κι ἀκαταπαύστως. Μακάρι ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ σᾶς ἀνταποδίδει τὴν καλοσύνη πού χρόνια τώρα ἐπιδεικνύετε στὴν Οἰκογένειά μας...

Καλὴ καὶ δημιουργικὴ Σαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων...

Ν. Ἐβρου, 14.11.2016.

Οἶκογ. Πέτρου-Ἐλένης Ἀποστολίδη
(5 π., γεννημ. 1987–2000).

Υ.Γ. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἐνημερώσω πὼς τὴν ἐρχομένη Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου, θὰ λάβει χώρα ἡ ὀρκωμοσίᾳ μου πρὸς ἀπόκτηση τοῦ πτυχίου τοῦ Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων τῆς «Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης». Νιώθω τὴν ἀνάγκη νὰ σᾶς πῶ ἕνα προσωπικὸ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν στήριξή σας ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἀπὸ τότε πού θυμᾶμαι τὰ σχολικὰ μου χρόνια πάντα συνοδεύονταν ἀπὸ τετράδια καὶ σχολικὰ εἶδη, ρούχα, παπούτσια, ἀλλὰ καὶ μικροπράγματα ἀσήμαντα ἴσως γιὰ ἕναν μεγάλο, ἀλλὰ σημαντικὰ γιὰ ἕνα παιδί, τὰ ὁποῖα ἔβγαίναν ἀπὸ τὰ τακτικὰ δέματα τῶν «Φίλων τῶν Πολυτέκνων». Δὲν θὰ εἶναι ὑπερβολὴ νὰ πῶ, πὼς ἡ σχέση πού δομήσατε μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν προσοχή, τὴν ἔγνοια καὶ τὴν προσφορά σας μεταξύ τῆς οἰκογένειάς μου καὶ τῆς Ἐνωσῆς σας, μᾶς δίδαξαν τὴν ἔμπρακτη ἀνιδιοτελεῖ ἀγάπη... Πράγμα-

Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Γεωργίου-Ντάνας ΤΣΟΥΚΑΛΑ, μέ 8 παιδιά, γεννημένα ἀπὸ 2003 ἕως 2016, Ν. Ἀττικῆς.



Τὴν ὠραία καὶ ἀξιοπρεπὴ αὐτὴ Οἰκογένεια εἶχαμε ξαναπαρουσιάσει στὸ Περιοδικό μας (τ. 128/2010, σ. 29), μέ 6 παιδιά τότε.

Εἶναι πιστοὶ καὶ εὐσεβεῖς. Δυστυχῶς ἡ ἀνεργία ἔχει πλήξει καὶ αὐτὴ τὴν Οἰκογένεια, ἐνῶ τὰ ἔξοδα τρέχουν (λογαριασμοί, ἐνοίκιο κλπ.). Πιστεύουν, ὅμως, ἀκράδαντα στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνθρώπων Του. Γι' αὐτό κι ἐμεῖς/ἐσεῖς, ὡς Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, ἐπιβάλλεται νὰ εἴμαστε ἀρωγοὶ τους.

τα, ρούχα και χρήματα μπορεί να αποκτήσει κανείς με πολλούς τρόπους. Αλλά τό να νιώσει, να δει, να γευτεί την άνευ λόγου και αιτίας αγάπη των συνανθρώπων του, των αγνώστων κι όμως τόσο αγαπημένων είναι δώρο ανεκτίμητο, τό όποιο δέν μπορεί να τό αγοράσει κανείς. Μόνο να τό λάβει από μιά άνιδιοτελή καρδιά γεμάτη αγάπη. Νά είστε πάντα καλά.



Η 3η κόρη Άννα.

Σχόλιο Συντάξεως: Καί αύτης της Οικογενείας είχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα οικογενειακή φωτογραφία (τ. 117/2008, σ. 10). Τήν ευχαριστούμε για τά καλά της λόγια, τά όποια πιστεύουμε ότι πρέπει να άπευθύνονται περισσότερο στους άπανταχού Φίλους-Δωρητές της Π.Ε.Φ.Π., πού τήν έμπιστεύονται και στηρίζουν τό έργο της.

Όλα τά άξιαγάπητα παιδιά της Οικογενείας σπουδάζουν, γεγονός πού θαυμάζουμε, γιατί γνωρίζουμε

τίς ιδιαίτερες δυσκολίες και τόν άγώνα των ιδίων, καθώς και των γονέων τους στην άξιεπάινη προσπάθειά τους. Γι' αυτό και χαρήκαμε ιδιαίτερα με τό ύστερόγραφο της κόρης τους Άννας, με τό όποιο μάς γνωστοποίησε τήν όρκωμοσία της.

Εύγε, αγαπητοί μας Φίλοι! Δεχθείτε τά θεομά μας συγχαρητήρια για τήν πρόοδο των παιδιών σας, καθώς και τίς θεομές ευχές μας για καλή σταδιοδρομία τους.

• **Άγαπητοί Φίλοι των Πολυτέκνων, χαίρετε!**

Όνομάζομαι Γεωργία Σωτηροπούλου και μαζί με τό σύζυγό μου Πέτρο Μάη άποκτήσαμε πρόσφατα τό τέταρτο (4ο) παιδάκι μας.

Γνωρίζουμε τό πολυετές έργο σας, καθώς και τίς καθημερινές θυσίες πού κάνετε, προκειμένου να βοηθάτε τίς Πολυτέκνες Οικογένειες, μιάς κι έγώ κατάγομαι από Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια (Γονείς μου είναι οι Θεοφάνης και Σοφία Σωτηροπούλου). Συγκεκριμένα είμαι ή τελευταία από τά 8 άδέρφια μου, ενώ ό σύζυγός μου κατάγεται και αύτός από Πολύτεκνη Οικογένεια, με 4 παιδιά-άδέρφια.



Οικογένεια Πέτρου και Γεωργίας Μάη, με 4 παιδιά, γεννημ. από 2008 έως 2016.

Ζούμε δύσκολες μέρες, τίς όποίες βιώνουμε όλοι, άνεξαιρέτως. Ό σύζυγός μου είναι οικοδόμος, αλλά έδώ και 2 χρόνια είναι άνεργος κι έγώ επίσης. Τά βγάζουμε δύσκολα πέρα, με κάποια μεροκάματα, πού ίσως βρεθούν ανά διαστήματα, καθώς και με τό οικογενειακό επίδομα. Οι ανάγκες των παιδιών είναι μεγάλες για τρόφιμα, γάλατα, ρούχα, παπούτσια και σχολικά είδη. Γι' αυτό τό λόγο σας παρακαλούμε να μάς βοηθήσετε, στέλνοντάς μας κάποιο δέμα. Θα μάς ήταν χρήσιμο.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καί σᾶς εὐχομαι ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς δίνει δύναμη νά συνεχίζετε τό θεάρεστο ἔργο σας μέ ὑπομονή καί ἀγάπη.

Ὑπολογίζουμε στήν πολύτιμη βοήθειά σας.

Ν. Αἰτωλ/νίας, 16.9.2016.

Μέ ἐκτίμηση

Οἶκογ. Πέτρου καί Γεωργίας Μάη
(4 π., γεν. 2008–2016).

Σχόλιο Συντάξεως: Ἐδῶ μιά νέα καί ὠραία Οἰκογένεια μέ 4 μικρά παιδάκια ἀπό 8 ἐτῶν καί κάτω, τό τελευταῖο δέν ἔχει ἀκόμη χρονίσει.

Ἡ πατρική Οἰκογένεια τῆς μητέρας, πού εἶναι γνωστή ἐδῶ καί χρόνια στήν Π.Ε.Φ.Π., ἔχει ἀξιοθεῖ νά ἔχει δύο παιδιά τῆς Ἰερεῖς (π. Σπυριδῶν καί π. Θεμιστοκλῆς) καί μία Πρεσβυτέρα. Μάλιστα ὁ π. Σπυριδῶν εἶναι Πολύτεκνος μέ 4 παιδιά

καί ἡ Πρεσβυτέρα Νικολέττα ἔχει ἀποκτήσει μέ τό σύζυγό της π. Πάνο Γκολφίνο 7 παιδιά.

Ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη, γιατί ἡ ἀνεργία ἔχει χτυπήσει τήν πόρτα καί αὐτῆς τῆς Οἰκογενείας. Ἡ Π.Ε.Φ.Π. θά κάνει καί γι' αὐτούς ὅ,τι μπορεῖ. **Παρακαλοῦμε καί προσκαλοῦμε ὅλους τοὺς Φίλους-Ἀναγνώστες νά γίνουν συνοδοιπόροι μας σ' αὐτήν τήν προσπάθεια καί ἐκστρατεία ἀγάπης.**

Β'. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

• «Αὐτοί εἶναι πιά καλοντυμένοι καί ἀπό ἐμᾶς»...!

Αγαπητοί ἀδελφοί, χαίρετε.

... Νά μέ συγχωρεῖτε γι' αὐτό πού θά σᾶς γράψω. Στό τελευταῖο Περιοδικό, πού μᾶς στείλατε, οἱ Οἰκογένειες ἦταν πολύ καλοντυμένες καί ὁ κόσμος τοὺς παρεξήγησε. Μοῦ εἶπαν, «αὐτοί εἶναι πιά καλοντυμένοι καί ἀπό ἐμᾶς». Τοὺς εἶπα ὅτι αὐτοί δέν ζητοῦν βοήθεια, ἀπλῶς τοὺς βάζετε γιά τήν Πολυτεκνία τους, γιά παράδειγμα, ἀλλά ἄντε νά τοὺς ἀλλάξεις γνώμη! Θέλει ὁ κόσμος νά βλέπει οἰκογένειες πού πραγματικά ἔχουν ἀνάγκη.

Σᾶς εὐχόμαστε ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ.

Καναδάς, 18. 11. 2016.

Ἰ. Α.

Σχόλιο Συντάξεως: Εὐχαριστοῦμε τή Φίλη καί Συμπαραστάτρια τοῦ Συλλόγου μας γιά τή συνεχῆ ἔμπρακτη ἀγάπη πού δείχνει πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους. Τήν εὐχαριστοῦμε καί γιά τήν εὐκαιρία πού μᾶς ἔδωσε νά σχολιάσουμε ἕνα πραγματικά εὐλόγο ἐρώτημα ἢ λογισμό, πού πιθανόν νά ἔχουν καί ἄλλοι ἀναγνώστες τοῦ Περιοδικοῦ μας.

Οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες πού παρουσιάζουμε φωτογραφικά στό Περιοδικό εἶναι ὅλες σχεδόν Ὑπερπολύτεκνες, μέ 6, 7, 8, 10,... παιδιά, ἀξιοπρεπεῖς καί μέ βαθεῖα πίστη στό

Θεό. Κατά κύριο λόγο, ὅπως πολύ σωστά ἀπάντησε ἡ φίλη ἐπιστολογράφος, τίς προβάλλουμε ὡς παράδειγμα καί ὡς ἔμπρακτη ἀπάντηση στήν ὀλιγοπιστία καί ὀλιγοτεκνία τῆς ἐποχῆς μας.

Πρὶν τήν κρίση, ἀρκετές ἀπό αὐτές, τά κατάφεραν, μέ πολλές πάντα δυσκολίες, καί ἀπό διάκριση δέν ἀπευθύνονταν στήν Π.Ε.Φ.Π. γιά βοήθεια. Τώρα, ὅμως, μέ τή δραματική μείωση τῶν μισθῶν, μέ τήν ἀνεργία (πολλές φορές καί τῶν δύο συζύγων), μέ τήν ἀνελέητη φορολόγηση, μέ τά ἐνοίκια ἢ τά δάνεια κλπ. κλπ., μᾶς πλησιάζουν

(ή τούς πλησιάζουμε έμεις) και πάλι διακριτικά, με αξιοπρέπεια και με ταπεινώση, και **μας ζητούν ένα χέρι βοήθειας, για να πάρουν μιá ανάσα...!**

Δέν πρέπει να στεκόμαστε (και ίσως να σκανδαλιζόμαστε) στην έξωτερική εμφάνιση (στά ρούχα κλπ.), γιατί έτσι μπορεί να άδικούμε τούς άδελφούς μας. Άλλωστε, ο Κύριός μας Ίησούς Χριστός μας προτρέπει: «μη κρίνετε κατ' όψιν, αλλά την δικαία κρίσιν κρίνατε» (Ίωάν. 7, 24).

Και για να δούμε ότι, τίς περισσότερες φορές, τά φαινόμενα άπατούν, παραθέτουμε ένα σχετικό **διδακτικό περιστατικό**:

«Ένας καλός Ίερέας κάθε Κυριακή, μετά τή θ. Λειτουργία, μάξιευε τούς φτωχούς τής Ένορίας του και τούς μοίραζε τά χρήματα, πού συγκεντρώνονταν στό “κιβώτιο τών πτωχών” (τό φιλόπτωχο). Μιά Κυριακή πήγε μιá γυναίκα με παλιά ξεσκισμένα ρούχα και με ύφος κακομοίρικο. Ο Ίερέας τή λυπήθηκε. Έβαλε τό χέρι του στό κιβώτιο με τήν πρόθεση να τής δώσει όσα χρήματα χωρούσε ή παλάμη του, όταν, όμως, τό τραβήξε έξω, είδε πώς είχε πιάσει λίγα κέρματα. Βιάστηκε να τής τά δώσει, γιατί πίσω της περιέμενε μιá άλλη για να πάρει βοήθημα.

» **Αυτή, αντίθετα από τήν πρώτη, φορούσε περιποιημένα φορέματα. Ο Ίερέας σκέφτηκε, πώς ήταν από εκείνες πού χωρίς λόγο ζητιανεύουν. Θά τής έδινε λίγα, για να**

μήν τήν αφήσει να φύγει έτσι και τής έμεινε ή ντροπή. Έβαλε πάλι τό χέρι του στό κιβώτιο κι ή χούφτα του γέμισε χρυσά νομίσματα.

» Σάν εύλαβής πού ήταν, κατάλαβε τή θεία επέμβαση. Ζήτησε, λοιπόν, πληροφορίες και για τίς δύο εκείνες γυναίκες. **Έμαθε τότε πώς ή μιá, πού φαινόταν καλοντυμένη, ήταν από καλή οικόγένεια, πού τελευταία, από διάφορα άτυχήματα, φτώχυνε και υπέφερε πολύ. Από αξιοπρέπεια φορούσε περιποιημένα ρούχα. Η άλλη έβαζε κουρέλια, όταν έβγαινε να ζητιανέψει, για να τής δίνουν εύκολότερα».**

Νομίζουμε ότι τό άνωτέρω περιστατικό τά λέει όλα! Και σίγουρα, εάν δέν πείσει, τουλάχιστον θά προβληματίσει όλους όσοι νομίζουν ότι **Οικόγένειες με τόσα πολλά παιδιά, ειδικά στην Ελλάδα του σήμερα, δέν έχουν ανάγκη, επειδή φροντίζουν να έχουν αξιοπρεπή εμφάνιση.** (Άλλωστε, τά ρούχα, τίς περισσότερες φορές, δέν τά έχουν οι ίδιοι αγοράσει, αλλά είναι προσφορά συγγενών, φίλων και τής Π.Ε.Φ.Π.).

Τέλος, ως αναλογισθούμε πόσα χρήματα χρειάζεται μιá Υπερπολύτεκνη Οικόγένεια (με 8, 9, 10,... 13, 14,... μέλη) ΜΟΝΟ για τό ψωμί, τό γάλα και τό φαγητό τής ημέρας... και τότε ως κρίνουμε με «τήν δικαία κρίσιν». (Βλ. στό παρόν, σελ. 3, τό άρθρο μας, με τίτλο: «Χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα ζούν σε συνθήκες φτώχειας...!»).

- **Αγαπητοί μας εν Χριστώ άδελφοί, χαίρετε.**

Η οικόγένειά μου και ιδιαίτερα ή κόρη μου Μαριάννα, πού είναι 18 έτών, θά θέλαμε να σας εύχαριστήσουμε για τό θεάρεστο έργο πού κάνετε αναδεικνύοντας Έλληνικές Χριστιανικές Πολύτεκνες Οικόγένειες και γονείς, πού παρά τούς χαλεπούς καιρούς πού διανύουμε αντίστέκονται και δίνουν Έλληνόπουλα σ' αυτό τό Έθνος, πού τόσο ανάγκη τά έχει.

Δεδομένης τής αγάπης πού τρέφουμε για τό Περιοδικό σας και ιδιαίτερα ή κόρη μου, πού εύχαριστιέται να διαβάσει συνεχώς κάθε νέο τεύχος

σας, θά θέλαμε, εάν έχετε βέβαια τή δυνατότητα, νά μᾶς ἀποστείλετε κάποια παλαιότερα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ σας...

Σᾶς ἀποστέλλουμε ένα συμβολικό ποσό, γιά νά συνδράμουμε, ἔστω κι ἀπειροελάχιστα στό δύσκολο ἔργο σας, ὅπως κάναμε καί παλαιότερα. Παρ' ὅλο πού ἡ οἰκογένειά μας εἶναι τρίτεκνη, ἔχουμε ἐντρυφήσει στήν ἀγάπη γιά τόν Χριστό, τήν Ὁρθοδοξία καί τήν πολυτεκνία καί στά τρία μας παιδιά, τά ὅποια θά ἀνοίξουν τά χέρια τους καί θά ἀγκαλιάσουν ὄσα παιδιά τούς δώσει ὁ Θεός, χωρίς ἀμαρτωλή ἀντισύλληψη καί φονικές ἐκτρώσεις...

Ν. Μαγνησίας, 26. 9. 2016.

Σχόλιο Συντάξεως: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι τό ταπεινό Περιοδικό μας ἀγγίζει τίς ψυχές τῶν Ἀναγνωστῶν μας καί μάλιστα τῶν νέων ἀνθρώπων. Παίρνουμε δύναμη νά συνεχίζουμε τό ἔργο μας, ὅταν βλέπουμε ὅτι ὁ σπόρος του, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ριζώνει καί φέρνει καρπούς. Μέ τήν εὐλογία καί τήν καθοδήγηση Πνευματικῶν Πατέρων προσπαθοῦμε νά προβάλλουμε τό λόγο τοῦ Θεοῦ γιά τά σοβαρά θέματα τοῦ Γάμου-τεκνογονίας καί τῆς Οἰκογενείας-Πολυτεκνίας.

Οἰκογένεια Ἀρτέμη Χαλάτση

Συγχαρητήρια καί σ' ἐσᾶς ἀγαπητοί Φίλοι μας, πού μεγαλώνετε τά παιδιά σας «ἐν παιδείᾳ καί νοθεσίᾳ Κυρίου», ἐνσταλάζοντας στήν ψυχή τους τήν ἀγάπη γιά τό Χριστό, τήν Ὁρθοδοξία καί τήν Πολυτεκνία. Μακάρι νά σᾶς μιμηθοῦν καί ἄλλοι!

Εὐχόμαστε νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπιθυμία σας καί τά ἀξιαγάπητα παιδιά σας, ὅταν ἔρθει ὁ κατάλληλος καιρός, νά δημιουργήσουν δικές τους Χριστιανικές Οἰκογένειες, ἀποδεχόμενα ὄσα παιδιά θελήσει ὁ Πανάγαθος Θεός νά τούς δώσει.



ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ



Οἰκογέν. Προδρόμου-Ὁξάνας ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεν. 1999—2006, Ἐπαρχία Λεμεσοῦ.

Ὁ πατέρας ἀπό προσφυγική Οἰκογένεια, μέ 8 παιδιά-ἀδελφία, καί ἡ μητέρα ἀπό τήν ὁμόδοξη Ρωσία. Διατηροῦσαν μικρή οἰκογενειακή ἐπιχείρηση (πιτσαρία), ἡ ὅποια ὄμως ἔκλεισε λόγω τῆς οικονομικῆς κρίσης. Ἡ ἀνεργία μαστίζει τήν οἰκογένεια, ἡ ὅποια διαμένει σέ ἐνοικιαζόμενο σπίτι.

Ἀγωνίζονται μέ φιλότιμο καί ἀξιοπρέπεια, οἱ ἀνάγκες ὄμως εἶναι μεγάλες καί γι' αὐτό χρειάζονται τή συμπαράσταση τῶν ἀπανταχοῦ Φίλων μας καί ιδιαίτερα τῶν Κυπρίων.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 - Κάτω Πολεμίδια, Ἁγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὑπηρες ἐπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἁγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. **0341-01-031847.**
- ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: **022-21017153.**
- Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

Άγιου Παΐσιου τοῦ Ἀγιορείτου:

«Ὁ πιστός Χριστιανός καί καλός Οἰκογενειάρχης»*

Κάποτε πού εἶχα φιλοξενηθεῖ στήν Ἀθήνα σ' ἓναν φίλο μου, μέ παρακάλεσε νά δεχθῶ ἓναν οἰκογενειάρχη πρίν φωτίσει, γιατί ἄλλη ὥρα δέν εὐκαιροῦσε. Ἦρθε λοιπόν χαρούμενος καί συνέχεια δοξολογοῦσε τό Θεό. Εἶχε δέ πολλή ταπείνωση καί ἀπλότητα καί μέ παρακαλοῦσε νά εὐχομαι γιά τήν οἰκογένειά του.

Ὁ ἀδελφός αὐτός ἦταν γύρω στά 38 ἐτῶν καί εἶχε 7 παιδιά. Δύο (2) τό ἀνδρόγυνο καί ἄλλοι δύο (2) οἱ γονεῖς του, ἐν ὄλῳ 11 ψυχές. Ἔμεναν ὅλοι σ' ἓνα δωμάτιο. Μοῦ ἔλεγε δέ μέ τήν ἀπλότητά του: «Ὅρθιους μᾶς χωράει τό δωμάτιο, ἀλλ' ὅταν ξαπλώνομε δέν μᾶς παίρνει, λίγο στενόχωρα. Δόξα τῷ Θεῷ, τώρα κάναμε ἓνα ὑπόστεγο γιά κουζίνα καί βουλευτήκαμε. Ἐμεῖς ἔχουμε καί στέγη, Πάτερ μου, ἐνῶ ἄλλοι μένουں στήν ὑπαιθρο».

Ἡ ἐργασία του ἦταν σιδερωτής, καί ἐνῶ ἔμενε στήν Ἀθήνα, ἔφευγε πρίν φωτίσει, γιά νά βρεθεῖ στόν Πειραιᾶ, ἐκεῖ ἐργαζόταν. Ἀπό τήν ὀρθοσασία καί τίς πολλές ὑπερωρίες τά πόδια του εἶχαν κίρσοῦς καί τόν ἐνοχλοῦσαν, ἀλλά ἡ πολλή ἀγάπη του πρὸς τήν οἰκογένειά του τόν ἔκανε νά ξεχνᾷ τούς πόνους καί τίς ἐνοχλήσεις.

Ἐλεεινολογοῦσε μάλιστα τόν ἑαυτό του συνέχεια, καί ἔλεγε ὅτι δέν ἔχει οὔτε ἀγάπη, γιατί δέν κάνει καλοσύνες σάν Χριστιανός, καί ἐπαινοῦσε τή γυναῖκα του, ὅτι ἐκεῖνη κάνει καλοσύνες, διότι ἐκτός ἀπό τά παιδιά καί τούς γέρους, πού φροντίζει, πηγαίνει καί παίρνει τά ρούχα ἀπό τούς γέρους τῆς γειτονιάς, τούς πλένει, καί τούς συγυρίζει καί τά σπῖτια, τούς φτιάχνει καί καμιά σουπιά.

Ἐβλεπε κανεῖς στό πρόσωπο τοῦ καλοῦ αὐτοῦ οἰκογενειάρχου, ζωγραφισμένη τή Θεία Χάρη. Εἶχε μέσα του τόν Χριστό, ἦταν γεμάτος χαρά καί τό δωμάτιό του γεμάτο ἀπό παραδεισένια χαρά. Ἐνῶ αὐτοί πού δέν ἔχουν μέσα τους τόν Χριστό, εἶναι γεμάτοι ἀπό ἄγχος, καί δύο ἄνθρωποι νά εἶναι, δέν χωρᾶνε μέσα σέ ἕνδεκα δωμάτια. Ἐνῶ οἱ 11 αὐτοί ἄνθρωποι μέ τό Χριστό χωροῦσαν μέσα σ' ἓνα δωμάτιο.

* Τό χαριτωμένο αὐτό κείμενο τοῦ Ἁγίου Παΐσιου († 12η Ἰουλίου) εἶναι ἐρασιμμένο ἀπό τό παραπάνω θαυμάσιο βιβλίό (σελ. 27), πού παραθέτομε φωτογραφικά.

Περιέχει συνολικά 14 ὠφέλιμες διηγήσεις τοῦ Ἁγίου, ὅπως ἰδιοχείρως τίς εἶχε καταγράψει. Εἶναι ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰλαρίωνος (Πρόμαχοι Ἀριδαίας, Τ.Κ. 58400, τηλ. 23840.75.700). Τό συνιστοῦμε θερμά!

Μάλιστα, τό παραπάνω περιστατικό ἔρχεται σάν ἄμεση ἐπιβεβαίωση ὅσων ἀναφέρουμε στίς σελ. 5-10 τοῦ παρόντος, γιά τήν ἐμπιστοσύνη, πού πρέπει νά δείχνουμε, στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἰδιαίτερα στό σοβαρό θέμα τῆς τεκνογονίας.



Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ Γερόντισσα Ἄννα Τσεκούρα (1932 - † 22. 11. 2016).



Ἡ μακαριστή Ἄννα, Γερόντισσα τήν τελευταία τριετία, καταγόμενη ἀπό τή Λειβαδιά Βοιωτίας, ὑπῆρξε ἡ ψυχή τῆς Ὁρφανικῆς Στέγης Θηλέων «**Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ**», **Λειβαδιάς**. Παραμερίζοντας τά προσωπικά της «θέλω» - πόθος της ἦταν νά γίνει μοναχή ἀπό τή νεότητά της - ἔκανε ὑπακοή στους πνευματικούς της πατέρες καί ἀκολούθησε τό δρόμο τῆς προσφορᾶς στή νεότητα κυρίως, ἀλλά καί στήν ἑλληνική κοινωνία γενικότερα.

Ἦστερα ἀπό πολλή προσευχή καί πνευματική ἔτοιμασία, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ἐξήντα, ξεκίνησε τή λειτουργία τοῦ Ἰδρύματος, παράλληλα μέ τή λειτουργία τοῦ Ἐργαστηρίου ραπτικῆς, πού ἦταν ὁ ἐπαγγελματικός της χώρος. Μέ τή συνεργασία καί ἄλλων δεσποινίδων, πού ἀκολούθησαν τό παράδειγμά της, ἀνέλαβαν τήν εὐθύνη τῆς ἀνατροφῆς παιδιῶν πού βρισκόταν σέ ἀνάγκη. Ἡ δεκαετία τοῦ ἐξήντα ἦταν γιά τίς ἀφιερωμένες, στό ἔργο πλέον, δεσποινίδες, πολύ δύσκολη.

Μέ τά χρόνια, ὁ κόσμος γνώρισε τό θεάρεστο ἔργο, τό Ἐργαστήρι δέν λειτουργοῦσε πλέον καί ἡ προσοχή ἦταν στραμμένη στά παιδιά, πού αὐξάνονταν συνεχῶς. Ἡ μακαριστή Ἄννα, μέ τή συμβουλή καί τή στήριξη πνευματικῶν Πατέρων καί κυρίως τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Κωνσταντίνου, Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων (1918-†2007), ἔκανε τό ἄνοιγμα καί μέ τίς Κατασκηνώσεις στήν Ἀράχωβα. Ἔπρεπε τά παιδιά νά ἔχουν ἓνα στέκι τό Καλοκαίρι, ἓναν χώρο εὐχάριστο, ὥστε νά φιλοξενοῦν καί τίς φίλες τους. Ὁ χώρος αὐτός ἐμελλε νά γίνει χώρος ἀναψυχῆς πολλῶν ἀνθρώπων, ὄλων τῶν ἡλικιῶν, ἀπ' ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Ποίος θά μπορούσε νά διηγηθεῖ τοὺς κόπους καί τοὺς μόχθους τῆς γυναικας αὐτῆς, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στά βαρειά της καθήκοντα. Ἡ Πίστη της καί ἡ Ἀγάπη στό Θεό, τήν ἔκαναν ἀληθινό σκεῦος ἐκλογῆς ὥστε νά ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν, πνευματικῆς στήριξης τῶν συνεργατῶν της καί παρηγοριᾶς ὄσων προσέτρεχαν σ' αὐτήν.

Νά περιγράψουμε τόν πλοῦτο τῆς καρδιάς της καί τήν ἀγιότητα της, ἀδυνατοῦμε πλήρως. Μποροῦμε ὅμως, ἐπειδή τήν γνωρίσαμε, νά καταθέσουμε μιά ταπεινή ἀνθοδέσμη ἀπό τά χαρακτηριστικά καί τίς ἀρετές πού τήν κοσμοῦσαν.

Σέ μιά ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀποπροσανατολισμένοι καί ἄνευροι, χωρίς ἀντιστάσεις καί ἀγωνιστικότητα, ἡ μακαριστή Ἄννα, γιά μισόν καί πλέον αἰῶνα, μιλοῦσε γιά τό Χριστό στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί ἀγωνιζόταν, ὥστε νά δημιουργοῦνται οἱ προϋποθέσεις καλλιέργειας τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν. Ἀπό τή μελέτη τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔμαθε νά φροντίζει τόν ἑαυτό της νά μὴν παρεκκλίνει ἀπό τήν ἀρετή, ἡ ὁποία φέρει καί ψυχική ἀγαλλίαση. Ἡ Πίστη στό Χριστό ἦταν τό βίωμα, πού ἀντιφέγγιζε στό πρόσωπό της, καί τό χαμόγελό της μαρτυροῦσε τήν αἰσιοδοξία πού φώτιζε τά σκοτάδια γύρω της. Ἡ Ἀγάπη ἦταν τό χαρακτηριστικό της. Ἡ Ἀγάπη στόν κληρο, ἡ Ἀγάπη στά παιδιά, ἡ Ἀγάπη σέ ὅλους πού γνώριζε ἢ καί πού δέν εἶχε ἀκόμη γνωρίσει...

Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, μέσα στήν ὁποία μεγαλώνουν τά παιδιά τῆς μεγάλης, πλέον, Οἰκογένειας τῆς «**ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ**», μεταλαμπαδεύονταν μέ ποικίλες δράσεις, τόσο στή Λειβαδιά, ὅσο καί στήν Ἀράχωβα καί ἡ ἀείμνηστη Ἄννα τίς ἀναλάμβανε μέ ἐνθουσιασμό. Ὅσοι γευθήκαμε ἀπό τοὺς καρπούς τοῦ ἀγῶνα της, προσευχόμεστε στόν Κύριο νά ἀναπαύει τήν εὐλογημένη ψυχή της καί μέ τήν εὐχή της νά πορευόμαστε, ἀκολουθώντας τά ἴχνη της.

Μαννοῦλα, Γερόντισσα Ἄννα, αἰωνία σου ἡ μνήμη.

Εὐαγγέλια Τσαγκαρλή-Διαμάντη, Γεν. Γραμματέας Π.Ε.Φ.Π.



ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ



«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε· Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπὶ γῆς ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται!» (Εἰρημός Α΄ Ὁρθῆς, Α΄ Κανόνος Χριστουγέννων).

Ἡ «Πανελλήνια Ἔνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.Φ.Π.) καὶ τὸ Περιοδικό της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

ΕΥΧΟΝΤΑΙ

νά ἐορτάσουμε ΟΛΟΙ οἱ Ὁρθόδοξοι – καὶ ἰδιαίτερα οἱ Πολύτεκνοι καὶ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων – τά φετινὰ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, μέ Πίστη ἀκλόνητη, μέ Μετάνοια-Ἐξομολόγηση εἰλικρινῆ, μέ Ἀγάπη-Ἐλεημοσύνη ἔμπρακτη καὶ μέ Ἐλπίδα βέβαιη γιά τή σωτηρία μας.

Ἀλλά καὶ γιά τόν ἐρχόμενο νέο χρόνο 2017 ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ νά εἶναι εὐλογημένος ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό, εἰρηνικός, μέ ὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος καὶ πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ σωστικῶν. **ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καὶ εὐλογημένα. Ἀμήν.**



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Τό προσφάτως κυκλοφορηθέν θαυμάσιο αὐτό βιβλίο περιέχει τὸ συγκλονιστικό καὶ συγκινητικό Βίο τῆς Νεομάρτυρος Ἁγίας **ΑΚΥΛΙΝΑΣ** τῆς Ζαγκλιβερινῆς († 27η Σεπτεμβρίου), καθὼς καὶ τὸ θαυμαστό Χρονικό τῆς Εὐρέσεως τῶν χαριτόβρυτων ἱερῶν Λειψάνων της (Φεβρουάριος 2015).

Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα μαρτύρησε τὸ 1764, ἀπὸ τοὺς Τούρκους, γιά τὴν Πίστη της στὸ Χριστό, μετὰ ἀπὸ πολυήμερο ραβδισμό, **σέ ἡλικία μόλις 19 ἐτῶν.**

Συγγραφέας τοῦ καλαίσθητου βιβλίου εἶναι ἡ Πολύτεκνη μητέρα **κα Μαρία Ξανθάκη-Τεργιάκη.** Παρουσιάζει τὸ βίο τῆς Ἁγίας μέ λογοτεχνικό καὶ εὐληπτο τρόπο. Τό δέ κείμενο διανθίζεται μέ πολλές ἔγχρωμες εἰκόνες-φωτογραφίες. Τὴ συγχαίρουμε θερμά καὶ εὐχόμεστε ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα νά εὐλογεῖ τὴν Οἰκογένειά της, ἰδιαίτερος τὴ μικρὴ τους κόρη, πού φέρει τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας.

Ὅποιοι Ἀναγνώστες ἐπιθυμοῦν νά προμηθευθοῦν τὸ ὠφέλιμο αὐτό βιβλίο, μποροῦν νά τὸ ἀναζητήσουν στὰ Ὁρθόδοξα Χριστιανικά Βιβλιοπωλεῖα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ συγγραφέα (τηλ. 6981.200960, e-mail: xanthaki.ma@gmail.com). **Τό συνιστοῦμε θερμά.**



Οἶκογ. Πέτρου καὶ Μαρίας ΤΕΡΓΙΑΚΗ, μέ 5 παιδιά, γεννημ. ἀπὸ 2004 ἕως 2013.



Ίερατική Ύπερπολύτεκνη Οικογ. π. Χαράλαμπος–Φιλένιας ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ, μέ 8 παιδιά, γεννημ. 2003–2016, Ν. Τρικάλων.

Ἡ χαρά μας πού παρουμε αὐτή τή θαυμάσια Ἱερατική Οἰκογένεια εἶναι μεγάλη. Τούς γνωρίσαμε τό 2010, ὅταν ὁ π. Χαράλαμος ἦταν λαϊκός καί εἶχαν τότε 5 παιδιά.

Μόλις πέρυσι ὁ π. Χαράλαμος χειροτονήθηκε Διάκονος (3.10.2015) καί τήν ἀμέσως ἐπομένη ἡμέρα (4.10) Πρεσβύτερος στήν Καθαμπάκα, ἀπό τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφεῖμ (ἐκλεκτό γόνο Πολύτεκνης Οἰκογενείας, 1ος ἀπό 6 παιδιά-ἀδέλφια).

Ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε καί τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ 8ου παιδιοῦ τῆς Οἰκογενείας (4.9.2016). Τό ὄνομα τῆς νεοφώτιστης, Φιλοθέη, δόθηκε πρὸς τιμήν τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μ. Ἀγ. Βαρβάρας Ρουσάνου, Φιλοθέης Μοναχῆς (3ης κόρης Ἱερατικῆς Πολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 7 παιδιά), γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή της στήν Οἰκογένειά τους καί ἰδιαίτερως στήν Πρεσβυτέρα, καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς δύσκολης ἐγκυμοσύνης της.

Τό μωρό γεννήθηκε πρόωρα, στόν ὄγδοο μήνα, μέ καισαρική (ἦταν ἡ 6η καισαρική τῆς Πρεσβυτέρας) καί μπῆκε σέ θερμοκοιτίδα, ὅμως ἐκ θαύματος πῆγαν ὅλα κατ' εὐχὴν καί ξεπεράστηκε κάθε κίνδυνος.

Τονίζοντας ὁ σεβαστός π. Χαράλαμος τήν ἐμπιστοσύνη, πού πρέπει νά ἔχουμε στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μᾶς ἔγραφε: «...Τό ζητούμενο εἶναι νά ἀφεθοῦμε ΠΛΗΡΩΣ στό θέλημα καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί τότε θά τά καταλάβουμε ὅλα...! *“Εἶη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος”* (Ψαλμ. 112, 2)».

Κλείνοντας τήν ἐπιστολή του, σημείωνε: «Σᾶς εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ γιά ὅλα, ἀκόμη καί γιά τό γεγονός πού ἀπλῶς ὑπάρχετε σάν Π.Ε.ΦΙ.Π. Ὁ Θεός νά σᾶς σκεπάζει καί νά σᾶς προστατεύει πάντοτε!».

Εὐχόμεστε καλή φώτιση στή μικρή Φιλοθέη καί κάθε εὐλογία παρά Θεοῦ στήν ἀξιοθαύμαστη Οἰκογένεια. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. θά εἶναι πάντα δίπλα τους καί τό ἴδιο ἐλπίζουμε καί γιά τούς ἀπανταχοῦ Φίλους μας. Γιά μιὰ Ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια, μάλιστα στήν Ἑπαρχία, ἡ ζωὴ εἶναι ἰδιαίτερως δύσκολη. *“Ὅμως, «πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι»* (Μάρκ. 10, 23)!

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ' ΑΛΛΟΥΣ