

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Βλ. σ. 3-7.



• «Θέλω νά προκαλέσω όσους ευθύνονται γιά τήν σύγχρονη γενοκτονία τών ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ!» (Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστας κ. ΠΑΥΛΟΥ). Βλ. σ. 11.

• «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά! Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία γιά τήν προστασία του Γάμου-Οικογενείας». Μεγάλη νίκη! Βλ. σ. 15.



Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Κων/νου καί Άγάθης ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗ, μέ 9 παιδιά, γεννημένα άπό 2002 έως 2017, Ν. Άττικής. Βλ. σ. 7.

ΤΕΥΧΟΣ
155/2017

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων τών Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 39ο, άρ. φύλλου 155.

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017.

Ακαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

**ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr**

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδοτής: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθυντής Έμπορικής Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός, μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθυντής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,

Μάνδρα Αττικής ☎ 210-55.52.250.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ όσους τή ζητήσουν, αλλά καί διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τών Ί. Ναών, μέ εύλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας. Δεκτές οί προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

«Τò πελαργίζειν έστí φιλοτεκνεῖν καί φιλογονεῖν».



«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμνησι τών πελαργῶν, πού είναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά καί φιλογονικά, τμῶντα ισόβια τούς γονεῖς! Γι' αὐτό ἡ τιμή-εὐγνωμοσύνη πρὸς τούς γονεῖς λέγεται «ἀντιπελαργωσις», (Μέγας Βασίλειος, PG 29, 176C). Είναι τό σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **GR46011015100000 15129604789**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): **GR170171002000 6002010851801**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGAA**

• ALPHA BANK (IBAN): **GR3201401010 101002002080906**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**

• Οί ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπληθύνονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Σωματεῖου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί Φίλοι-Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν Τράπεζα, νά μάς ἀποστέλλουν τήν ἀπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδή οί Τράπεζες δέν ένημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τιμηθεῖ μέ:

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·

• ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΓΕΡΑΡΧΙΑΣ καί

Ί. Μπροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ί. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

καί πολλῶν Δημοσίων καί Ίδιοπικῶν Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μῆ κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεῖ ως «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ἀπόρων Υπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἢ σπουδάζοντα.

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα κερῶν, ἀναπήρων, ἄσθενῶν, φυλακισμένων, αλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μπετέρων καί γενικά ΕΙΚΥΩΝ, οί ὁποῖες πιάζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 11-14), γίνονται κατ' ἐξάιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρατικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οικογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε - Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:

τροφήμα, ἱματισμό καινούργιῃ ἢ σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί έπιπλα, οἰκιακά σκευή κλπ., βιβλία, σχολικά εἶδη, παιχνίδια, αλλά καί ΟΙΚΙΕΣ ἢ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἶδους ΔΩΡΕΑ χάρη τών συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὄλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

κυρίως (βλ. ἐπομένους Τραπεζ. Λογαρ/μούς καί ἐσώκλειστη Ταχυληρωμῆ, σ. 14-15).

γούς, άρμοδίους Ύπουργούς και Βουλευτάς του Έλληνικού Κοινοβουλίου, με την συμμετοχή πάντοτε και του γράφοντος τό παρόν Σημείωμα, από τό 1969 έως σήμερα, ως Προέδρου των Έθεταμε τά προβλήματα των άπόρων Πολυτέκνων Οίκογενειών. Μάς εδέχοντο μετ' ευγενείας και μάς έβεβαίωναν ότι θά έλυναν άμεσα τά δίκαια αιτήματα που γραπτώς έθεταμε διά τίς άπορες κυρίως έξ αυτών οίκογένειες. Έκτός ελαχίστων, όπως εΐναι επί παραδείγματι τό θέμα των μετεγγραφών των παιδιών των Πολυτέκνων και Τριτέκνων, φοιτητών και σπουδαστών εις τά Άνώτατα και Άνώτερα Πνευματικά Ίδρύματα και φοιτήσεώς τους πλησίον τής μονίμου κατοικίας των (πού και αυτές στις μέρες μας ολόενα και περιορίζονται), τίποτε άλλο δέν εγινε...!



Χωρίς περιστροφές οί Πολύτεκνες και Τριτέκνες Οίκογένειες, αλλά και οί άγαμες μητέρες, έχουν εγκαταλειφθεί εις τό έλεος του Θεού.

Οί γεννήσεις εις την Πατρίδα μας μειώνονται συνεχώς και επικινδύνως. Και σαν νά μήν εφθανε αυτό, εκατοντάδες χιλιάδες έκτρωμένα έμβρυα κάθε χρόνο καταλήγουν στά άπόβλητα των Γυναικολογικών κλινικών των πόλεων τής Ελλάδος. Τό κόστος των Έκτρώσεων, δυστυχώς, καλύπτει τό Κράτος. Τό κόστος, όμως, των Γεννήσεων άφίεται εις τό βαλάντιον των νέων ανθρώπων, που εΐναι τό πλείστον έξ αυτών άνεργοι...!

Εΐναι άκρωσ άπογοητευτικοί οί αριθμοί τής εξέλιξεως του πληθυσμού τής Ελλάδας μας. Οί άρμόδιοι και υπεύθυνοι πάντοτε την άρμέγουν έως ότου την άποτελειώσουν...! Δυστυχώς, ήγετικές μορφές του ήθικου άναστήματος ενός Καποδίστρια ή ενός Κολοκοτρώνη εκλείπουν, αλλά κι άν έμφανισθούν θά τους φυλακίσουν ή θά τους δολοφονήσουν, όπως έπραξαν και τότε!

Άς ευχηθούμε ό Πανάγαθος Θεός νά φωτίσει τους κρατούντες αυτού του τόπου να έγκύψουν με συνείδηση και σοβαρότητα στά μεζζονα ζητήματα τής Χώ-

ρας μας και ιδιαίτερα στό ύπ' άρ. 1, τό Δημογραφικό, που άφορα την επιβίωση μας ως Έθνος.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ...!

Του Ίωάννη Γ. Θαλασσινού, Διευθυντή Π.Ε.Φ.Π.

Τό τελευταίο διάστημα υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα στά ΜΜΕ για τό Δημογραφικό Πρόβλημα τής Χώρας μας. Μέ πηχυαίους τίτλους περιέγραφαν τήν κρισιμότητα τής κατάστασης. Παραθέτουμε κάποιους ένδεικτικά:

• «Βόμβα στό Άσφαλιστικό. Γερνάμε, δέν Γεννάμε» (έφημ. «Τά Νέα», 5. 8. 2017) • «Λύστε τό Δημογραφικό μέ... Μετανάστες» (έφημ. «Δημοκρατία», 16. 8. 2017) • «Κατά 2 έκατ. θά μειωθεΐ ό Πληθυσμός τής Έλλάδας έως τό 2050» (έφημ. «Έλεύθερος Τύπος», 14. 08. 2017) • «Η Έλλάδα γερνάει καί μικραίνει...» (έφημ. «Γνώμη Πατρών», 14. 8. 2017) • «Λιγότερα παιδιά λόγω τής κρΐσης» (έφημ. «Πελοπόννησος», 14. 8. 2017) • «Η κρΐση γερνάει τήν Έλλάδα. Χάσαμε τό 3% του πληθυσμού μας» (έφημ. «Ήχώ των Δημοπρασιών», 15. 8. 2017) • «Η Έλλάδα γερνάει» (έφημ. «Πρωϊνή Ήλείας», 14. 8. 2017).

Τήν άφορμή για τά δημοσιεύματα αυτά έδωσε ή παρουσίαση μιās πρόσφατης μελέτης του Ίνστιτούτου του Βερολίνου για τόν Πληθυσμό καί τήν Άνάπτυξη, ή όποία αναλύει τό δημογραφικό μέλλον τής Εϋρώπης.

Σύμφωνα μέ τή δημοσίευση αυτή, ή δημογραφική εξέλιξη τής Χώρας μας είναι ιδιαίτερα άποκαρδιωτική. Προβλέπεται ότι από περίπου 10.800.000 τό 2016 ό πληθυσμός τής Έλλάδας θά μειωθεΐ στά 9.900.000 ώς τό 2030 καί στά 8.900.000 ώς τό 2050! Μάλιστα, ή Χώρα μας έχασε τό 3% του πληθυσμού της μόνο μεταξύ 2011-2016. Άναμένεται δέ επιπλέον 18% μείωση του πληθυσμού μέχρι τό 2050, όποτε θά είμαστε 2.000.000 λιγότεροι!¹

Ή μελέτη άκόμη έπισημαίνει ότι εξαιτίας κυρίως του μικρού αριθμού των γεννήσεων έτησίως, περίπου 90.000 (91.320 τό 2016), σέ συνδυασμό μέ τόν κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό θανάτων (124.540 τό 2016),² ή Χώρα μας έχει πλέον έναν άπό τούς πιό γηρασμένους πληθυσμούς στην Εϋρώπη, καθώς τό 21% των κατοίκων, 1 στους 5, είναι άνω των 65 έτών (μόνο ή Ίταλία έχει ύψηλότερο ποσοστό).

Ή Π.Ε.Φ.Π. άπό τήν ίδρυσή της έχει άσχοληθεΐ καί συνεχίζει νά άσχολείται μέ τό ύπ' αριθμόν 1 πρόβλημα τής Πατρίδος μας, τό Δημογραφικό. Ήδη άπό τή δεκαετία του '80 ό Ίδρυτής της



1. «Άπό τό 2011 ή Ελλάδα έχει μπει σέ μία νέα φάση, πρωτοφανή μεταπολεμικά. Τό φυσικό ισοζύγιο πλέον γίνεται άρνητικό (οί θάνατοι είναι περισσότεροι άπό τΐς γεννήσεις), άλλα καί τό μεταναστευτικό ισοζύγιο, παρά τήν προσφυγική κρΐση, είναι κι αυτό άρνητικό καθώς πολλοί Έλληνες φεύγουν άπό τή Χώρα άναζητώντας καλύτερη τύχη στό έξωτερικό». (Έρευνα του Όργανισμού Έρευνας καί Άνάλυσης «Διάνοησις» για τό Δημογραφικό Πρόβλημα, Σεπτ. 2016, www.dianeosis.org/2016/09/greece_demographic_crisis/).

2. Βλ. σχετικό πίνακα στό προηγούμενο άρθρο, σελ. 3.

π. Νικόδημος Μπιλάλης και άλλα Μέλη του Διοικ. Συμβουλίου με άρθρα και συνεντεύξεις έγκρουαν τόν κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούσαν για τό δημογραφικό κατήφορο τής Πατρίδος μας, πού εάν δέν ανακοβόταν έγκαιρα, τά καταστροφικά άποτελέσματά του θά ήταν μή άναστρέψιμα.

Και δυστυχώς, έπαληθευτήκαμε...! *Ή όλιγορία, ή άνευθυνότητα και ή άδιαφορία τών κρατούντων, όλα αυτά τά χρόνια και ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια τής κρίσης, όδήγησαν τό Δημογραφικό στην ώρα ΜΗΔΕΝ.*

Θά άνέμενε κανείς, έστω και τήν έσχάτη ώρα, νά συνέλθουν και νά άναλογιστούν τίσ ευθύνες τους προς τίσ έπόμενες γενεές, λαμβάνοντας άμεσα δραστικά μέτρα άντιμετώπισης του προβλήματος. Αντί αυτού, βρήκαν τή «λύση» στους πρόσφυγες-μετανάστες...!³ Μόλις τό προηγούμενο έτος Ύπουργοί τής Κυβέρνησης ύποστήριξαν δημόσια ότι τό Δημογραφικό Πρόβλημα τής Χώρας μας θά λυθεί από τό μεταναστευτικό ρεύμα. Άναφέρει τό σχετικό δημοσίευμα:

«Ύποστήριξε (ό Ύπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μουζάλας) πώς ή παρουσία τών μεταναστών και τών προσφύγων θά λύσει τό δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Μιλώντας στον ANTI δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι έπιστημονική αλήθεια ότι τό μεταναστευτικό ρεύμα σώζει δημογραφικά τίσ περιοχές πού πηγαίνει». Ύπενθυμίζεται πώς πριν από δύο ήμέρες τήν ίδια άποψη είχε εκφράσει και ό άναπληρωτής Ύπουργός Έξωτερικών Νίκος Ξυδάκης».⁴

Και για νά μή θεωρηθεί ότι οι άπόψεις αυτές είναι προσωπικές κάποιων γραφικών τής Κυβέρνησης, μέ ιδεοληψίες, άς προσέξουμε ποιά είναι ή τελική λύση πού εισιγείται για τήν Ελλάδα τό γερμανικό Ίνστιτούτο στη μελέτη του.

Άρχικά προτείνει, γενικά και άοριστα, ότι θά πρέπει νά ληφθούν μέτρα ένίσχυσης του πληθυσμού, δίνοντας επιδόματα και κίνητρα στά ζευγάρια ώστε νά αποκτήσουν περισσότερα από ένα παιδιά. Χωρίς όμως νά μäs έξηγει πώς θά γίνει αυτό, όταν οι «Θεσμοί» και ειδικότερα ή Γερμανική

3. «... ή Ελλάδα λόγω τής γεωγραφικής της θέσης δέχεται μία άφόρητη μεταναστευτική πίεση από τήν Ασία και από τήν Αφρική, ή όποία θά συνεχιστεί στίς έπόμενες δεκαετίες, καθώς θά τροφοδοτείται από τήν καλπάζουσα δημογραφία, τή φτώχεια και τήν πολιτική αστάθεια πού χαρακτηρίζουν πολλές χώρες αυτών τών περιοχών, αλλά και από τίσ κλιματικές αλλαγές οι όποιες θά προκαλέσουν κύματα «κλιματικών προσφύγων». Μέ άλλα λόγια, στίς έπόμενες δεκαετίες άναμένεται νά συμβεί μία *άντικατάσταση πληθυσμού* μέ άπρόβλεπτες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες...

»Οι δύο παράλληλες έξελίξεις, τίσ όποιες έπισημαίνουμε έδω, όδηγοϋν πολλούς στο άπλοϊκό συμπέρασμα ότι μέσω τών μεταναστευτικών εισροών θά λυθεί τό έλληνικό Δημογραφικό Πρόβλημα. Όμως τό δημογραφικό έλλειμμα τής Χώρας είναι τόσο μεγάλο, ώστε μία ολοκληρωτική του κάλυψη μέ μεταναστευτικές εισροές θά σήμαινε ότι περίπου στο μέσο του τρέχοντος αιώνα θά μιλάμε για μία άλλη χώρα. Και τό πρόβλημα βεβαίως έδω δέν είναι μόνο ή διατήρηση τής πολιτιστικής της φυσιογνωμίας, πού ίσως κάποιους δέν τούς συγκινεί ή δέν τούς ενδιαφέρει, αλλά ότι *μία τέτοια κοινωνία πολύ δύσκολα θά μπορέσει νά είναι συνεκτική*. Διότι κάτι τέτοιο θά είναι πρακτικά άδύνατο, αν τότε ό μισός περίπου νεανικός πληθυσμός θά προέρχεται από τό Αφγανιστάν, τό Πακιστάν ή χώρες τής Αφρικής, δηλαδή θά συντίθεται από πληθυσμούς πολιτισμικά πολύ μακρινούς από τόν έλληνικό (πολιτισμό)...» (Αναστάσιου Λαυρέντζου, «Τό 2050 ή Ελλάδα θά είναι μία άλλη Χώρα...», 18. 11. 2016, <http://ardin-rixi.gr/archives/201594>).

4. www.iefimerida.gr/news/254374/moyzalas-oi-prosfyges-tha-voithisoynto-dimografiko-provlima (3. 3. 2016).

Κυβέρνηση δίνουν εντολές στις ελληνικές Κυβερνήσεις να περικόπτουν ή ακόμη και να καταργούν τα ελάχιστα έναπομείναντα κοινωνικά επιδόματα.⁵

Γνωρίζοντας τό Ίνστιτούτο του Βερολίνου ότι αυτή ή λύση τών κινήτρων δέν είναι δυνατόν να τελεσφορήσει, προτείνει μιá άλλη «λύση». «Νά “συμπληρώσουμε” άμεσα τόν πληθυσμό μας μέ μετανάστες, καθώς, μέ δεδομένο ότι γεννάνε περισσότερα παιδιά, ή συμβολή τους άναμένεται να είναι θετική, τόσο στην αύξηση του πληθυσμού όσο και στη συγκράτηση τής γήρανσης». (Έφημ. «Δημοκρατία», 16. 8. 2017, σελ. 8).

Παρόλες τίς δυσσίωνες προβλέψεις⁶, πιστεύουμε ότι ύπάρχει ακόμη έλπίδα, γιατί ύπάρχει ένα κύτταρο, τό μοναδικό πού έχει τή δυνατότητα να άναγεννήσει τήν γηράσκουσα Πατρίδα μας, κι αυτό είναι ή Οικογένεια.

Μέ τήν προϋπόθεση όμως να στραφοϋμε στις πατροπαράδοτες Άξίες του έλληνορθόδοξου πολιτισμού μας, και μόνο τότε θά μπορέσουμε να έλπίζουμε σε καλύτερες μέρες, σάν Έθνος και σάν Κράτος. Και άναμφίβολα μιá άπ' αυτές τίς Άξίες είναι ή Ύπερπολύτεκνη και Πολύτεκνη Οικογένεια, πού πάντοτε στηρίζουμε και προβάλλουμε ως τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ!

5. «Άποτελεί βασικό στόχο τής μεταρρύθμισης πού προωθοϋν οί Θεσμοί. Στην κλίση του Προκρούστη ή παροχή γιά Τριτέκνους και Πολυτέκνους». (Έφημ. «Finance & Markets Voice», 24. 8. 2017, σελ. 14).

6. «Τά δημογραφικά δεδομένα καθιστοϋν βέβαιη τήν περαιτέρω μείωση του πληθυσμού μέχρι τά μέσα τής έπόμενης δεκαετίας, καθώς τά φυσικά ισοζύγια θά συνεχίσουν να είναι άρνητικά, και ή δημογραφική γήρανση δέν πρόκειται να άνακοπεί». (Έρευνα «Διανόησης», Σεπτ. 2016).

Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Κων/νου και Άγάθης ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗ, μέ 9 παιδιά, γεννημένα άπό 2002 έως 2017, Νομός Άττικής.



Πρόκειται γιά μιá άξιέπαινη έλληνορθόδοξη Οικογένεια, μέ συνειδητή εκκλησιαστική ζωή. Μάλιστα, είναι ένα άπό τά πολλά θαυερά «...νεόφυτα έλαιών κύκλῳ τής τραπέζης...» (Ψαλμ. 127, 3) τής ευλόγημένης Ύπερπολύτεκνου Οικογενείας Γεωργίου και Άντιγόνου Μπαϊραμίδου, μέ 9 παιδιά και 63 (μέχρι τώρα) έγγόνια! (Βλ. Ε.Π.Ο., άρ. τ. 152/2016, σελ. 1, 12-14).

Έργάζεται μόνο ό ήρωας πατέρας, κ. Κων/νος, ενώ τά 6 παιδιά τους είναι μαθητές. Η ώραία φωτογραφία τους είναι άπό τή Βάπτισμα του 8ου παιδιού τους, Νικήτα. Μάλιστα, άνάδοχος ήταν ή Έλένη Μπαϊραμίδου, φοιτήτρια Γεωπονικής, κόρη του άδελφου του πατέρα, κ. Ευγένιου, έκλεκτου Ίατροϋ και Πολυτέκνου μέ 5 παιδιά.

Εϋγε, άγαπητοί μας άδελφοί, σās συχαίρουμε γιά τήν Πίστη σας στην Πρόνοια του Παναγάθου Θεοϋ μας, αλλά και γιά τήν προσφορά σας στην Πατρίδα μας, πού, δυστυχώς, έρημώνει! Η Π.Ε.Φ.Π. και οί άπανταχοϋ Φίλοι της θά είναι πάντα κοντά σας.

Α΄ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

- Άξιος Ύπερπολύτεκνος πατέρας τελείωσε Άνωτάτη Σχολή...!

Άγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων χαίρετε.

Ένοιωσα τήν ανάγκη νά σᾶς γράψω γιά νά σᾶς εὐχαριστήσω. Μπορῶ νά ανατρέξω στό παρελθόν καί τί νά πρωτοθυμηθῶ. Κάθε ταξίδι πού ἔκανα ἀπό τό νησί τῆς Μυτιλήνης σᾶς ἐπισκεπτόμουν. Τόσο ἡ χρηματική βοήθεια, ὅσο καί τά δέματα ἀγάπης πού λαμβάνουμε εἶναι σημαντική βοήθεια γιά ἑμᾶς καί τά παιδιά μας...

Άλήθεια, πόσο πολῦτιμες ἦταν οἱ συζητήσεις μας! Κάθε φορά πού φεύγω ἀπό τά γραφεῖα τῆς Ένωσῆς μας, τά σκέπτομαι ὅλα αὐτά καί σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι γιά τή στήριξη, πνευματική καί ὑλική.

Μέ πολλή χαρά σᾶς ἐνημερώνω ὅτι τελείωσα μέ τό τελευταῖο μου μάθημα στήν Ἰσπανική Φιλολογία Ἀθηνῶν καί θά ὀρκιστῶ, Θεοῦ θέληντος, τό Σεπτέμβριο.

Εὐχόμαστε νά εἶστε πάντα καλά, γεροί καί σιδερένιοι, νά διατηρεῖτε τήν αἰσιοδοξία σας, διότι τό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε τό ἔχουν ἀπόλυτη ἀνά-

Ύπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Ἀλεξάνδρου καί Μαρίας ΠΑΓΚΑΛΗ, μέ 8 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2004 ἕως 2016, Ν. Ἀττικῆς.

Τήν ἀξιοθαύμαστη αὐτή Οἰκογένεια εἶχαμε παρουσιάσει παλαιότερα, μέ 6 παιδιά τότε (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 131/2011, σ. 1 καί 15), «ὡς ἓνα ἀπό τά πολλὰ εὐτυχῶς σύγχρονα παραδείγματα-ὑποδείγματα». Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἤδη ἀπέκτησαν τό 8ο παιδάκι τους, τό ὁποῖο στό Ἅγιο Βάπτισμα ἔλαβε τό ὄνομα Ναταλία (ἡ οἰκογενειακή φωτογραφία τους εἶναι ἀπό τό Μυστήριο).

Έργάζεται μόνο ὁ πατέρας, ἐνῶ ἡ μητέρα ἀσχολεῖται μέ τήν ἀνατροφή τῶν πολλῶν καί μικρῶν παιδιῶν τους. Τά 6 ἀπό τά 8 χαριτωμένα παιδιά εἶναι μαθητές καί τώρα πού ἄνοιξαν τά Σχολεῖα καλοῦνται οἱ ἥρωες γονεῖς νά ἀνταποκριθοῦν στίς ὑποχρεώσεις τῆς «δωρεάν» Παιδείας μας (βλ. καί σελ. 16), ἐκτός ὄλων τῶν ἄλλων ἐξόδων πού «τρέχουν»...

Όμως, ἡ ζωντανή Πίστη καί ἡ Έλπίδα τους στόν δωρεοδότη Θεό μας, ἀλλά καί ὁ ἀγῶνας τους νά ἐφαρμόσουν, ὅσο εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν, τό Ἅγιο θέλημα Του, τοὺς χαρίζουν εὐλογίες καί δύναμη. Γιατί, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι «πάντα δυνατό τῷ πιστεύοντι» (Μάρκ. 9, 23).



γκη όλες οι οικογένειες τῶν Πολυτέκνων. Τό ἔχει ἀνάγκη ἡ κοινωρία μας πού τόσο βάλῃται ἀπό παντοῦ.

Ν. Λέσβου, 2. 7. 2017.

Μέ ἐκτίμηση καί ἀπεριόριστη ἀγάπη
Ἰγνάτιος Χατζηβασιλέλλης
(9 παιδιά, 1991–2013).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Ὁ κ. Ἰγνάτιος εἶναι ἀξίος πολλῶν συγχαρητηρίων, γιατί ἐργαζόμενος καί ἐπιφορτισμένος μέ τίς εὐθύνες τῆς μεγάλης Οἰκογενείας του κατάφερε ὄχι μόνο νά εἰσαχθεῖ μέ Πανελλαδικές Ἐξετάσεις στό Τμήμα Ἰσπανικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀλλά νά τελειώσει καί νά πάρει τό Πτυχίο του.

Προέρχεται ἀπό Οἰκογένεια μέ 3 ἀδελφια, ἐνῶ ἡ ἐκλεκτή σύζυγός του,

κα Βασιλική, ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 5 ἀδελφια. Παρά τό μειωμένο μισθό τοῦ πατέρα, τά δάνεια πού «τρέχουν» καί τά καθημερινά ἔξοδα, ἀγωνίζονται μέ πίστη στό Θεό νά μεγαλώσουν μέ ἀξιοπρέπεια τά βλαστάρια τους **(τά 4 εἶναι μαθητές-σπουδαστές)**! Ἡ Π.Ε.Φ.Π. τοῦς ἔχει στηρίζει καί τοῦς στηρίζει, ὅσο εἶναι δυνατόν. Τό ἴδιο περιμένουμε καί ἀπό τοῦς ἀγαπητοῦς μας Φίλους-Συμπαραστάτες!

Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Δημητρίου καί Ἀνδριάνας ΚΟΣΤΑΝ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2006 ἕως 2017, Ν. Ἀττικῆς.

Πρόκειται γιά μιᾶ ἀξιολίμητη Ὁρθόδοξη Ρουμανική Οἰκογένεια μέ μικρά καί ἀξιαγάπητα παιδάκια. Ὁ πατέρας εἶναι ἀπό 4 ἀδελφια, ἐνῶ ἡ μητέρα ἀπό Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 11 παιδιά.

Διαμένουν στή Χώρα μας ἐδῶ καί πολλὰ χρόνια (ὄλα τά παιδιά τους γεννήθηκαν στήν Ἑλλάδα) καί διακρίνονται γιά τήν εὐσέβεια καί τή συνειδητή ἐκκλησιαστική ζωή τους. Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας, ὡς ἰδιωτικός υπάλληλος, ἐνῶ πληρῶνουν ἐνοίκιο. **Τά 5 ἀπό τά 6 παιδιά εἶναι μαθητές.**

Ἄς ἀναλογιστοῦμε τόν ἀγῶνα τῶν ἡρωικῶν γονέων νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους μέ ἀξιοπρέπεια καί νά τοῦς παρέχουν τά ἀπαραίτητα γιά τήν ἀνατροφή καί τίς σπουδές τους. Ὁ Πανάγαθος Θεός μας, βεβαίως, δέν τοῦς ἐγκαταλείπει! Ὅμως, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν, τά Χέρια τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὄλοι ὅσοι προσφέρουμε τή βοήθειά μας στοῦς ἔχοντες ἀνάγκη ἀδελφούς μας. Ἡ προσφορά τῆς βοήθειας αὐτῆς πρέπει πάντα νά γίνεται χωρίς γογγυσμό, ἀλλὰ μέ χαρά καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη, *«ἰληρὸν γὰρ δότιν ἀγαπᾷ ὁ Θεός»* (Β' Κορ. 9, 7).



- «Νά μὴν ξεχνᾶμε νά δοξολογοῦμε καθημερινά τόν Κύριο...»!

Ἀγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π.

...Ἐνοιῶσα τήν ἀνάγκη νά σᾶς γράψω, πρῶτον γιατί θέλω καί πάλι νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τή βοήθειά σας καί τήν ἀγάπη σας, καί δεύτερον γιατί μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά ἀπευθυνθῶ στούς ἀδελφούς μου Ποιυτέκνους καί νά γράψω κι ἐγώ ἕναν λόγo ἐνισχυτικό, παρηγορητικό, προτρεπτικό, γιατί τό ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη.

Ὅλοι ἐμεῖς πού μεγαλώνουμε πολλὰ παιδιά, ὅσο μπορούμε χριστιανικά καί μέ σεβασμό στήν παράδοση καί στίς ἀξίες, νά μὴν ξεχνᾶμε: Νά δοξολογοῦμε καθημερινά τόν Κύριο, πού μᾶς ἔδωσε ὅλες αὐτές τίς εὐλογίες, τά παιδιά μας!...

Μπορεῖ νά φαντάζουμε «ἐξωγήνιοι» γιά κάποιους γύρω μας, ἀλλῆ ἐμεῖς γνωρίζουμε μέσα μας ὅτι γιά κάποιo λόγo ὁ Θεός μᾶς χάρισε τίς εὐλογίες Του. Τό μόνο πού θέλει εἶναι νά μὴν ξεχνᾶμε τήν ἀποστολή μας!

Μέ σεβασμό

Ν. Ἀχαΐας, 10. 4. 2017.

Οἶκογ. Θεοφάνους-Φωτεινῆς Ὁρτενσιού
(8 παιδιά, 1992-2006).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

Φωτογραφία τῆς Οἰκογενείας εἶχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα (Ε.Π.Ο. ἀρ. τ. 137/2013, σ. 1 καί 12). Τά 3 μεγαλύτερα παιδιά εἶναι φοιτητές (τά 2 σέ ἄλλες πόλεις), ἐνῶ τά 4 μικρότερα μαθητές. Παρόλο πού ἐργάζονται καί οἱ δύο γονεῖς τά ἔξοδα, ἰδιαίτερα τῶν φοιτητῶν, εἶναι δυσβάστακτα.

Καί ἂν «σέ κάποιους γύρω τους φαντάζον «ἐξωγήνιοι»...», στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἥρωες, γιατί ὄχι μόνο ἀποδέχτηκαν τίς εὐλογίες Του, τά παιδιά τους, ἀλλά καί Τόν δοξολογοῦν καθημερινά γι' αὐτά!

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εὐχεται στά ἀξιολογητά παιδιά τους νά προκόβουν «σοφία καί ἡλικία καί χάριτι παρὰ Θεοῦ καί ἀνθρώπων» (Λουκ. 2, 52).

Β'. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

- Στά ἀνεκτίμητα μέλη τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

Κάθε φορά πού λαβαίνω τό Περιοδικό σας ἡ καρδιά μου πλημμυρίζει πάντα με τά ἴδια αἰσθήματα ἀγάπης καί θαυμασμοῦ γιά τά ἀνδρόγυνα αὐτά πού δέν ἀποθαρρύνονται ἀπό καταστάσεις καί γεγονότα ἀνθελληνικά καί οικονομικά, τά ὅποια βασανίζουν τή γλυκεία μας Πατρίδα, ἀπλῆ στηρίζονται κι ἐλπίζουν στήν Πρόνοια τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ.

Καναδάς, 12. 6. 2017.

Μέ πολλή ἐκτίμηση
Μαρία Ἀνανιάδου

- Ἀγαπητοί «Φίλοι τῶν Ποιυτέκνων», Χριστός Ἀνέστη!

Λαβαίνω τακτικά τό περιοδικό πού μᾶς στέλνετε καί χαίρομαι γιά τήν πρόοδο τοῦ Συλλόγου σας. Ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ τόν μακρινό Καναδά, παρακολουθοῦμε ὅλα τά γεγονότα ἀπό τήν Ἑλλάδα μας καί βλέπουμε πόση δυστυχία ὑπάρχει καί πονάει ἡ ψυχή μας. Ποτέ ἡ Ἑλλάδα μας δέν ἔφτασε σέ αὐτή τήν κατάσταση.

Εὐχομαι ὁ Θεός νά βοηθήσει νά ξεπεράσουμε αὐτήν τήν κρίση. Στέλνω, τό κατά δύναμη, μιά μικρή ἐπιταγή γιά τοὺς ἀδελφούς μας Ποιυτέκνους. Σᾶς χαιρετοῦμε μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάστος Κυρίου

Καναδάς, 25.4.2017.

Οἰκογένεια Εὐαγγέλου Ἀγγελιοθανάση

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Στό πρόσωπο τῶν δύο ἀνωτέρω Φίλων-ἐπιστολογράφων μας θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε θεομᾶ τούς ἀπανταχοῦ γῆς Συμπαραστάτες μας καί ἰδιαίτερα τοὺς Ἀποδήμιους ἀδελφούς μας, πού παντοιοτρόπως ἐνισχύουν

τό ἔργο μας, εἴτε μέ χρήματα εἴτε μέ εἶδη. Χωρίς τή δική σας βοήθεια, ἀγαπητοί μας Φίλοι, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. δέν θά μπορούσε νά ἐνισχύει τίς ἡρωικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας, τοὺς ἀληθινούς αἰμοδότες τοῦ Ἔθνους μας!

«Θέλω νά προκαλέσω όσους εϋθύνονται γιά τήν σύγχρονη γενοκτονία τών Έκτρώσεων»!

Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟΥ.¹

Πρίν άρκετά χρόνια μετά από μιά μεγάλη γιορτή, ένα νέο ζευγάρι μέ κάλεσαν στό σπίτι τους γιά καφέ. Τό ζευγάρι είχε τότε δυό παιδιά.

Καθισμένοι στό όμορφο μπαλκόνι τοϋ σπιτιοϋ ή νεαρή σύζυγος μέ έρωτά, γιά λογαριασμό κάποιας φίλης της, όπως μοϋ είπε, ποιά είναι ή θέση τής Έκκλησίας γιά τίς έκτρώσεις.

Τής είπα ότι γιά νά καταλάβει τήν θέση τής Έκκλησίας πρέπει νά απαντήσει σ' ένα έρώτημα. Τό έμβριο πού έχει συλληφθεί στην μήτρα μιάς γυναίκας τί άνθρωπολογική ταυτότητα έχει;

Είναί πλήρης άνθρωπος πού εξελίσσεται, ή είναι ένα ανθρωποειδέσ πού περιμένει τόν ήλιο ή τόν άέρα γιά νά λάβει ύπόσταση, νά γίνει πλήρης άνθρωπος;

Τής εξήγησα ότι ή Έκκλησία λέγει ότι είναι πλήρης άνθρωπος έξ άκρας συλλήψεως. Γι' αυτό θεωρεί ότι ή έκτρωση είναι καταστροφή τής ζωής. Είναι έγκλημα καί μάλιστα ειδεχθές, γιατί στρέφεται έναντίον τοϋ πío άθώου καί τοϋ πío άνυπεράσπιστου πλάσματος στόν κόσμο. Η συζήτησή μας τελείωσε εκεί.

Πέρασαν δυό χρόνια από τότε καί τήν ίδια μέρα καί γιορτή δέχθηκα πάλι τήν ίδια πρόσκληση από τά ίδια πρόσωπα καί τήν αποδέχθηκα.

Καθώς έτοιμαζόταν ό καφές, γιά νά μήν είναι μόνη ή σύζυγος, καθίσαμε στην άρχή στην κουζίνα. Άλλά εκεί κυκλοφορούσε καί ένας μπόμπιρας, ένα μικρό παιδάκι πού προσπαθοϋσε νά σταθεί στα πόδια του.

Έπιχειρήσα νά χαϊδέψω τό κεφαλάκι του, όταν άκούω τήν μητέρα του νά μοϋ λέγει: «Άν αυτός ζεί τό όφείλει σέ σ'ας», καί μοϋ άποκάλυψε ότι τό πρό δυό έτών έρώτημα άφορούσε τήν ίδια.

Έπάνω στό τραπέζι βρισκόταν ένα μεγάλο μαχαίρι τοϋ ψωμοϋ. Είπα λοιπόν στην μητέρα δείχνοντάς το: «πάρτο καί σφάχτο».

Η μητέρα άντέδρασε σάν νά τήν χτύπησε ήλεκτρικό ρεύμα. Τί κουβέντα μοϋ λέγει είναι αυτή πού είπατε; Γιατί, σοϋ φαίνεται φρικτή, τής άπάντησα.

Μά σοβαρολογείτε, πάτερ! Ναι, τής είπα, σοβαρολογώ, γιατί θέλω νά καταλάβεις καλά αυτό πού θά έκανες τότε. Βλέπεις τώρα μπροστά σου αυτό πού θά έκανες τότε; Βλέπεις ποιο παιδί θά κατέστρεφες; Τώρα σοϋ φαίνεται φρικτό, τότε δέν θά ήταν;

Πρίν λίγο καιρό μιά φωτογραφία έκανε τό γύρο τοϋ κόσμου. Τό μικρό παιδάκι πού ξεβρόσθηκε στίς άκτές. Τό μικρό προσφυγόπουλο πού πέθανε στό δρόμο πρós τήν έλευθερία. Δικαιολογημένος ό άποτροπιασμός. Τό μέγεθός του όμως ανάλογο πρós τήν ύποκρισία τοϋ πολιτισμένου κόσμου, καθώς καί πολλών δικών μας.

Όλοι αυτοί πού χρησιμοποιούσαν τήν εικόνα τοϋ μικροϋ παιδιοϋ γιά νά κατηγορήσουν τούς άλλους σάν ενόχους άρνοϋνται νά κοιτάξουν μιά ακόμη φωτογραφία, γιά τήν ακρίβεια **ένα βίντεο μέ τόν τίτλο «Σιωπηλή κραυγή».**



¹ ΠΗΓΗ: www.romfea.gr/epikairota-xronika/15157-siatistis-paulos-thelo-na-prokalesous-euthunontai-gia-tin-sugxroni-genoktonia-ton-ektroseon. Οι ύπογραμμίσεις δικές μας.

Τό βίντεο αυτό είναι ή κινηματογράφηση μιᾶς ἔκτρωσης ἀπό ἕνα γιατρό. Ἡ εἰκόνα τοῦ πνιγμένου προσφυγόπουλου ὠχρῶ μπροστά στό βίντεο αυτό.²

Τό ταλαίπωρο πλάσμα τουλάχιστον ἦταν ἀρτιμελές. Ἐκεῖ ἕνα ἄλλο παιδάκι κομματιάζεται κυριολεκτικά καί δολοφονεῖται ἀδίστακτα, γιατί εἶναι ἀνεπιθύμητο. Τό προσφυγόπουλο πνίγηκε, γιατί κάποιοι δέν μπόρεσαν νά τό σώσουν. Ἐδῶ, στίς ἔκτρώσεις, κάποιοι συνειδητά δολοφονοῦν. Μιά κοινωνία, μιά δημοσιογραφία, ἐπίσημοι ἄρχοντες, ἀγανακτοῦν δῆθεν στήν θέα τοῦ πνιγμένου παιδιοῦ καί σιωποῦν στήν ἐξόντωση χιλιάδων παιδιῶν ἀπό τοὺς ἴδιους τοὺς ψευτοαγανακτισμένους. **Σκεφθήκατε ποτέ, πόσες Ἑλλάδες ἔχουμε ἀφανίσει;**

Εἶναι ἐντυπωσιακή μιά κοινωνία, πού χύνει κροκοδείλια δάκρυα γιά τά παιδιά πού πνίγονται ἢ πού πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα, ἀλλά διεκδικεῖ τό δικαίωμα νά τά σκοτώνει πρὶν ἔλθουν στόν κόσμο.

Εἶναι ἀπάνθρωπη μιά κοινωνία, πού στό βωμό τῆς ἀνεύθυνης ἀπόλαυσης θυσιάζει ἀνθρώπινες ζωές καί ἀπαιτεῖ τό δικαίωμα αὐτό νά τό ἔχει ἀνενόγητη καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά καταδικάζει σέ βαρύτερες ποινές (καλά κάνει) αὐτούς πού κακοποιοῦν ἕνα ζῶο.

Ἡ κακοποίηση ζῶων ἀπαγορεύεται, ἡ κακοποίηση καί ἡ δολοφονία ἀνθρώπων βρεφικῆς ἡλικίας ἐπιβραβεύεται καί ἐπαινεῖται δημοσίως. Ἡ κυρία ἢ ἡ δεσποινίς πού δολοφόνησε τό ἀθῶο παιδί μέσα της, μπορεῖ νά διαμαρτύρεται γιατί κακοποιήθηκε τό σκυλάκι της;

Μιά ἐξουσία καί μιά Βουλή, πού νομοθετεῖ καί καταδικάζει τήν κακοποίηση τῶν ζῶων, μέ ποιό ἠθικό ἀνάστημα ἐπικροτεῖ τήν δολοφονία ἀθῶων ὑπάρξεων, τήν νομιμοποιεῖ καί τήν πληρώνει;

Ποιός πολιτισμός μπορεῖ νά ἐπικροτεῖ τήν δολοφονία χιλιάδων ἀθῶων ὑπάρξεων, τῶν πιό ἀνυπεράσπιστων ἀνθρωπίνων πλασμάτων καί νά μὴ εἶναι αὐτός, ὁ πολιτισμός τῆς βαρβαρότητας;

Ἡ παράνοια μιᾶς ἐξουσίας καί μιᾶς κοινωνίας συνίσταται στό νά αὐστηροποιοῦν τή νομοθεσία πού προστατεύει τά ζῶα καί νά χαλαρώνουν αὐτήν πού ἀφορᾷ τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Μιά τέτοια ἐξουσία εἶναι ἀνήθικη καί μιά τέτοια κοινωνία εἶναι βρώμικη. **Ἀπό πότε τό νά σκοτώσεις ἕνα παιδί ἔξω ἀπό τήν μήτρα τῆς μητέρας του εἶναι ἔγκλημα καί τό νά τό σκοτώσεις μέσα σέ αὐτήν εἶναι πράξη προόδου καί πολιτισμοῦ;**

Εἶναι ὑποκρισία μεγατόνων, ὅταν βλέπεις ἕνα παιδικό πτώμα στήν ἀκρογιαλιά πνιγμένο ὄχι μόνο ἀπό τή θάλασσα, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀδιαφορία ἀνθρώπων ἐγκληματιῶν μέ γραβάτα καί κοστούμι, ἀλλά νά ἐπιδοκιμάζεις τόν θρυμματισμό τῆς κεφαλῆς καί τῶν ὀστέων ἀθῶων ὑπάρξεων στό βωμό τῆς ἀπόλαυσης καί τοῦ δολοφονικοῦ ἐγωκεντρισμοῦ.

Μιά τέτοια κοινωνία δικαιούται νά εὐτυχήσει καί νά προοδεύσει; Ἕνας τέτοιος λαός μπορεῖ καί δικαιούται νά περιμένει καλύτερες ἡμέρες;

Ποῦ εἶναι οἱ ὑποκριτές τῆς ὑπεράσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων; Τά ἀγέννητα, ἀλλά ζωντανά παιδιά, δέν ἔχουν δικαιώματα καί ἔχουν δικαιώματα τά σκυλιά καί τά γατιά; Καί ὅλοι αὐτοί εἶναι προοδευτικοί ἢ ἄθλιοι;

Ποιός πατέρας καί ποιά μάννα δικαιοῦνται νά ἀπαιτοῦν τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη τῶν παιδιῶν τους, ὅταν αὐτά μαθαίνουν ὅτι ζοῦν ὄχι ἀπό τήν ἀγάπη τῶν γονιῶν τους, ἀλλά ἀπό τήν τύχη, γιατί γεννήθηκαν πρῶτα ἢ δεύτερα, ἐνῶ ἂν εἶχαν γεννηθεῖ τρίτα ἢ τέταρτα οἱ «καλοί τους» γονεῖς θά εἶχαν θρυμματίσει τά κεφαλάκια τους;

2. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά δεῖ τό συγκλονιστικό αὐτό βίντεο, καθώς καί ἄλλα παρόμοια, μπορεῖ νά ἐπισκεφθεῖ τήν ἰστοσελίδα μας: http://pefip.gr/?page_id=235

Μιά κοινωνία πού στηρίζεται στην άδικία και στην απανθρωπιά, μία κοινωνία και μία έννομη τάξη πού δέν σεβεται τά δικαιώματα τών ύπαρκτών, αλλά άγέννητων παιδιών, είναι κοινωνία παρακαμής.

Τούτη τήν ώρα τό ύπ' άριθμ. 1 πρόβλημα τής Πατρίδας μας, ή βόμβα στά θεμέλιά της είναι ή ύπογεννητικότητα ή άλλιώς τό δημογραφικό πρόβλημα.

Η Πατρίδα μας δέν κινδυνεύει από έξωτερικούς έχθρούς. Οί έχθροί είναι έντός τών τειχών. Βρίσκονται σέ πολλά από τά σπίτια μας, στά ύπουργικά γραφεία και στά βουλευτικά έδρανα, στά νοσοκομεία και στά μαιευτήριά μας.

Αυτή είναι ή ώμή, ή ώμότατη άλήθεια. Δέν ύπάρχουν καλύτεροι συνεργάτες τών όποιων έχθρών τής Πατρίδας από έμάς τούς Έλληνες. Δέν ύπάρχουν πιό επικίνδunami ύπονομευτές και του άσφαλιστικού και του εργατικού και του συνταξιοδοτικού προβλήματος τής Χώρας, από τούς ανθρώπους τής έξουσίας, πού έχουν στοχοποιήσει τήν Πολύτεκνη Οικογένεια και τούς πολίτες αυτής τής Χώρας, πού αυτοοδηγούνται στην χρεοκοπία και «αυτοκτονούν» τήν Πατρίδα.

Αυτοί πού κατοχυρώνουν νομικά τό δικαίωμα δολοφονίας τών άγέννητων παιδιών και αυτοί πού χρησιμοποιούν ένα τέτοιο άνήθικο δικαίωμα, αυτοί πού δέν βλέπουν τά παιδιά σάν καρπούς τής άγάπης τους, αλλά σάν άπλά κομφόρ τής άρρωστημένης νοοτροπίας τους, αυτοί πού θεωρούν πολυτιμότερα τά σκυλιά, από τά παιδιά και προσφέρουν στά σκυλιά παιδική θαλπωρή και στά παιδιά σκυλίσιο πέταγμα, κάτι για τό όποιο θά διαμαρτύρονταν άκόμη και τά σκυλιά, αυτοί είναι οί πραγματικοί έχθροί τής Πατρίδας, αυτοί είναι οί άληθινά απάνθρωποι.

Η πιό άπεχθής διαφθορά είναι τό νά θεωρείς τήν άρετή ως βλακεία, νά σαρκάζεις τήν τιμότητα, τό νά ειρωνεύσαι τούς έντιμους ανθρώπους, τό νά πολεμάς τήν άληθινή φύση τών όντων και νά όνομάζεις τήν διαστροφή, ως έναλλακτικό τρόπο ζωής.

Πρέπει νά πούμε ξεκάθαρα στά παιδιά μας ότι ποτέ δέν θά γίνουν και δέν θά είναι εύτυχισμένα άν τά χέρια και πρό παντός οί καρδιές τους είναι σφραγισμένα από τό θάνατο άθώων ύπάρξεων πού τούς τόν πρόσφεραν, σάν άλλοι Ηρώδες, στό βωμό τής διασκέδασης τους.

Πρέπει νά τούς πούμε ότι αυτοί ζούν, γιατί κάποιοι δέν τούς μιμήθηκαν και τούς χάρισαν τήν ζωή και όχι τό θάνατο.

Άν δέν σεβονται τά παιδιά, πού χάρη σέ εκείνους και μέσα από τίς σχέσεις τους απέκτησαν ύπαρξη, μέ ποιό δικαίωμα μπορούν νά άπαιτήσουν σεβασμό στην δική τους τήν ζωή; Μόνοι μας και μέ τίς πράξεις μας σχετικοποιούμε τήν άξία τής ανθρώπινης ζωής.

Μέ ποιά φόντα λοιπόν θά παραστήσουμε τούς προοδευτικούς και θά κατηγορήσουμε αυτούς, πού μέ τά όπλα του θανάτου σκοτώνουν νέα παιδιά, όταν αυτοί οί ίδιοι σκοτώνουν τά δικά τους τά παιδιά;

Αυτή δέν είναι και ή βασικότερη αίτία τής άθεΐας τών πολλών; Ήπειδή ό Θεός μάς λέγει ξεκάθαρα ότι «οὐκ ἔξεστί σοι», δηλαδή δέν σου επιτρέπεται νά καταστρέφεις τήν ανθρώπινη ζωή, γι αυτό τόσο άνετα και τόσο επιπόλαια κάποιοι λένε «δέν ύπάρχει Θεός», για νά μπορούν άνετα νά σκοτώνουν άθώα βρέφη κάνοντας τό κέφι τους.

Ίσως κάποιοι θεωρήσουν σκληρά και προκλητικά αυτά τά λόγια. Ναι, λοιπόν, αυτό θέλω, νά προκαλέσω τήν σκληροκαρδία όλων όσοι είναι υπεύθυνοι για τήν σύγχρονη γενοκτονία τών έκτρούσεων.

Νά υπερασπιστώ αυτά τά παιδιά, πού όπως γράφει ή Ίωάννα Σκαρλάτου στό έξαιρετικό πόνημά της, «**Τά Μωρά τής Λίμνης**» κλαΐνε άσταμάτητα, γιατί δέν έχουν μάτια για νά δούν, δέν έχουν χείλη και στόμα νά χαμογελάσουν. Τά κατέστρεψαν οί γιατροί μέ τήν έντολή τών γονιών τους.

Στόν επίλογο του προηγούμενου άφυπνιστικού κειμένου του Σεβασμιωτάτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου, πού με εϋστοχο και τεκμηριωμένο λόγο άποδομεί όλα σχεδόν τά επιχειρήματα των ύποστηρικτών των φονικών Έκτρώσεων, αναφέρεται τό εδώ παρουσιαζόμενο βιβλίο της κας **Ίωάννας Σκαρλάτου**, με τίτλο: «**Τά μωρά της λίμνης**» (σσ. 64), τό όποιο και έχει προλογίσει.

Η έλλεικτή συγγραφέας έχει σπουδάσει θεολογία και δημοσιογραφία και είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών. Άσχολείται με τή συγγραφή ώφέλιμων παιδικών και νεανικών βιβλίων. Η συγγραφική της δραστηριότητα έχει βραβευτεί από έλληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. «Τά μωρά της λίμνης» βραβεύτηκαν από τήν «Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών» (2016).

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και συγχρόνως συγκλονιστικό βιβλίο, τό όποιο ή κα Σκαρλάτου έγραψε μετά

άπό μιá προσωπική της τραυματική έμπειρία παλίνδρομης κύησης. Είναι σέ μορφή νοβέλας και παραθέτει με γλαφυρό, αλλά και ευαίσθητο τρόπο 10 συγκινητικά περιστατικά γυναικών, οι όποιες για κάποιους λόγους «έχασαν» (με ή χωρίς ύπαιτιότητά τους) τά κυοφορούμενα μωρά τους ή τά γέννησαν με πολλές δυσκολίες.

Όπως πολύ εϋστοχα σημειώνει ό Σεβασμιώτατος στόν πρόλόγο του: «Νοιώθω ότι τό βιβλίο αυτό θά έπρεπε νά τό διαβάσουν όλες οι έφηβες και οι νέες κοπέλες, όλες οι μητέρες πού έχασαν χωρίς νά τό θέλουν τά παιδιά τους, όλες έκείνες πού άπέθρυσαν τό δώρο του Θεού, αλλά και όλοι έκείνοι οι άνδρες πού με τήν άνευθυνότητά τους σκοτώνουν, όχι μόνο τά παιδιά τους, αλλά και τίς μητέρες τους, δηλαδή τίς συζύγους τους...».

Συγχαίρουμε τήν άγαπητή κα Ίωάννα Σκαρλάτου για τό θαυμάσιο πόνημά της, αλλά και τίς εκδόσεις «Σαίτη» (www.saiti.gr, τηλ. 210.34.76.090) για τήν καλύτερη έκδοση. **Τό συνιστούμε θερμά.**



ΞΕΡΕΤΕ τί είναι και τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Άγεννήτου Παιδιού»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — και τίς έφηβικής και προεφηβικής ηλικίας νέες, αλλά και γενικά τούς ΝΕΟΥΣ —, ώστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στην τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (ούτε τή χειρουργική ούτε τή φαρμακευτική, έστω κάποιων ώρων και ήμερών, με όποιαδήποτε μορφή αντισυλληπτικών: «χαπί επόμενης ήμέρας» κ.λπ., όπως και με «σπιράλ», πού είναι πρώτημη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ), άλλ' ούτε και στή ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οι Έγροί Κανόνες τής Έκκλησίας μας «κανονίζουν» τήν έκτρωση με πολυετή στέρηση τής θ. Κοινωνίας και τή στέρωση με 3ετή άφορισμό!). Συνυπειθύνουν είναι και οι άνδρες-σύζυγοι, αλλά και «σύντροφοι», όπως και οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι λοιποί συνεργούντες...

**‘Αφήστε με
νά ζήσω!**

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά και ΕΓΓΑΜΗ, πού αντιμετώπιζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ή ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, άς μή δυσκολευθεί νά επικοινωνήσει με τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται και συνεργάζεται με τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ισχύει και για όσους γνωρίζουν έγκυους, πού κινδυνεύουν νά οδηγηθούν σέ έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνείστε ή επισκεφθείτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ επίσης και άποφυγή από τά «Κέντρα Οικογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστούν άντισύλληψη, αλλά και ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, πού δυστυχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πειστικά... Ζητήστε μας σχετικά έντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, όπως και κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθείτε και έμπειρο Πνευματικό.



Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509. E-mail: info@pefip.gr

«ΜΑΜΑ, ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Γάμου και της Οικογένειας».

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ...!

Διαβάζουμε τη σχετική ανακοίνωση από την επίσημη ελληνική ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας:

«Μεγάλη νίκη των Λαών της Ευρώπης επιτεύχθηκε, ώστε να οδεύσει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έννοια της Οικογένειας, που σημαίνει μόνο το φυσικό δεσμό ΑΝΔΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ και ΠΑΙΔΙΩΝ.

» Όχι συμβιώσεις του ίδιου φύλου ή άλλου είδους!

» Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου της 8ης Ιουνίου 2017 της Οργανωτικής Επιτροπής της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας “Mum, Dad & Kids” (“Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά”) **έχουν συγκεντρωθεί άνω του 1.000.000 έγκυρες υπογραφές. Επίσης εκπληρώνονται και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για να εισαχθεί το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.**

» Η ξεκάθαρη αυτή στάση των Λαών της Ευρώπης, από 14 Χώρες, έρχεται σε συνέχεια της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-443/15/24.11.2016), ότι ο **όρισμός του Γάμου, ως ένωση ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα δεν αποτελεί διάκριση και ότι τα Κράτη-Μέλη δεν υποχρεούνται να υιοθετήσουν ίδιου φύλου “γάμο” ή αστική/πολιτική “σχέση”.**

» Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται η παραπλάνηση που γίνεται ως συστηματική πλύση εγκεφάλου στην ελληνική κοινή γνώμη από μεγάλα ΜΜΕ, Πολιτικά Κόμματα, ΜΚΟ, Χορηγούς παρελάσεων τύπου Pride και άλλους φορείς του έσωτερικού και έξωτερικού, ότι η υποτιθέμενη επέκταση του πολιτικού γάμου και της υιοθεσίας στους όμοφυλοφίλους αποτελεί δήθεν πρόοδο των δικαιωμάτων τους. Δεν είναι πρόοδος, αλλά ανατροπή της φυσικής τάξης, αντίθετη με τη συνείδηση των Λαών.

» Επίσης η νίκη αυτής της πρωτοβουλίας αποδομεί και την προσπάθεια επίβολης των εμφύλων ταυτοτήτων και τη θεωρία του δήθεν κοινωνικού φύλου (gender). Η φυσική οικογένεια απαιτεί διακριτούς ρόλους, σύμφωνα με τις ικανότητες και τα χαρίσματα του φυσικού φύλου του κάθε συζύγου που συμμετέχει σ' αυτήν. Αυτοί που κραυγάζουν για δικαιώματα και δημοκρατία άς γνωρίζουν ότι οι Λαοί δεν θέλουν τη διαστοφή καλυμμένη πίσω από διεκδικήσεις δικαιωμάτων.

» Οί Λαοί αντιστέκονται στο μεθοδευμένο διασυρμό της αληθινής Οικογένειας». (ΠΗΓΗ: www.mumdadandkids.eu/el/megali-niki).

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. χαιρετίζει τη μεγάλη αυτή νίκη. Εκτός από τη σχετική προβολή της πρωτοβουλίας στο Περιοδικό μας (Ε.Π.Ο., αρ. τ. 151/Σεπτ. 2016, σελ. 16), συμμετείχε ενεργά συλλέγοντας μεγάλο αριθμό υπογραφών.

Ευχόμαστε, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις και μάλιστα η Ελληνική Κυβέρνηση, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τη βούληση των Λαών για το φλέγον και καθοριστικής-ζωτικής σημασίας θέμα. **Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει όλοι να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Γιατί, «οί καιροί ού μενετοί»!**





Ίερατική Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια π. Δημητρίου καί Βασιλικῆς ΖΗΣΗ, μέ 8 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2005 ἕως 2015, Ν. Αἰτωλ/νίας.

Τήν εὐλογημένη αὐτή Οἰκογένεια εἶχαμε πρωτοπαρουσιάσει ὅταν εἶχαν 6 παιδιά (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 128/2010, σελ. 15). Ὁ π. Δημήτριος, γόνος Ἱερατικῆς Οἰκογενείας (μέ 3 παιδιά), εἶναι φιλόλογος, δέν ἔχει ὅμως διορισθεῖ, ἐπιλέγοντας συνειδητά τήν ἱερατική του διακονία. ἔχει ἀδελφὸ ἐπίσης Ἱερέα, τόν π. Θεόδωρο, Πολύτεκνο μέ 5 παιδιά. Ἡ Πρεσβυτέρα εἶναι κόρη Πολύτεκνης Οἰκογενείας (μέ 5 παιδιά), ἔχει σπουδάσει μουσικός, ὅμως δέν ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμα χάρη τῆς ἀνατροφῆς τῶν πολλῶν παιδιῶν τους. Ὁ ἀδελφός της Γεώργιος εἶναι Ὑπερπολύτεκνος μέ 7 παιδιά, ἐνῶ ὁ Διάκονος ἀδελφός της π. Παῦλος εἶναι Πολύτεκνος μέ 4 παιδιά.

Μᾶς ἔγραφε πρόσφατα ὁ σεβαστός π. Δημήτριος: «Ὁ Θεός νά δίνει δύναμη σ' ἐσᾶς καί σ' ὅσους στηρίζουν αὐτή τήν εὐλογημένη προσπάθεια, πού δίνει χαμόγελα σέ τόσες Οἰκογένειες πού ἔχουν ἀνάγκη». Τίς εὐχές αὐτές, μέ τή σειρά μας, ἀφιερώνουμε στούς ἀπανταχοῦ Φίλους καί Συμπαραστάτες τῶν ἀδελφῶν μας Πολύτεκνων. Στή δέ ἀξίεπαινη καί ἀξιοτίμητη Οἰκογένεια εὐχόμεστε κάθε εὐλογία καί πρόοδο, ἰδιαίτερα στά 6 παιδιά-μαθητές ἐν ὄψει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους!

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ...!

Κατά τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιάς, ὅπως εἴθισται, τό κάθε παιδί-μαθητής λαμβάνει μιά λίστα μέ τά ἀπαραίτητα ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ. Ἀπό τό σημεῖο αὐτό ἀρχίζει τό ἀγχος καί ἡ ἀγωνία τῶν περισσότερων γονέων! Πῶς καί ἀπό ποῦ θά ἐξοικονομήσουν, γιά ἄλλη μιά χρονιά, τά χρήματα γιά ν' ἀγοράσουν ὅλα αὐτά πού ἡ «δωρεάν» παιδεία μας ἀπαιτεῖ...! Καί τό κόστος διόλου εὐκαταφρόνητο!... 30–50 € ἀνά μαθητή! Κι ὅταν πρόκειται γιά ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ἢ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ..., ἕνας ἀπλός πολλαπλασιασμός ἐπί τό 4, 5, 6, 7, 8... (μαθητές) ἀρκεῖ γιά νά καταλάβουμε γιά τί ποσά μιλάμε.

Γι' αὐτό λοιπόν, γιά μιά ἀκόμη χρονιά, ἀπευθυνόμαστε στούς ἀπανταχοῦ Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κάνοντας **ΕΚΚΛΗΣΗ** γιά προσφορά εἴτε **ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ** εἴτε χρημάτων γιά τήν ἀγορά τους. Οἱ ἀνάγκες εἶναι μεγάλες καί ὅποιαδήποτε βοήθεια εἶναι εὐπρόσδεκτη καί πολύτιμη!

**ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΑΚΙΑ ΜΑΣ...!**

