

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια

**Πολύτεκνες Οικογένειες:
οι αιμοδότες του Έθνους μας!**



**Πολύτεκνη Οικογένεια Νικολάου καί Κυριακῆς
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2010
ἕως 2018, Νομός Ἀττικῆς, σελ. 15.**

**ΤΕΥΧΟΣ
160/2018**

ΔΩΡΕΑΝ

**ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 40ό, άρ. φύλλου 160
Όκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018
Άκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.

**ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr**

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.
Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης (†2014).
Έκδοτής: Άντώνιος Ε. Άντωνίου, τ. Διευθυντής
Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξεως: Ίωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός, Α΄ Άντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Έκτύπωση: «Leridis printing solutions»,
Κορωπί Άττικης ☎ 210-66.30.990.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ
όσους τή ζητήσουν, αλλά καί διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου των Ί. Ναών, μέ
εϋλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας.
Δεκτές οί προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζεϊν έστϊ φιλοτεκνεϊν
καϊ φιλογονεϊν».**



«Πελαργίζεϊν» σημαίνει: μίμνησι
των πελαργών, πού εϊναι πιννά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολ-
λύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά
καϊ φιλογονικά, τμώντα ισόβια
τούς γονεϊς! Γ' αυτό ή τιμή-
εϋγνωμοσύνη πρòς τούς γονεϊς λέγεται «άντι-
πελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C).
Εϊναι τό σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGRAA**
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**
- Οί ΔΩΡΕΕΣ σέ καθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση
σέ τραπεζικό λογαριασμό τού Σωματείου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οί Φίλοι-Δωρητές μας, **άφου καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν**
Τράπεζα, νά μās αποστέλλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο),
έπειδή οί Τράπεζες δέν ένημερώνουν. **ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.**

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. Έχει τιμηθεϊ μέ:

- **ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·**
- **ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καϊ**
Ί. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- **ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ**
καϊ πολλών Δημοσίων καϊ Ίδιοπικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καϊ μñ κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ώς
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος, άπό
όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καϊ
άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 καϊ 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα κηρών,
ανάπηρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά
καϊ ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καϊ γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οί
όποίες πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 14),
γίνονται κατ' έξάιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό
οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρα-
τικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς καϊ οικογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καϊ σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε - ΠΑ Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**
τροφήμα, ίματισμό καινούργη ή σέ καλή καϊ
καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καϊ
έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, scho-
λικά είδη, παιχνίδια, αλλά καϊ ΟΙΚΙΕΣ ή
ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως καϊ παντός είδους ΔΩ-
ΡΕΑ χάρη των συγχρόνων ήρώων Πολυτέ-
κνων Άδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική
καϊ ύλική ένίσχυση όλων μας.

• **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**
κυρίως (βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας
καϊ έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22-23).

Μά πώς άντέχουν! Πώς τά βγάζουν πέρα...!

Άρκετά συχνά άκοϋμε αυτή τήν έρώτη-ση, ή καλύτερα άπορία, πού διατυπώνουν πολλοί συνάνθρωποι μας (άλλοι μέ καλό λογισμό και άλλοι, δυστυχώς άρκετοί, μέ κακό) όταν γνωρίζουν ή συναντούν μιá Ύπερπολύτεκνη ή Πολύτεκνη Οικογένεια. Κάποιοι, μάλιστα, πού έχουν παιδιά, όμως λίγα, λένε: «Έμεις 1-2 έχουμε και δυσκολευόμαστε, κι αυτοί μέ τόσα παι-διά, πώς τά καταφέρουν;»!



Κατά άρχάς θέλουμε νά διευκρινίσουμε ότι οι άδελφοί μας Ύπερπολύ-τεκνοι και Πολύτεκνοι, όσοι τουλάχιστον είναι συνειδητά πιστοί όρθόδο-ξοι χριστιανοί (γι' αυτούς ό λόγος μας στό παρόν άρθρο), δέν είναι ούτε άγιοι, ούτε «σοϋπερ ήρωες»! Είναι κι αυτοί, όπως όλοι μας, άγωνιζόμενοι-μέ τίς άρετές και τά έλαττώματά τους, μέ τίς καλές και τίς κακές στιγμές τους. Πολλές φορές «γονατίζουν» άπό τά προβλήματα, τά βάσανα, αλλά και τήν κούραση τόσο τή σωματική, όσο και τήν ψυχική.

Αυτό όμως πού τους κάνει νά συνεχίζουν τόν άγώνα τους είναι ή πί-στη-έμπιστοσύνη τους στόν Πανάγαθο Θεό και ή άγάπη τους στά μονα-δικά και άνεπανάληπτα έμψυχα δώρα Του, τά χαριτωμένα παιδιά τους. Όταν πολλές φορές ρωτάμε τους Πολυτέκνους, «Πόσα παιδιά θά κάνετε;», ή άπάντηση των περισσοτέρων είναι: «**Όσα μās δώσει ό Θεός!**».

Αυτή ή άπάντηση δέν δίνεται δίχως σκέψη και συναίσθηση του τί λένε, αλλά μέ πραγματική ταπεινώση και έμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού. Άλλωστε, ό Ίδιος ό Δεσπότης Χριστός μās προτρέπει νά έχουμε άπόλυτη έμπιστοσύνη στην Πρόνοιά Του, λέγοντας: «*Διά τουτο λέγω υμίν, μη μεριμνάτε τή ψυχή υμών τί φάγητε και τί πίνητε, μηδè τῷ σώματι υμών τί ένδύσηθε... πάντα γάρ ταυτα τά εθνη επιζητεῖ οἶδε γάρ ό πατήρ υμών ό οὐράνιος ότι χορήζειτε τούτων άπάντων. Ζητείτε δè πρώτον τήν βασιλείαν του Θεού και τήν δικαιοσύνην αυτού, και ταυτα πάντα προστεθήσεται υμίν*». (Ματθ. 6, 25-33).

Και ή πίστη τους αυτή, όταν σάν άνθρωποι «γονατίζουν» και φθάνουν στά όρια τους, «ύποχρεώνει», όπως τόσο χαριτωμένα έλεγε ό Άγιος Παΐσιος,* τόν Πανάγαθο Θεό μας νά βοηθήσει, νά κάνει θαύματα. Σέ πολλά άπό αυτά τά θαύματα είμαστε μάρτυρες, ως Φίλοι των Πολυτέκνων. Τά ζούμε μαζί τους, χα-ρομόμαστε και δοξάζουμε τόν Άγιο Τριαδικό Θεό και τους Άγίους Του μαζί τους!

Άρα, λοιπόν, όταν βλέπουμε μιá Ύπερπολύτεκνη ή Πολύτεκνη Οικογένεια μη διερωτώμαστε: «Πώς άντέχουν!» ή «Πώς τά βγάζουν πέρα!», και όπωσδήποτε μην τό κάνουμε ειρωνικά ή μέ γλευσαστική διάθεση. **Είναι μεγάλη άμαρτία αυτά πού εύλογεί ό Θεός κι έμεις δέν έχουμε τήν πίστη ή τή δύναμη νά τά δεχθούμε ή νά τά καταλάβουμε, νά τά ειρωνευόμαστε!** Κι άν θέλουμε πραγματικά νά βοηθήσουμε..., ένας καλός λόγος, ένα χαμόγελο, μιá προσευχή ή κάποια ύλική

* «Όταν ό άνθρωπος έμπιστεύεται τόν έαυτό του στό Θεό, δέχεται συνέχεια άπό τό Θεό βενζίνη “σοϋπερ” και τό πνευματικό του όχημα δέν σταματάει ποτέ - τρέχει συνέ-χεια... Όταν αναθέτουμε τό μέλλον μας στό Θεό, Τόν ύποχρεώνουμε νά μās βοηθήσει». (Άγιου Παΐσιου Άγιορείτου, *Λόγοι Β΄, Πνευματική Άφύπνιση*, έκδ. Ί. Ήσυχαστηρίου «Ευαγγελιστοϋ Ίωάννου», Σουρωτή Θεσ/νίκης 2014, σελ. 270-272).

ένίσχυση είναι πάντα εὐπρόσδεκτα ἀπὸ τὸ Θεό, **γιατί σέ τελικὴ ἀνάλυση σέ Αὐτόν τά προσφέρουμε ὡς δάνειο**, «Δανεῖζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. 19, 17).

Προκειμένου νά κατανοήσουμε καλύτερα ὅσα προαναφέραμε, κλείνουμε μ' ἓνα χαρακτηριστικό γεγονός, ἓνα θαῦμα πού ἔγινε ἀπὸ τόν Ὅσιο Δαυῖδ τόν ἐν Εὐβοίᾳ, μέ τίς προσευχές τοῦ συγχρόνου Ἁγίου Ἰακώβου (Τσαλίκη, † 22 Νοεμβρίου), σέ μία Ὑπερπολύτεκνη μητέρα, ἡ ὁποία πρὶν τή γέννηση τοῦ 9ου παιδιοῦ της εἶχε ἀνθρωπίνως «δαιλιάσει»:

«Παπποῦ, τρέξε!»

Ἦμουν ἔγκυος στό ἔνατο (9ο) παιδί μας, στό τέλος τοῦ ὀγδόου μήνα, ὅταν ἀνεβήκαμε στό Μοναστήρι νά ἐξομολογηθοῦμε καί νά πάρουμε τήν εὐλογία τοῦ γέροντος Ἰακώβου.

Τόν τελευταῖο καιρό ἕνας πολὺ ἔντονος πειρασμός δειλίας γιά τή γέννα εἶχε κατακρυεύσει τήν ψυχή μου.

Τοῦ φανέρωσα τόν πειρασμό μου καί ἐκεῖνος, χωρὶς νά προσπαθῆσει νά ἀλλάξει μέ νοθεσίες τό λογισμό μου, εἶπε μόνο δυό κουβέντες, ἀλλά μέ τόση παρηγοσία, πού ἐντυπώθηκαν μέσα μου καί, μέ τή Χάρη πού πλοῦσια ἀνέβλυζε, πήραν τελείως τόν πειρασμό μου.

«Πρεσβυτέρα μου, μή στεναχωρεῖσαι: μόλις ξεκινήσουν οἱ πρῶτοι πόνοι, θά μέ πάρεις τηλέφωνο, κι ἐγώ θά πάω στόν παπποῦ (στόν Ὅσιο Δαυῖδ) καί θά τοῦ πῶ:

“Παπποῦ, ἡ πρεσβυτέρα εἶναι κουρασμένη, μήν κάθεσαι ἐκεῖ, τρέξε καί βάλε τά δυό σου χέρια (κι ἔκανε παράλληλα τήν ἀντίστοιχη κίνηση) καί βγάλε τό μωρό”»!

Ἐφυγα πετώντας. Ἐφτασε ἡ ὥρα τῆς γέννας. Ξεκίνησαν τά προειδοποιητικά συμπτώματα. Εἶδοποίησα τό Γέροντα καί πήγα στό μαιευτήριο.

Σέ λίγη ὥρα ἔνωσα ἕναν δυνατότερο πόνο, βούρκωσαν τά μάτια μου καί παραπονέθηκα νοερῶς στόν Γέροντα, λέγοντάς του ὅτι δέν πρέπει νά μέ ξεχάσει, γιατί μοῦ τό ὑποσχέθηκε.

Καί τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ, μέ τήν εὐχή τοῦ πατροῦς Ἰακώβου καί μέ τά χέρια τοῦ Ὁσίου Δαυῖδ, πραγματοποιήθηκε σέ μένα τήν ἀνάξια, ἄν κι ἔδειξα ὀλιγοπιστία καί ἀνυπομονησία. Εἶχα ὄντως τήν αἴσθησις ὅτι τελείως ἀπρόσμενα (καί γιά τό ἴδιο τό γιατρό) κάποια χέρια ἔβγαλαν τό μωρό μου.

Ὅταν πέρασαν οἱ σαράντα ἡμέρες καί πήγαμε νά μᾶς διαβάσει τήν εὐχή τοῦ σαραντισμοῦ, ἡ πρώτη του κουβέντα ἦταν:

«Δέν ἦλθε ὁ παππούς, δέν ἔβαλε τά δυό του χέρια, πρεσβυτέρα μου;»!

Μαρτυρία Ὑπερπολύτεκνης πρεσβυτέρας
Μαρίας Ἰωάννου Χατζηθανάση, μέ 9 παιδιά.

[Πηγή: «Ὁ Γέρον Ἰακώβος (Διηγῆσεις-Νοθεσίες-Μαρτυρίες)», ἐκδ. «Ἐνωμένη Ρωμηοσύνη», Θεσ/νίκη 2017, σελ. 208-209. Πρόκειται γιά ἓνα ἐξαιρετικό καί πολὺ ὠφέλιμο βιβλίο, τό ὁποῖο **συνιστοῦμε θερμά**. Γιά παραγγελίες: τηλ. Θεσ/νίκης 2310.552.207, Ἀθήνας 210.69.30.355, e-mail: sales@enromiosini.gr].

Ἡ επέκταση τῆς πολυτεκνίας ὡς πρόταση ἀμβλύνσεως τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος

Εὐσταθίου Ἀδαμόπουλου
Οἰκονομολόγου Msc, Ἐκπαιδευτικοῦ,
Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ΑΣΠΕ



Ἡ κατάσταση σήμερα

Μπαράζ μελετῶν καί δημοσιευμάτων τὰ τελευταῖα χρόνια παρουσιάζουν τὴ δημογραφικὴ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Εὐρώπη, ὅσο καί στὴν Ἑλλάδα. Ἐνδεικτικὲς περιπτώσεις πρόσφατων τέτοιων δημοσιευμάτων εἶναι τὰ κατωτέρω:

● [Iefimerida.gr](#) (4. 11. 2017): Δυσοίωνες προβλέψεις: Μείωση καί γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ μέ γρήγορους ρυθμούς τὰ ἐπόμενα 35 χρόνια, δείχνει ὁ καθηγητὴς Δημογραφίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βύρωνας Κοτζαμάνης σέ σχετικὴ μελέτη του.

● [huffingtonpost.gr](#) (30. 9. 2017): Ρεκόρ γηράνσεως τοῦ πληθυσμοῦ καί ὑπογεννητικότητος ὁδηγοῦν σέ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸ 2050. Ἑλληνικὴ Γεροντολογικὴ καί Γηριατρικὴ Ἐταιρεία μέ ἀφορμὴ τὴν 1η Ὀκτωβρίου, Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Ἡλικιωμένων.

● [Euro2day.gr](#) (29. 7. 2017): «Βόμβα» στὶς συντάξεις ἢ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ. Καμπανάκι ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Προϋπολογισμοῦ καί γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό. Ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ κινδυνεύει νὰ τινάξει στὸν ἀέρα τίς συντάξεις καί τὸ πρόγραμμα δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς.

● [New York Times](#) (16. 4. 2017): After Economic Crisis, Low Birthrates Challenge Southern Europe (Μετά τὴν οικονομικὴ κρίση, ὁ χαμηλὸς δείκτης γονιμότητος ἀποτελεῖ τὴν ἐπόμενη μεγάλη πρόκληση τῆς Νότιας Εὐρώπης. Γίνονται ἐκτενεῖς ἀναφορὲς στὴν Ἑλλάδα).

● [News-bomb.gr](#) (8. 3. 2017): Στοιχεῖα «σὺν» ἀπὸ τὴν Eurostat γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα στὴν Ἑλλάδα.

Ἀπὸ τὰ λίγα αὐτὰ ἄρθρα καί δεκάδες ἄλλα, μπορεῖ πανεύκολα κάποιος νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ σημαντικό καί βαίνει ἐπιδεινούμενο. Στὸν παρακάτω χάρτη (βλ. σ. 6) μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν μελέτη πού ἔκανε ὁ Jakub Marian, Τσέχος γλωσσολόγος καί μαθηματικός, «ὁ ὁποῖος συλλέγει στατιστικὰ στοιχεῖα καί τὰ μετατρέπει σέ χάρτες πού τὰ ἀπεικονίζουν. Στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ε.Ε. τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι τὰ ποσοστὰ γονιμότητος δὲν ἐπαρκοῦν κἂν γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Εὐρώπη ἐκτός τοῦ ὅτι γεροντᾷ, δὲν κάνει καί ἀρκετὰ παιδιά γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὸν πληθυσμὸ τῆς. Εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὰ πράγματα εἶναι μᾶλλον ἄσχημα, καθὼς σύμφωνα μέ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat, τὰ ὁποῖα ὁ Marian ἀπεικονίζει, ἡ γονιμότητα κινεῖται μεταξὺ ἑνὸς καί 1,28 παιδιῶν, ὅταν ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς παιδιῶν γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι 2,1 παιδιά» ([topontiki.gr 6/4/2017](#), [jakub-marian.com/](#)).

Τὸν χάρτη τὸν δημιούργησε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017 χρησιμοποιώντας στοιχεῖα τοῦ 2015. Μέ κόκκινο εἶναι οἱ χώρες μέ πρόβλημα ὑπογεννητι-

κότητας. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μετά 2 χρόνια, ο ίδιος χάρτης θα έχει γίνει πιο κόκκινος και όχι πιο πράσινος. Δυστυχώς η Ελλάδα μας βρίσκεται στο κόκκινο κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Κίνδυνοι υπογεννητικότητας και η πολυτεκνία ως προοπτική

Οι κίνδυνοι από αυτή την κατάσταση είναι άναριθμοι: Οικονομικές συνέπειες, αποβιομηχάνιση της χώρας, μείωση του ΑΕΠ, φτωχοποίηση του πληθυσμού, επιπτώσεις στην κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού, επιπτώσεις στην ψυχολογική κατάσταση των νέων, των γονέων και των γερόντων, συνέπειες στην άμυνα και στην εθνική ασφάλεια, στην απασχόληση και την ανεργία κ.ο.κ. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο βαθιάει η πληγή, τόσο πιο δύσκολη θα είναι και η ανάταξη αυτής της δραματικής πραγματικότητας. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται οι κυβερνώντες θα μείνει γράμμα κενό ή απλά δεν θα αφορά τον απλό πολίτη.



Ένα πρόσθετο πρόβλημα στην προσπάθεια επίλυσεως του δημογραφικού αποτελεί και η όπτική γωνία, από την οποία τό προσεγγίζει η εκάστοτε διακυβέρνηση. Εάν θεωρεί πως τό πρόβλημα της μειώσεως του πληθυσμού «λύνεται» μέ την άθροιά έλληνοποίησης όσων περνώντας από την Ελλάδα «είδαν φως και μπήκαν», δέν έχουνε κάποια προοπτική ως έθνος. Πρέπει όπωσδήποτε η Διακυβέρνηση νά αγωνιιά και για την πληθυσμιακή σύνθεση έτούτου έδώ του τόπου και όχι μέ έλαφριά την καρδιά νά βλέπει τό θέμα αύστηρά ως στατιστικό μέγεθος, πού λύνεται μέ την βελτίωση του ίσοζυγίου των «είσαγωγών» έναντι των «έξαγωγών», είτε προς «τά άνω», είτε προς τό έξωτερικό (brain drain) του πληθυσμού.

Η πολυτεκνία και η επέκτασή της σαφώς και αποτελούν τρόπο άνασχέσεως αύτης της όλισθηρης καταστάσεως. Βεβαίως πρέπει νά ξεκινήσουμε από τά βασικά. Σήμερα μιλάμε για ζευγάρια πού δέν παντρεύονται, και νά παντρευτούν δέν κάνουν παιδιά. Είναι σημαντικό, λοιπόν, κάθε ζευγάρι από τή θέση στην όποία βρίσκεται, νά δει μπροστά του ποιό είναι τό έπόμενο βήμα πού πρέπει νά κάνει και νά τό κάνει. Όποιοι είναι άνύπαντροι νά παντρευτούν, όποιοι δέν έχουν παιδιά νά κάνουν τουλάχιστον ένα, οι άλλοι δύο κ.ο.κ. Έτσι πλησιάζοντας την πολυτεκνία, νά ώθηθούν και μέ τή βοήθεια καταλλήλων μέτρων και νά γίνουν πολυτεκνοι και φυσικά και υπερπολύτεκνοι.

Η αλήθεια είναι ότι τό θέμα των παιδιών πρωτί-

στως θέλει ψυχή και πνεύμα αυτοθυσίας και δευτερευόντως όλα τα άλλα μέτρα, στά όποια θά άναφεροίμε κατωτέρω. Κι αυτό τό λέμε, γιατί δέν είναι τυχαίο ότι ή Έλλάδα είχε πληθυσμιακή έκρηξη άμέσως μετά τόν πόλεμο και μέσα σέ συνθήκες ένδειας δημιούργησε τήν γενιά, ή όποία στίς μέρες μας συμπληρώνει τά 70 έτη ζωής.

Η πολυτεκνία είναι εύλογία για τήν οικογένεια πού τήν βιώνει. Παιδικές φωνές ακούγονται διαρκώς στό σπίτι, δημιουργώντας κλίμα εύχαριστου τιπιβίσματος. Μουσικές, διαβάσματα, κατανομή εργασιών, άνάλψη ευθωνών, χωρίς νά χάνεται ή παιδικότητα, καλλιέργεια φρονήματος άλληλοβοηθείας και άλληλουποστηρίξεως, χαρές, γιορτές, ασθένειες, έπιτυχίες, άποτυχίες, συνθέτουν τήν καθημερινότητα μιās πολύτεκνης οικογένειας. Μιās οίκογένειας, ή όποία στό τέλος κάθε μέρας κάνοντας τόν άπολογισμό της βλέπει πόσα πολλά πράγματα πέτυχε και μέ ευγνωμοσύνη προς τόν Θεό βάζει τελεία στην ήμέρα πού πέρασε και περιμένει τή νέα ήμέρα για νέα πρόοδο και δημιουργία. Έτσι ή ζωή άποκτā νόημα και ή δημιουργία τέκνων είναι κάτι φυσιολογικό και άναπόδεικτο.

Στό πλαίσιο αυτό, ναι, ή επέκταση της πολυτεκνίας συνιστā κεντρικό μοχλό στην άνακοπή του κατήφορου της ύπογεννητικότητας. Όπως

προείπαμε, οί άτεκνες οίκογένειες οί έχουσες ένα ή δύο παιδιά, πρέπει και αυτές νά κάνουν ένα βήμα, πρέπει κι αυτές νά τυγχάνουν της προνοίας και της ύποστηρίξεως του κράτους και όλων μας, ή προοπτική όμως της πολυτεκνίας από κοσμική πλευρά, πρέπει μέ τά κατάλληλα μέτρα νά κατασταεί δελεαστικός στόχος για όσο τό δυνατόν περισσότερους Έλληνες.

.....
(Ακολουθεί ή πρόταση του συγγραφέα σχετικά μέ τό ποιά μέτρα ενισχύσεως της γεννητικότητας και της πολυτεκνίας πρέπει νά ληφθούν. Λόγω όμως έλλειψης χώρου παραλείπονται. Ολόκληρο τό άρθρο θά άναρτηθεί στην ίσοσελίδα μας).

Συμπέρασμα

«Σύν Θεω και χείρα κίνει». Θά είμαστε άναπολόγητοι εάν ό καθένας από τή θέση του δέν κάνει αυτό πού μπορεί νά κάνει. Τά αφήνουμε όλα στον Θεό, αλλά κάνουμε κι αυτό πού μās πρέπει. Οί παππούδες, οί γονείς, οί εκπαιδευτικοί, οί επιχειρηματίες/βιομήχανοι/έμποροι/έφοπλιστές, οί Ίερείς, οί Επίσκοποι, οί Δήμαρχοι, οί βουλευτές, ό καθείς από τό πόστο του φέρει μερίδιο ευθύνης. Πρέπει νά τό αναλάβουμε και όλοι μαζί, νά βγάλουμε αυτή τήν δόλια Χώρα από τό τέλμα στό όποιο έχει πέσει.

(Περιοδ. «Ερώ», Ίουλ.-Σεπτ. 2018, τευχ. 35, σελ. 60-65. Όλο τό τευχος είναι άφιερωμένο **στό Δημογραφικό Πρόβλημα** - www.enromiosini.gr).

Ήμερ-ωρολόγιο της Π.Ε.ΦΙ.Π.

• Για ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

α) Νομού Αττικής: Τρίτη και Παρασκευή 10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

β) Έπαρχίας: Δευτέρα και Πέμπτη 10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Για τήν καλύτερη έξυπνρήτσή σας, παρακαλούμε θερμά νά προηγείται τηλεφώνημα.

• Για ΦΙΛΟΥΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ:

Καθημερινά 7.30 π.μ. - 8.00 μ.μ. και Σάββατο 7.30 π.μ. - 2.00 μ.μ.

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, για Πολυτέκνους και τά τέκνα τους: Τρίτη και Πέμπτη 7.30 π.μ. - 3.00 μ.μ., ☎ 210.3808826 (Υπεύθ.: Στέφανος Σωτηρίου).



Ἡ ἔρευνα σέ ζῶντα ἀνθρώπινα ἔμβρυα



Ἐμμανουήλ Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἑπ. Καθηγητὴ
Χειρουργικῆς, τ. Συντ/στὴ Δ/ντὴ ΕΣΥ

Σχόλια μὲ ἀφορμὴ μίᾱ βράβευση

Στὶς 15 Μαΐου 2018, στὸν ιστότοπο PRO-NEWS ἀναρτήθηκε ἡ ἀκόλουθη εἴδηση: «Τὸ Βραβεῖο Ἀριστείας Κλινικοῦ-Ἐργαστηριακοῦ Ἔργου καὶ Ἐφαρμογῆς Καινοτόμων Μεθόδων καὶ Τεχνικῶν ἀπονέμεται στὴν ἐπίκουρη Καθηγήτρια Ἐμβρυολογίας-Γενετικῆς στὴν Ὑποβοηθούμενη Ἀναπαραγωγὴ τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ ΑΠΘ Αἰκατερίνη Χατζημελέτη. Ἡ τιμώμενη πραγματοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ παγκοσμίως ἐφαρμογὴ κυτταροσκελετικῆς ἀνάλυσης φρέσκων ἀνθρώπινων ἐμβρύων σέ ὅλα τὰ στάδια τῆς προεμφυτευτικῆς ἀνάπτυξης καὶ ἐφαρμογὴ γιὰ πρώτη φορὰ παγκοσμίως κυτταροσκελετικῆς ἀνάλυσης ἀνθρώπινων ἐμβρύων μετὰ ἀπὸ κατάψυξη μὲ τὴ μέθοδο τῆς ὑαλοποίησης*...

Στὴν ἐρευνητρία δωρηθήκαν γιὰ ἐρευνητικούς σκοπούς 110 ἀνθρώπινες βλαστοκύστες (ἔμβρυα στὴν 5^η μετὰ τὴ γονιμοποίηση ἡμέρα)....».

Ἡ ἔρευνα σέ ζῶντα ἀνθρώπινα ἔμβρυα ὅπωςδῆποτε δημιουργεῖ πολ- λά ἐρωτήματα καὶ ζητήματα νομικά, δεοντολογικά, βιοηθικά καὶ θεολογι- κά. Τὰ αὐστηρά νομικά ζητήματα καλύπτονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 11 τοῦ νό- μου 3305 τοῦ 2005 καὶ ἀπὸ τὰ ἄρθρα 13 καὶ 14 τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας Ἰατρικῶς Ὑποβοηθουμένης Ἀναπαραγωγῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Ἰατρικῶς Ὑποβοηθουμένης Ἀναπαραγωγῆς. Βεβαίως ὁ νόμος ἀπαιτεῖ τὴν συναίνε- ση τῶν δοτῶν τῶν ἐμβρύων μετὰ ἀπὸ ἐνημέρωσή τους γιὰ τοὺς στόχους τῆς ἔρευνας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Τί εἶδους ἐνημέρωση καὶ μὲ ποιὸν τρόπο αὐτὴ δίνεται στοὺς δότες ὥστε νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ συναίνεσή τους; Μάλι- στα στὸ ἄρθρο 14 τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας ἀπαιτεῖται ἡ ἔγγραφη συ- ναίνεση καὶ τῶν δύο γονέων, ἡ ὁποία, πρῶτον, παραχωρεῖ τὰ πλεονάζον- τα ἔμβρυα κατὰ προτεραιότητα σέ ἄλλο πρόσωπο πού ἐπιλέγει ὁ ἰατρός γιὰ ἐρευνητικούς σκοπούς, καὶ δεύτερον, ἀποδέχεται τὴν καταστροφὴ τῶν ἐμβρύων, καθιστώντας ἔτσι τοὺς γονεῖς συνυπεύθυνους καὶ συνένοχους τῆς καταστροφῆς τῶν ζώντων ἐμβρύων τους. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι ἡ ἔρευνα σέ ζῶντα ἀνθρώπινα ἔμβρυα εἶναι, ὑπὸ προϋποθέσεις νόμι- μη. **Εἶναι ὁμως καὶ ἠθική;**

Τὰ βιοηθικά-βιολογικά ζητήματα πού συνδέονται μὲ τὴν ἔρευνα σέ ἀνθρώπινα ἔμβρυα εἶναι καὶ τὰ σπουδαιότερα. Τὸ βασικότερο ζήτη- μα εἶναι ὁ καθορισμὸς τῆς ὑπόστασης τοῦ ἀνθρώπινου ἐμβρύου στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του. Τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του; Εἶναι μιά ζῶσα βιολογικὴ ὄντοτητα; Εἶναι ἓνας ἐν δυνά-

* Ἡ μέθοδος ταχείας κρυοσυντήρησης ὡαρίων καὶ ἐμβρύων πού ἀλλιῶς ὀνομάζε- ται ὑαλοποίηση (Vitrification) ἀποτελεῖ μιά σχετικὰ πρόσφατη μέθοδο σέ ἀντίθεση μὲ τὴν παραδοσιακὰ χρησιμοποιούμενη προοδευτικὴ ἐλεγχόμενη κατάψυξη. Ὁ γρή- γορος ρυθμὸς ψύξης μειώνει σημαντικὰ τὴ δημιουργία κρυστάλλων.

μει άνθρωπος ή μία έμψυχη ανθρώπινη ύπαρξη σε άρχικό στάδιο ανάπτυξης; Στίς δυτικές κοινωνίες, στίς όποιες περιοσεύει ή ύποκρισία, οί νομοθεσίες τους έπιτρέπουν τήν έρευνα σε ανθρώπινα έμβρυα μέχρι τήν 14η ήμέρα από τή γονιμοποίηση, ένώ ύποστηρίζουν τήν προστασία τους μετά τήν 14η ήμέρα. Όμως οί ίδιες



δυτικές νομοθεσίες έπιτρέπουν τήν έκτρωση, δηλαδή τή θανάτωση του έμβριου, σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης, τότε πού ή ανθρώπινη ιδιότητα του έμβριου δέν άμφισβητείται από κανέναν. Ό όρισμός τής 14ης ήμέρας ως νομικού όριου για τόν πειραματισμό στα ανθρώπινα έμβρυα είναι έν πολλοίς αυθαίρετος και στηρίζεται στους ισχυρισμούς κάποιων συγχρόνων βιολόγων πού ύποστηρίζουν ότι τό έμβρυο στα άρχικά στάδια ανάπτυξης του δέν διαθέτει αναπτυξιακή άτομικότητα, χαρακτηρίζονται το πρό-έμβρυο για τίς 2-3 πρώτες εβδομάδες. Κατ' αυτούς τό πρό-έμβρυο δέν είναι ανθρώπινη ύπαρξη με άτομικότητα και άρα με πλήρη δικαιώματα προστασίας τής ζωής του, αλλά ένα «βιολογικό ύπόστρωμα» με γενετική μοναδικότητα, χωρίς αναπτυξιακή άτομικότητα, πού όμως αποκτά τήν ανθρώπινη άτομικότητα μετά τήν έμφύτευση του στη μήτρα.

Όμως, σε αντίθεση με τά παραπάνω, ή αλήθεια είναι ότι ή σύλληψη άναμφίβολα δημιουργεί ένα νέο και πλήρη, άν και άνώριμο, όργανισμό πού κατέχει όλες τίς γενετικές πληροφορίες και τά έπιγενετικά θεμέλια για μία αυτο-διευθυνόμενη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του έμβριου χαρακτηρίζεται από μία κανονική, προβλέψιμη και σύνθετη άλληλουχία γεγονότων, και δέν ύπάρχει κάποια ειδική στιγμή πού ή ανθρώπινη ζωή γίνεται πιά άξια σεβασμού και άπόκτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η άξια της είναι έγγενής. **Τό έμβρυο στην άρχή τής ζωής του δέν είναι ένας έν δύναμει άνθρωπος, αλλά ένας άνθρωπος έν ξεελίξει και μάλιστα έμψυχος σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.**

Στό ζήτημα τής άρχής τής ζωής ή Όρθόδοξη Έκκλησία έχει σαφή τοποθέτηση. Προσεύει τήν «έξ άκρας συλλήψεως» έμφύχωση του ανθρωπίνου έμβριου. Τό ταυτόχρονο τής δημιουργίας του σώματος και τής ψυχής ύποστηρίζει τόσο ό Άγιος Γρηγόριος Νύσσης¹ όσο και ό Άγιος Αναστάσιος ό Σιναΐτης². **Τό κύτταρο πού προκύπτει από τή συνένωση σπερματοζωαρίου και ώαρίου, τό ζυγωτό, είναι έμψυχη ανθρώπινη ύπαρξη.** Ό άνθρωπος είναι μία ψυχοσωματική όντότητα και όλότητα. Η συμφυία αυτή σώματος και ψυχής είναι ένα μυστήριο. Αρχίζει από τή σύλληψη, όπου, κατά τήν έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, «ή ψυχή συνκρίζεται γήινω σώματι» κατά τρόπο μυστικό, μη πλήρως κατανοητό και μη έπιδεχόμενο έπιστημονικής έρευνας. Μάλιστα ό Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος

1. Γρηγορίου Νύσσης, *Περί ψυχής και Αναστάσεως*, PG 46, 125.

2. Αναστασίου Σιναΐτου, *Ερωτήσεις και Αποκρίσεις*, Έρωτ. 91^η, PG 89, 724.



στό βιβλίο του «*Ἐπη Θεολογικά*»³ υποστηρίζει ότι ἡ ψυχὴ εἶναι τελεία καὶ ὅταν ἀκόμη βρίσκεται στό ἔμβρυο, δέν μπορεῖ ὁμως νά φανερώσει ὅλη τῆς τήν ἐνέργεια λόγω τῆς σωματικῆς ἀτέλειας τοῦ ἔμβριου. Ἔτσι ἡ ψυχὴ στήν ἀρχή σιωπᾶ, μετά ἀκοῦμε τήν ἀτονη φωνή τῆς καί μετά τήν ὀλοκλή-

ρωση τοῦ σώματος ἀφήνει νά ξεχύνεται ὅλη ἡ δύναμη, ἡ σοφία, ἡ σύνεση καί ἡ ἀρετή τῆς. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας θέτουν ὡς προϋπόθεση τῆς βιολογικῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου τήν ὑπαρξή ψυχῆς ἐντός τοῦ σώματος. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ ζωοποιητικὴ τοῦ σώματος δύναμη. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς^{4,5} θεωρεῖ ὅτι ἡ λογικὴ καί ἡ νοερά φύση τῆς ψυχῆς ἔχει ὄχι μόνο οὐσία τῆς τῆ ζωῆς, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας παραμένει ἀθάνατος, μὴ ἐπιδεχόμενη διαφθορά, ἀλλὰ καί τήν ἐνέργεια, πού ζωοποιεῖ τό συνημμένο σῶμα, γι' αὐτό καί λέγεται ζωὴ του. Τήν ἴδια γνώμη ἔχει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός⁶. Ἡ ζωοποιητικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς ἐνεργεῖ διαμέσου τῶν σωματικῶν ὀργάνων. Κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό Σιναΐτη⁷ καί τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης⁸ ἡ ψυχὴ δείχνει τίς κινήσεις τῆς ἐνεργώ- ντας καί κινώντας τά τοῦ σώματος μέλη καί ὄργανα, τό καθένα πρὸς τῆ δική του ἐνέργεια. **Σύμφωνα λοιπόν μέ τίς πιό πάνω θέσεις τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ψυχὴ ὑπάρχει ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς σύλληψης, παραμένει στό σῶμα, ἀσκώντας τήν ζωοποιό τῆς ἐνέργεια, μέχρι τῆς στιγμῆς πού ἡ ἀναχώρησή τῆς ἀπό αὐτό σηματοδοτεῖ τόν θάνατο τοῦ σώματος. Ἐπομένως, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ζωὴ χωρίς τήν ὑπαρξή ψυχῆς στό σῶμα, εἴτε αὐτό εἶναι τό μονοκύτταρο σῶμα τοῦ ζυγωτοῦ εἴτε τό πολυκύτταρο σῶμα τοῦ ἐνήλικα.** Θά πρέπει πάντως νά σημειωθεῖ ὅτι ἅπαξ καί δημιουργεῖται ἓνα ἀνθρώπινο ἔμβρυο, αὐτό εἶναι προορισμένο νά ζήσει στήν αἰωνιότητα, γιατί ἡ ψυχὴ του οὔτε καταστρέφεται οὔτε χάνεται, ὅπως μαρτυρεῖ καί ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης: *«καὶ γὰρ καὶ ἐκ τῶν ἐμβρυῶν ἢ ἐκτρομάτων, αἱ ψυχὰι οὐ θανατοῦνται, οὐδὲ ἀπόλλυνται, ἀλλὰ σὺν ἡμῖν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἀναστάσει ἐπισυνάγονται τῇ ἀρρήτῳ ἐνεργείᾳ καὶ παντοδυνάμῳ τοῦ Θεοῦ»*⁹.

Εἶναι σίγουρο ὅτι τά καθ' οἰομένηποτε τρόπο καταστραφέντα ἀνθρώπινα ἔμβρυα θά συναντήσουν στήν αἰωνιότητα καί τοὺς γονεῖς τους καί τοὺς καταστροφεῖς τους.

(Περιοδ. «Ἡ Δράση μας», Ὀκτώβριος 2018, τεῦχ. 562, σελ. 307-309).

3. Γρηγορίου Θεολόγου, *Ἐπη Θεολογικά*, Βιβλ. Α', *Ἐπη Δογματικά*, Ἡ Περί Ψυχῆς, PG 37, 453-454.

4. Γρηγορίου Παλαμᾶ, *Κεφάλαια Φυσικά*, Θεολογικά κλπ., Φιλοκαλία, ἐκδ. ΑΣ-ΤΗΡ, τόμος Δ', κεφ. Λ', σ. 143.

5. Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὅπ. π., κεφ. ΛΗ', σ. 146.

6. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, *Ἐκδοσις Ὁρθοδόξου Πίστεως*, Βιβλ. Β', κεφ. 12, PG 94, 924.

7. Γρηγορίου Σιναΐτου, *Κεφάλαια Πάνν Ὁφέλιμα*, Φιλοκαλία, τόμ. Δ', κεφ. ΠΑ', 42.

8. Γρηγορίου Νύσσης, ὅπ. π., PG 46, 29.

9. Αναστασίου Σιναΐτου, ὅπ. π., PG 89, 725.

THREE PARENT BABY (Μωρό από τρεις γονείς)!



Όποιαδήποτε παρέμβαση του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού και στους νόμους που Αυτός έχει θέσει, αποβαίνει τελικά εις βάρος του. Αυτό το βιώνουμε καθημερινά με τα καταστροφικά αποτελέσματα του βιασμού της φύσεως.

Όμως, η άλαζονική παρέμβαση του ανθρώπου, μέσω της «επιστήμης», στην ίδια τη σύσταση του

άνθρωπίνου γονιδιώματος¹, **καθίσταται ύβρις ενώπιον του Δημιουργού, αλλά και ηθικά επιλήψιμη.** Τείνει η «επιστήμη» της γενετικής στις ημέρες μας να εξελιχθεί (εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει) σε σύγχρονο Πύργο της Βαβέλ, πολύ χειρότερο από το βιβλικό, γιατί η έπαρση των γενετιστών-βιολόγων δεν θά επιφέρει σύγχυση των γλωσσών, αλλά «σύγχυση» της ίδιας της γονιδιακής υποστάσεως του ανθρώπου! Μιά τέτοια πρακτική επέμβασης στο ανθρώπινο DNA εφαρμόζεται τελευταία και στη Χώρα μας.

Πρόκειται για την «τεχνολογία» της γενετικής: **«Three Parent Baby»** («μωρό από τρεις γονείς»), που με υπερηφάνεια διαφημίζεται από τὰ ΜΜΕ, αλλά και από γνωστό Μαιευτήριο, στο όποιο χορηγήθηκε «άδεια» από την «Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», να προβεί στην έρευνα και στη συνέχεια στην προκλινική και κλινική εφαρμογή της γενετικής παρέμβασης σε έμβρυα. Η τεχνική αυτή επιτρέπει σε άτομα με σπάνιες γενετικές παθήσεις, που κληρονομούνται μόνο από τή μητέρα, να αποκτήσουν υγιή παιδιά. **Με ποιά όμως κόστος;**

Η «τεχνική» αυτή έχει δύο (2) εφαρμογές.

- Κατά την **πρώτη**, γονιμοποιούνται δυό ώαρια με τό σπέρμα του πατέρα, ένα της μητέρας κι ένα της δότριας (έχουμε δηλ. δύο έμβρυα), και τό γενετικό υλικό του πρώτου εμβρύου μεταφέρεται στο δεύτερο, αφού σε αυτό έχουν μείνει μόνο τὰ μιτοχόνδρια²! (Χρησιμοποιούνται δηλ. δύο έμβρυα για να έμφυτευθεί τελικά τό ένα, και αυτό «άλλοιωμένο» γενετικά, ενώ τό άλλο καταστρέφεται!).

- Κατά τή **δεύτερη**, η όποία ονομάζεται «Maternal Spindle Transfer» («Μεταφορά Μητρικής Μιτωτικής Ατράκτου»), αφαιρείται ό πυρήνας από τό ώαριο της μητέρας (με τό προβληματικό μιτοχονδριακό DNA, τό όποίο και καταστρέφεται) και έμφυτεύεται στο ώαριο ύγιους δότριας, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί και καταστραφεί ό δικός του πυρήνας. Στη συνέχεια αυτό γονιμοποιείται με τό σπέρμα του πατέρα, με τή διαδικασία της έξωσωματικής και τό έμβρυο έμφυτεύεται στη μήτρα της μητέρας.

Προκειμένου, λοιπόν, να γεννηθούν «υγιή» κάποια παιδιά, όί έπιστήμονες παρεμβαίνουν στο γενετικό τους κώδικα, αφαιρώντας και προσθέτοντας γενετικό υλικό, όχι από δύο γονείς, αλλά και από τρίτο πρόσωπο (γυναίκας), «δημιουργώντας» ουσιαστικά παιδιά από τρεις βιολογικούς

1. Τόσο στη μοριακή βιολογία, όσο και στη γενετική, με τόν όρο **γονιδίωμα** ή γένομα (genome) χαρακτηρίζεται τό σύνολο του γενετικού υλικού που βρίσκεται σ' ένα κύτταρο ή φέρεται σ' ένα άτομο.

2. Τὰ μιτοχόνδρια είναι **ήμιαυτόνομα όργανίδια** και διαθέτουν **δικό τους DNA**, τό μιτοχονδριακό. Η ένέργεια του κυττάρου στην ούσια παράγεται από τὰ μιτοχόνδρια.



• **Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Ζαχαρία καί Δήμητρας ΒΕΛΤΣΙΟΥ, μέ 12 παιδιά (λείπει 1), γεν. από 2001 έως 2018, Ν. Θεσσαλονίκης.**

«Άγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π. σᾶς συγχαίρουμε γιά τό ἔργο σας τόσο γιά τό ὑλικό, ὅσο καί γιά τό πνευματικό. Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τό ἀνταποδώσει σέ σᾶς, στούς Φίλους καί Δωρητές σας...

Ἡ Πολύτεκτη Οἰκογένεια ἔχει πολλή χαρά, ἀπέραντη αἰσιοδοξία, μεγάλη δύναμη, ὄρεξη γιά ζωή, λατρεύει τά παιδιά... στηρίζει τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία. Δοξάζει τό Θεό γιά τό καθημερινό θαῦμα, ὑπηρετεῖ τίς Ἀξίες ἐμπράκτως, τολμάει στά δύσκολα καί εἶναι φῶς. Ὅλα αὐτά γιατί ξέρει νά μάχεται μέ βοηθό καί συμπαραστάτη τήν Παναγία μας...». (22. 11. 2018).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

Γνωρίσαμε πρόσφατα τήν ἀξιόθαύμαστη αὐτή Ὑπερπολύτεκτη Οἰκογένεια, ἀπό μιᾶ συνέντευξη πού ἔδωσαν στά Μ.Μ.Ε. Ὁ ἀγωνιστής πατέρας ἐργάζεται στό δῆμο, ὡς συνοδός ἀπορριμματοφόρου, ἐνῶ ἡ μητέρα ἀσχολεῖται μέ τά οικιακά καί μέ τήν ἀνατροφή τῶν πολλῶν χαριτωμένων παιδιῶν τους.

Παρότι ἡ ἀνατροφή καί ἡ φροντίδα τῶν παιδιῶν εἶναι καθημερινός ἄθλος ἢ ἡρωίδα μητέρα σημειώνει ὅτι: «Δέν αἰσθάνομαι ὅτι κάνω κάτι πολύ δύσκολο. Ὅλοι βοηθοῦν ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία καί τίς δυνατότητές τους».

«Οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλές, ἀλλά δέν μᾶς πτοοῦν», ἀναφέρει ὁ πατέρας καί συνεχίζει λέγοντας: «Ὅλα πα-

λεύονται ἂν ὑπάρχει ὑγεία, ἂν εἶσαι καλά μέ τόν ἄνθρωπό σου καί δέν ἔχεις γκρίνια...».

Ἡ πρωτότοκη, Εὐθυμία, εἶναι ἄριστη μαθήτρια. Φοιτᾷ φέτος στήν Γ΄ Λυκείου καί ὄνειρό της εἶναι ἡ Νομική. Δέν πῆγε ποτέ φροντιστήριο, ἀλλά φέτος τῆς δόθηκε αὐτή ἡ δυνατότητα μέ ὑποτροφία.

Ὅλη ἡ ζωή τους εἶναι ἓνα θαῦμα τοῦ Παναγάρχου Θεοῦ. Ὅπως χαρακτηριστικά λένε: «Ἄν ἔχεις πίστη ὁ Θεός εἶναι δίπλα σου. Καί δέν σέ βοηθάει μέ τό νά σοῦ στείλει ἓνα σακί ἀλεύρι, ἀλλά στέλνοντας στό δρόμο σου καλοῦς ἀνθρώπους».

Εὐγε Φίλοι μας! Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί οἱ ἀπανταχοῦ Φίλοι της θά εἶναι πάντα στό πλευρό σας.

- **Υπερπολύτεκη Ίερατική Οικογένεια π. Σωτηρίου και Ίωάννας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με 7 παιδιά, γενν. από 2005 έως 2018, Ν. Δωδεκανήσου.**

Τήν ωραία αυτή Οικογένεια γνωρίσαμε πρίν 8 χρόνια, όταν είχαν τότε 5 παιδιά. Πρόσφατα ή πρεσβυτέρα γέννησε τό 7ο παιδί τους, αγοράκι.



Τόσο ό σεβαστός π. Σωτήριος, όσο και ή πρεσβυτέρα προέρχονται από τρίτεκνες Οικογένειες. Αυτόι όμως υπεραύξησαν τή χάρη τής τεκνογονίας και δημιούργησαν μέ τήν εύλογία του Θεού μία θαυμαστή Υπερπολύτεκη Οικογένεια!

Ό μισθός του πατέρα ως ιερέα είναι χαμηλός, ενώ ή μητέρα δέν έργάζεται, αλλά άσχολείται μέ τήν άνατροφή των παιδιών.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ τής μικρές της δυνάμεις είναι και θά είναι πάντα κοντά τους. Θεωρούμε ιδιαίτερη εύλογία τής Ίερατικής Πολύτεκνης Οικογένειας. Άλλωστε δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι ή πλειοψηφία των Ίερέων και Μοναχών τής Έκκλησίας μας είναι Πολύτεκνοι ή προέρχονται από Πολύτεκνες Οικογένειες.

- **«Θαυμάζω τούς Πολυτέκνους...»!**

Άγαπητοί Φίλοι τών Πολυτέκνων

... Θαυμάζω τούς Πολυτέκνους κυρίως γιατί συνειδητά άφησαν τό θέμα τής τεκνογονίας στά χέρια του Θεού... Πήρα και τά Περιοδικά, τά όποια θά διανείμω στήν ένορία μας.

Μπράβο σας, είμαι γιατρός και χαίρομαι νά διαβάζω τήν άλήθεια και μέ έπιστημονική τεκμηρίωση. Συγχαρητήρια στήν έκδοτική όμάδα!

Άγγλία, 26. 3. 2018.

Δέσποινα Δεναξά-Κύζα

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. Μεγάλη χαρά και ίκανοποίηση, αλλά και δύναμη νά συνεχίζουμε, μās έδωσε τό άνωτέρω ήλεκτρονικό μήνυμα. Προσπαθούμε, κατά τό μέγιστο δυνατόν, ή ύλη μας νά είναι τεκμηριωμένη, ιδιαίτερα γιά τά θέματα πού άφορούν στίς έκπρώσεις, τήν τεκνογονία και τά διάφορα βιοηθικά ζητήματα. Γι' αυτό χαίρομαστε ιδιαίτε-

ρα όταν έπιστήμονες και ιδιαίτερα ιατροί μās τό έπιβεβαιώνουν.

Ευχαριστούμε τήν άγαπητή Φίλη ιατρό κα Δεναξά-Κύζα τόσο γιά τά ένθαρρυντικά της λόγια και τήν έμπρακτη άγάπη της, όσο και γιά τήν προώθηση του Περιοδικού μας στήν Ένορία της. Ευχόμαστε νά τή μιμηθούν και άλλοι Άδελφοί μας Άπόδημοι.

Συνέχεια από τη σελ. 11. THREE PARENT BABY...

γονείς! Οί γενετιστές υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή της δότριας στο DNA του έμβριου είναι πάρα πολύ μικρή (λιγότερο από 1%), αφού τό μιτοχονδριακό DNA έχει μόνο 37 γονίδια, τά όποία είναι υπεύθυνα για τήν παραγωγή ενέργειας του κυττάρου, ενώ τό DNA του πυρήνα έχει πάνω από 20.000 γονίδια, στά όποία όφείλονται τά χαρακτηριστικά και οί λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

Όμως, ακόμα και αν προσπεράσουμε τό γεγονός ότι ή όλη διαδικασία εφαρμόζεται στό ψυχρό εργαστηριακό τρυβλίο³ μέ τή μέθοδο τής έξωσωματικής (ό σύγχρονος Άγιος Πορφύριος είχε μέ έμφαση άποτρέψει γνωστούς του γυναικολόγους νά άσχοληθούν μέ αυτή⁴), δέν μπορούμε νά δεχθούμε για όποιοδήποτε λόγο (όσο «άνθρωπιστικός» και αν άκούγεται) τήν καταστροφή-θανάτωση έμβριών, για νά γεννηθούν κάποια άλλα υγιή. Άλλωστε, αν αυτό δέν είναι μιá σύγχρονη μορφή ευγονικής, τότε τί άλλο μπορεί νά είναι!

Όμως, και στίς **δύο έφαρμογές**, σύμφωνα μέ έρευνητές, υπάρχει πιθανότητα κάποια έλαττωματικά μητρικά μιτοχόνδρια νά παραμείνουν στό κύτταρα του έμβριου, και κανείς δέν γνωρίζει αν αυτά θά προκαλέσουν μελλοντικά προβλήματα. Η ύπαρξη μιτοχονδρίων από δύο πηγές μπορεί νά διαταράξει τήν κυτταρική λειτουργία του παιδιοϋ.

Έκτός, όμως, από τά προβλήματα που ένδεχομένως αυτή ή μέθοδος θά δημιουργήσει στό μωρά που γεννήθηκαν και θά γεννηθούν (ή μέθοδος είναι σχετικά νέα και δέν γνωρίζουμε ποιές δυσλειτουργίες θά παρουσι-

3. Τό τρυβλίο καλλιέργειας Πέτρι είναι ένα ρηχό γυάλινο ή πλαστικό κυλινδρικό πιάτο, που χρησιμοποιείται από τούς βιολόγους για τήν καλλιέργεια κυττάρων.

4. Λέγοντάς τους κατά λέξη: «Τους είπα νά μήν τό κάνουν αυτό, είναι πολύ κακό». Βλ. σχετικά στό Περιοδικό μας Ε.Π.Ο., αρ. τ. 157/2018, σελ. 8 - <http://pefip.gr/wp-content/uploads/2018/03/ΠΕΦΙΠ-No-157-WEB.pdf>

ΞΕΡΕΤΕ τί είναι και τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Άγεννήτου Παιδιοϋ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — και τής εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας νέες, αλλά και γενικά τούς ΝΕΟΥΣ —, ώστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στην τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (ούτε ή χειρουργική ούτε τή φαρμακευτική, έστω κάποιων ώρων και ήμερών, μέ οποιαδήποτε μορφή αντισυλληπτικών: «χάπι έπόμενης ήμέρας» κ.λπ., όπως και μέ «σπιράλ», που είναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ), άλλ' ούτε και στή ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οί Ίεροί Κανόνες τής Έκκλησίας μας «κανονίζουν» τήν έκτρωση μέ πολυετή στέριση τής θ. Κοινωνίας και τή στέρωση μέ ζετή άφορισμό). Συνυπεύθυνοι είναι και οί άνδρες-σύζυγοι, αλλά και «σύντροφοι», όπως και οί ιατροί, οί φαρμακοποιοί και οί λοιποί συνεργόυτες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά και ΕΓΓΑΜΗ, που άντιμετωπίζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ή ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, άς μη δυσκολευθεί νά έπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., που συστεγάζεται και συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ισχύει και για όσους γνωρίζουν έγκύους, που κινδυνεύουν νά όδηγηθούν σε έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνείστε ή έπισκεφθείτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ έπίσης και άποφυγή από τά «Κέντρα Οικογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», που συνιστούν άντισύλληψη, αλλά και ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, που δυστυχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πιεστικά... Ζητήστε μας σχετικά έντυπα, που διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, όπως και κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθείτε και έμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα έπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509. E-mail: info@pefip.gr

**Άφήστε με
νά ζήσω!**



ασθοῦν⁵), εἶναι μεγάλη ἡ ἀνησυχία τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας γιὰ τὴν παρέμβαση στό γενετικό ὕλικό, πού θά περάσει ἀπό γενιά σέ γενιά, ἀφήνοντας μὴ ἀναστρέψιμα ἴχνη⁶. Ἔτσι δίδονται ἐνδεχομένως **περιθώρια γιὰ τὴ μελλοντικὴ δημιουργία «μωρῶν κατὰ παραγγελία»!**

Καί διερωτώμαστε: Μήπως ὅλες αὐτές οἱ ἔρευνες, στίς ὁποῖες διατίθεται πακτωλὸς χρημάτων, τελικὰ ἐκεῖ ἀποβλέπουν;

5. Τό πρῶτο παιδί πού «προῆλθε» ἀπό τὴν τεχνικὴ «Three parent baby» ἦταν ἀγόρι καί γεννήθηκε στό Μεξικό τό 2016. Ἀπό τὰ 5 ἔμβρυα πού γονιμοποιήθηκαν, ἐπέζησε τό 1. Ἐπιλέχθηκε τό Μεξικό λόγω τῆς ἐλαστικῆς νομοθεσίας του, πού ἐπέτρεπε αὐτές τίς ἀμφιλεγόμενες πρακτικές, οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύονταν στά περισσότερα κράτη. Ἐκτοτε ἐφαρμόστηκε στήν Οὐκρανία καί μόλις πέρυσι ἐγκρίθηκε στήν Ἀγγλία καί, δυστυχῶς, στήν Ἑλλάδα.

6. Ἡ προσπάθεια τῶν ἐμπλεκόμενων ἰατρῶν νά ἀπενοχοποιήσουν αὐτές τίς πρακτικές, λέγοντας ὅτι: «Εἶναι πολύ σημαντικό νά γίνει ὁ διαχωρισμός τοῦ ὀρισμοῦ γονεῖα - ἀτόμου, ὥστε νά ὑπάρχει ξεκάθαρη ἡ γνώση τῆς τεχνικῆς», ἀπλῶς ἐπιβεβαιώνουν τίς ἀνησυχίες μας! **Πῶς γίνεται νά ἐμπλέκεται καί τρίτο «ἄτομο» στήν ἱερῆ διαδικασία τῆς γέννησης καί μάλιστα γενετικά καί νά εἶναι θέμα «ὀρισμοῦ» καί ὄχι οὐσίας ἢ ἐμπλοκῆ του;**

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.

«Δίχως λουλούδια καί παιδιά, ποιὰ θά 'χε ὁ κόσμος ὁμορφιά;»!

**Πολύτεκνη Οἰκογένεια
Νικολάου καί Κυριακῆς
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, μέ 6 παι-
διά, γεννημ. ἀπό 2010
ἕως 2018, Ν. Ἀττικῆς.**

Τὴν ὠραία αὐτὴ Οἰκογένεια γνωρίσαμε πρόσφατα καί εἶχαμε τὴ χαρὰ νά παραστοῦμε στὴ Βάπτιση τοῦ 6ου παιδιοῦ τους, Ἰακώβου. Ἡ χαρὰ μας ἦταν διπλή, γιατί ἀνάδοχος τοῦ νεοφωτίστου ἦταν ἡ Λυδία Χρυσανθοπούλου, κόρη τοῦ μακαριστοῦ π. Μιχαὴλ Χρυσανθόπουλου καί τῆς πρεσβυτέρας Εἰρήνης (μέ 8 παιδιά). Ἡ ἄξια νονά εἶναι ἀπόφοιτη τοῦ



Τμήματος Ἐκπαίδευσης καί Ἀγωγῆς στήν Προσχολικὴ Ἡλικία τοῦ ΕΚΠΑ. Δίπλα της, στὴ φωτογραφία, βρίσκεται ὁ ἀρραβωνιαστικός της Ἄνδρας Λεβεντάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός.

Ὁ πατέρας τῆς Οἰκογενείας Νικόλαος εἶναι ἀπόφοιτος Τ.Ε.Ι. ἠλεκτρολογίας καί ἐργάζεται ὡς συντηρητὴς ἀνελκυστήρων, ἐνῶ ἡ μητέρα Κυριακὴ εἶναι Νηπιαγωγός. Πρόκειται γιὰ εὐσεβὴ Οἰκογένεια μέ συνειδητὴ πνευματικὴ ζωὴ. Τούς εὐχόμαστε κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ δωροδοτοῦ Θεοῦ μας. Τὰ δεῖ χαριτωμένα βλαστάρια τους νά αὐξάνουν καί νά προοδεύουν ἐν Κυρίῳ!

Όταν οι γιατροί καταπατούν τον όρκο του Ίπποκράτη, αλλά και της συνειδήσεως



Πρόσφατα ένα ζευγος Πολυτέκνων μοιράσθηκε μαζί μας την εμπειρία του σχετικά με την ασφυκτική πίεση, αλλά και τον ηθικό «έκβιασμό» που δέχθηκε από τον ιατρό-γυναικολόγο. Συγκεκριμένα, ενώ η μητέρα ήταν έγκυος στο 6^ο παιδί τους, κάποιες προγεννητικές εξετάσεις (ύπερηχογραφικός και βιοχημικός έλεγχος 1ου τριμήνου) «έδειξαν» αύξημένη **πιθανότητα** τό μωρό νά είχε «σύνδρομο Down». Τονίζουμε τη λέξη «πιθανότητα», γιατί μόνο ψυχρές πιθανότητες και ποσοστά μπορούν νά δείξουν αυτές οι εξετάσεις και όχι την ουσία του θέματος, την ύπαρξη δηλ. μιās ανεξάρτητης και μοναδικής ανθρώπινης ζωής, η οποία φιλοξενείται για 9 μήνες στη μήτρα της μητέρας.

Βασίζομενος, λοιπόν, ο γυναικολόγος της σέ αυτά τά ποσοστά, συνέστησε περαιτέρω εξετάσεις (άμνιοπαρακέντηση κλπ.), μέ τελικό σκοπό, εάν και αυτές «δείξουν» τά ίδια άποτελέσματα, νά κάνουν έκτρωση (ή, όπως ώραιοποιημένα λένε, νά προβοϋν σέ διακοπή κυήσεως).

Οί γονείς, πιστεύοντας στην ιερότητα της ζωής, την όποία δημιουργεί ο Πανάγαθος Θεός μέ τή σύμπραξη τών γονέων, και μή θέλοντες νά προβοϋν σέ καμιά ένέργεια, η όποία μπορούσε νά βλάψει τό μωρό τους, άρνήθηκαν νά κάνουν τίς εξετάσεις. Τότε ο γιατρός τους, όχι μόνο άρχισε νά τούς πιέζει φορτικά, αλλά τούς άπειλησε ότι εάν δέν τίς κάνουν, δέν θά αναλάμβανε τή γέννα. Πράγμα που τελικά έκανε, σέ αντίθεση μέ τόν ιατρικό όρκο, που έχει δώσει, αλλά και τή συνειδησή του, που δέν έπιτρέπουν σέ γιατρό νά έγκαταλείψει τόν άσθενή του. Αλλά σέ αντίθεση και μέ τήν ισχύουσα δεοντολογία, η όποία σέβεται τή θέληση τών γονέων. Καί αυτό άποτυπώνεται στο καταληκτικό σχόλιο της εξέτασης που είχαν κάνει, η όποία αναφέρει:

«Επισημαίνουμε η εξέταση της αύχενικής διαφάνειας... άποτελεί screening test... Άν οι γονείς **έπιθυμοϋν** τόν άποκλεισμό του Σ. Down... ο μόνος άσφαλής (!)* τρόπος είναι η έπιλογή έπεμβατικής εξέτασης (... άμνιοπαρακέντησης)».



* Άποσιωπάται τό γεγονός ότι η έπεμβατική εξέταση που συνιστάται, η άμνιοπαρακέντηση, δέν είναι 100% άσφαλής. Σύμφωνα μέ τούς ύποστηρικτές της εξέτασης, ύπάρχει αύξημένος ο κίνδυνος άποβολής από 0,5 έως 2%, όπως και κίνδυνος τραυματισμού του έμβριου. Κι ενώ ύποστηρίζουν ότι έχει 100% διαγνωστική έπιτυχία, γνωρίζουμε περιπτώσεις, όπου άποδεδειγμένα έχει γίνει λάθος «διάγνωση» και τό μωρό, που παρά τήν πίεση τών γιατρών δέν «έριξαν» οι γονείς του, γεννήθηκε υγιέστατο!

Έτσι τό ζευγος ἀναγκάστηκε νά βρεῖ ἄλλο γιατρό, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο σεβάστηκε τήν ἐπιθυμία τους, ἀλλά εἶναι καί κατά τῶν ἐκτροῶσεων (ναί, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν καί τέτοιοι γιατροί, πού τιμοῦν τόν ὄρκο τοῦ Ἱπποκράτη).

Τό ἀποτέλεσμα τό βλέπετε στή διπλανή φωτογραφία. **Γεννήθηκε ἕνα ὑγιέστατο ἀγοράκι.** Γιά ἄλλη μιά φορά (κι ἔχουμε πάρα πολλές παρόμοιες περιπτώσεις) διαψεύστηκαν τά «ποσοστά καί οἱ πιθανότητες» καί θριάμβευσε ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἀγάπη στή ζωή, πού μόνο Αὐτός δημιουργεῖ. Κι ὅμως, αὐτό τό χαριτωμένο παιδάκι, δέν θά ἐρχόταν στή ζωή ἐάν οἱ γονεῖς του ἀκολουθοῦσαν τίς «συμβουλές» τοῦ γιατροῦ. Ἀλλά, καί μέ κάποιο «πρόβλημα» ἄν γεννιόταν, πάλι θά ἦταν τό παιδί τους, τό σπλάγγνο τους, καί θά τό ἀγαποῦσαν ἀπροϋπόθετα, ὅπως ἀγαπάνε ὅλα τά παιδιά τους. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, ὅτι **δέν ὑπάρχουν «ἐλαττωματικοί» ἢ «ἀνεπιθύμητοι» ἄνθρωποι, μόνο ἄνθρωποι χωρίς ἀγάπη...**

Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας προειδοποιεῖ...!

Μήνυμα-προειδοποίηση τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας πρὸς τοὺς καπνιστές σέ πακέτο τσιγάρων: **«Τό κάπνισμα μπορεῖ νά σκοτώσει τό ἀγέννητο παιδί σας».**

Ἐνῶ πολύ σωστά παραδέχονται ὅτι τό κυφορούμενο εἶναι παιδί πού χρειάζεται προστασία, ταυτόχρονα δίνουν τό «δικαίωμα» στή μητέρα του (μέ τόν ἐκτροπικό νόμο 1609/1986) νά τό «ξεφορτωθεῖ» κάνοντας ἔκτρωση. Τί ὑποκρισία...! Τί παραλογισμός...!

Τό ἐάν, δηλαδή, τό ἀγέννητο παιδί εἶναι ἄνθρωπος μοναδικός καί ἀνεπανάληπτος καί πρέπει νά τόν προστατεύουμε, δέν εἶναι ἕνα ἀντικειμενικό καί ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, ἀλλά ἐπαφίεται στήν κρίση τῆς ἴδιας τῆς μητέρας του, ἡ ὁποία, μέ τήν παρότρυνση καί τήν πίεση, τίς περισσότερες φορές, τῶν γιατρῶν καί τοῦ περιβάλλοντός της, μπορεῖ κατά βούληση νά προβαίνει σέ ἔκτρωση.

Ὅμως, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ σύγχρονη Ἐμβρυολογία συμβουλεύουν καί προειδοποιοῦν ὅσες σκέπτονται τήν ἔκτρωση:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Τό κάπνισμα μπορεῖ νά σκοτώσει τό ἀγέννητο παιδί σας. Ἡ ἔκτρωση, ὅμως, πάντα σκοτώνει τό ἀγέννητο παιδί σας»!

Προτοῦ, λοιπόν, πάρετε κυριολεκτικά μιά ἀπόφαση ζωῆς καί θανάτου, ἐνημερωθεῖτε ὑπεύθυνα: www.afistemenaziso.gr καί www.pefip.gr (ὅπου θά βρεῖτε, ἐκτός ἀπό πληροφορίες, οὐσιαστική βοήθεια, ἠθική καί ὑλική).



Τό κάπνισμα μπορεῖ νά σκοτώσει τό ἀγέννητο παιδί σας

Πληροφορίες Απεξάρτησης:
www.moh.gov.gr

Μαρία Χατζηθανάση-Σοφικίτη (1976- †21.6.2018)



Πρίν λίγους μήνες, σάν κεραυνό ἐν αἰθρία, ἀκούσαμε τὴν εἶδηση τοῦ τραγικοῦ, ἀνθρωπίνως, θανάτου ἀπὸ τροχαῖο τῆς Ὑπερπολύτεκνης μητέρας 10 παιδιῶν Μαρίας Χατζηθανάση-Σοφικίτη, μαίας καὶ θεολόγου. Ἡ εἶδηση μᾶς συγκλόνησε!

Γνωρίζαμε ἐξ ἀκοῆς τὴν Οἰκογένεια Σοφικίτη, ἀλλὰ καὶ τὴ σεβαστὴ ἱερατικὴ Πολύτεκνη πατρικὴ Οἰκογένεια τῆς Μαρίας (π. Χριστοδοῦλου καὶ Εὐτυχίας Χατζηθανάση), ὅμως δὲν εἶχαμε τὴ χαρὰ νὰ τοὺς γνωρίσουμε προσωπικά. Ὡσπου 1-1,5 μήνα πρὶν τὸ Πάσχα καὶ μὲ ἀφορμὴ τὸ Κίνημα ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καὶ ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων «Ἀφήστε με νὰ ζήσω!», στὸ ὁποῖο συμμετέχει ἐνεργὰ ἡ Π.Ε.Φ.Π., μᾶς ἐπισκέφθηκε ἡ Μαρία (σέ προχωρημένη ἐγκυμοσύνη

στὸ 10ο παιδί της) προκειμένου νὰ μᾶς γνωρίσει καὶ νὰ μᾶς βοηθήσει στὰ πλαίσια τῶν σκοπῶν τοῦ κινήματος. Εἶχαμε λοιπὸν τὴν εὐκαιρία νὰ θαυμάσουμε τὴν ἀπλότητα, τὴν πίστη καὶ τὴ δύναμή της, καθὼς καὶ τὴ μεγάλη της ἀγάπη γιὰ τὰ παιδιά. Σεβόταν, καὶ μάλιστα ὡς μαία, ἀπεριόριστα τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ ἀπὸ τὴ σύλληψη.

Ὁ θάνατος καὶ ἰδιαίτερα ὁ αἰφνίδιος εἶναι ἓνα μυστήριο. «Ἄγνωστοι αἱ βουλαὶ τοῦ Κυρίου» καὶ «τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου;» (Ρωμ. 11, 32)! Ὅμως γιὰ τοὺς πιστοὺς, ἔχουν ἰσχὺ τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς Θεσσαλονικεῖς: «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπήσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» (Α΄ Θεσ. 4, 13). Ἡ ἐλπίδα στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γεμίζει τίς ψυχές τῶν πιστῶν, πού ἀποχαιρετοῦν προσωρινὰ τοὺς κεκοιμημένους τους, μὲ χαρμολύπη. Κι ἔτσι, τόσο ἡ ζωὴ ἐν Χριστῷ, ὅσο καὶ ὁ θάνατος, ἀποβαίνει πρὸς ὄφελος καὶ κέρδος πνευματικὸ καὶ «εἰς ζωὴν αἰώνιον» («τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν», Ρωμ. 6, 23), ὅπως χαρακτηριστικὰ διακηρύσσει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας: «Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος...» (Φιλιπ. 1, 21).

Αὐτὴ τὴ χαρμολύπη καὶ τὴν ἀναστάσιμη ἐλπίδα βιώσαμε ὅλοι ὅσοι παρευρεθήκαμε στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Μαρίας, ἡ ὁποία τελέσθηκε στὸ Ἱερό Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ Ἁγίου Πορφύριου, στὸ Μήλεσι Ἀττικῆς. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἦταν πνευματικὸς τῆς πατρικῆς τῆς Οἰκογενείας καὶ τῆς ἰδίας, καὶ μάλιστα, ὅταν ἦταν ἀκόμα ἐν ζωῇ, εἶχε μὲ τίς προσευχές του θεραπεύσει θαυματουργικά τὴ Μαρία ἀπὸ καρκίνο σέ ἡλικία 13 ἐτῶν!

Ὡς ὀφειλὴ λοιπὸν καὶ ὡς σταυροαναστάσιμη μαρτυρία, ὅπως ἦταν καὶ ἡ κηδεῖα της καὶ ὡς «Φιλοπολυτεκνικὸ Μνημόσυνο», μεταφέρουμε ἓνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὸ κείμενο τοῦ φίλου Πολυτέκνου κ. Γεωργίου Τσακαλίδη (5 παιδιά), ὁ ὁποῖος παρευρέθηκε στὴν κηδεῖα.

Μνημονεύουμε τὴ μακαριστὴ κι εὐχόμεστε ὁ Παντογνώστης καὶ Κύριος τῆς ζωῆς Ἰησοῦς Χριστός, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ

Αγίου Πορφυρίου, νά ἀναπαύει τή δούλη Του Μαρία ἐν Χώρα ζώντων, νά τήν συναριθμήσει μεταξύ τῶν Ἁγίων Του καί νά χαρίζει στό σεμνό σύζυγό της κ. Σπυριδωνα (Ἀξιωματικό τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας), στά ἐκλεκτά παιδιά της, στους γονεῖς καί λοιπούς συγγενεῖς της, τήν ἐξ ὕψους παρηγορία Του. Αἰωνία της ἡ μνήμη!

Βουβό ἐγκώμιο Πολυτεκνίας!

Δρ Γεωργίου Τσακαλίδη,

Θεολόγου-Θρησκευοπαιδαγωγοῦ, Ἐφόρου ΑΣΠΕ.

Συμμετείχα μέ τόν Πρόεδρο τῆς «Ἄνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος», τοὺς δυό ἐξ Ἀθηνῶν Ἀντιπροέδρους καί τρεῖς γενικούς συμβούλους στήν κηδεῖα τῆς Μαρίας Χατζηθανάση. Ἡ Μαρία ἦταν θεολόγος καί διπλωματοῦχος μαῖα μέ ἐμπειρία ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. Ἦταν συνεπῆς καί στήν ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας, τήν ὁποία σπούδασε μέ πολλή πίστη καί ἀγάπη καί τή μετέδιδε μέ ὅλη της τήν ψυχὴ στους μαθητές καί στίς μαθήτριές της. Ἦταν συνεπῆς καί στήν ἐπιστήμη τῆς μαιευτικῆς, γιατί ἔταξε τόν ἑαυτό της στήν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς καί ὄχι τῆς θανάτωσης τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ... Ἦταν δέ ὑπέρομαχος τοῦ φυσικοῦ τοκετοῦ. Ἡ ἴδια ἔφερε στόν κόσμο ὅσα παιδιά τῆς χάρισε ὁ Θεός: δέκα ὑπέροχα βλαστάρια, ἀληθινά ἀγγελούδια. Ἐξῆσε βέβαια σέ οἰκογένεια μέ ζωντανό παράδειγμα πίστες. Ὁ Ὀφθαλμιάτρος Ἱερέας πατέρα της ἔφερε στόν κόσμο πέντε (5) παιδιά, ὁ θεῖος της, π. Ἰωάννης Χατζηθανάσης ἑννιά (9)...

Τήν Τετάρτη, 20 Ἰουνίου, ἡ Μαρία μέ τά δέκα παιδιά (τό μικρότερο μόλις δύο μηνῶν) δέν παρέλειψε νά ξεγεννήσει νεαρή φίλη της (καί αὐτή Ὑπερπολύτεκη μέ 10 παιδιά). Παρέμεινε μαζί της ὅλη τή νύχτα γιά ἀποφυγῆ τυχόν ἐπιπλοκῶν. Ἐπιστρέφοντας (τήν ἐπόμενη ἡμέρα) στό σπίτι της εἶχε τροχαῖο ἀτύχημα, πού τῆς στέρησε τή ζωή. Πρὶν ἀπό δύο ἐβδομάδες ἔλεγε στά μεγαλύτερα παιδιά της: «Ἄν μέ σκοτώσει κάποια νταλίκα τί θά πείτε στά μικρότερα ἀδέλφια σας; Ὅτι ἡ μαμά σκοτώθηκε ἢ ὅτι ἀναχώρησε στόν οὐρανό;».

Ἡ κηδεῖα της θύμιζε ἀναστάσιμη ἀκολουθία. Ὑπῆρξε πάνδημη (περισσότερο ἀπό 2.500 οἱ συμμετέχοντες)... Ἡ πλειονότητα νέοι καί παιδιά, ἀνίμια της, μαθητές καί μαθήτριές της, ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες, πού τήν ὑπεραγαποῦσαν. Ξεπροβόδησαν μέ δάκρυα στά μάτια τῆ νεαρή, ἐνσυνείδητα χριστιανὴ καί ὑπερπολύτεκη μητέρα... Τά παιδιά της περικύκλωσαν τό φέρετρό της λευκοφορεμένα. Ὁ μεγαλύτερος γιός διάβασε τόν Ἀπόστολο. Στίς συλλυπητήριες εὐχές τοῦ κόσμου ἀπαντοῦσαν ὅλοι τους: «Χριστός ἀνέστη!».



Τῆς Ἀκολουθίας προέστησαν δύο Ἄρχιερεῖς, ὁ Μεσογαίας Νικόλαος καί ὁ Κηφισίας Κύριλλος. Ἀνέμενε κανεῖς νά ἀκουσθοῦν ἐπικηδεῖοι λόγοι γιά τήν ὑποδειγματικὴ αὐτῆ μητέρα. Δέν ἀκούσθηκαν. Ἴσως ἦταν ἐπιθυμία τῶν οἰκείων της. Πάντως καί χωρὶς ἐπικηδεῖο ἡ κηδεῖα τῆς Μαρίας ὑπῆρξε **ἓνα βουβό ἐγκώμιο καί μία βουβὴ διαφήμιση τῆς πολυτεκνίας**. Ἴσως ἦταν καλύτερα ἔτσι. Νά ἐγκωμιάζεται ἡ πολυτεκνία ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ τό ζωντανό παράδειγμα... Ὁ Θεός νά σταλαῖξει βάλσαμο παρηγορίας στίς καρδιές τοῦ συζύγου, τῶν παιδιῶν της, τῶν γονέων καί τῶν ἀδελφῶν της...! (Πηγή: www.prlgos.gr – 27. 6. 2018).

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ



Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ. Άν, όμως, θέλει κάποιος νά βοηθήσει αυτή τήν πνευματική προσπάθεια, ως χορηγός, ή νά παραγγείλει αντίτυπα μέ σκοπό νά τά διαθέσει δωρεάν, ἄς ἐπικοινωνήσει μέ τό συγγραφέα (τηλ. 697.93.82.090, e-mail: raksaki@yahoo.gr).

• ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ... ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ!

Άπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτισης λάβαμε μία σειρά ἀπό **τρεις (3) μουσικούς δίσκους-CDs** μέ ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ἀφιερωμένα στους **ΑΓΙΟΥΣ** μας, σέ **ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ μορφές, σέ ΗΡΩΕΣ** τῆς Πατρίδος μας, καί σέ **ιστορικές μνήμες**, ἐνορχηστρωμένα μέ παραδοσιακά ὄργανα, πού ἀποδίδονται χορωδιακά. Σέ κάθε δίσκο ἐμπεριέχεται καί βιβλιαράκι μέ τούς στίχους τῶν τραγουδιῶν.

Παρουσιάζοντας αὐτό τό ἐξαιρετο ἔργο, ὁ ἀγωνιστής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας σημειώνει:

«Οἱ μουσικοί δίσκοι πού ἡ ἀκριτική Μητρόπολή μας ἔθεσε ἤδη σέ κυκλοφορία ἔχουν γραφεῖ ἀπό νέους ἀνθρώπους μέ μεράκι καί ταλέντο. Ἔρχονται σέ καιρούς ὑποτονικούς ὡς πρός τά ζητήματα τῆς Πίστεως. Ἀρκετοί, λόγιοι ἐπιφανεῖς, καθηγητές στήν Ἐκπαίδευση καί πολιτικοὶ ὅλων τῶν παρατάξεων, ἄν δέν πολεμοῦν φανερά, ὅμως στέκονται ἀντίθετοι καί κρυφοί πολέμιοι τῆς Ὁρθοδοξίας. Ὅλα ὅσα βλέπουμε καί ἀκοῦμε, αὐτό μαρτυροῦν: Ὅτι ἔχουμε πόλεμο. Ὅχι, βέβαια, μέ τάνκς καί μέ κανόνια, ἀλλά μέ παρωχημένες ἰδεολογίες-ἰδεοληψίες, πού ἔντεχνα περνᾶνε στήν κοινωνία καί ἀνάμεσα στούς νέους...

» Γιά τόν λόγο αὐτό, κάποιοι νέοι τῆς Ἐπαρχίας μας, μιμούμενοι τόν Ρήγα Φεραῖο, πού μέ τόν «Θούριο» καί ἄλλα τραγούδια του,

• Τό εἰκονιζόμενο βιβλίο (σ.σ. 200) εἶναι ἔργο τοῦ κ. Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ, φυσικοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπί σειρά ἐτῶν στενή ἐπικοινωνία μέ τόν Ἅγιο Παῖσιο τόν Ἁγιορείτη.

Ὅπως ὁ συγγραφέας χαρακτηριστικά σημειώνει: «Κίνητρο γιά νά γράψω αὐτό τό βιβλίο ἦταν οἱ φίλοι τῶν παιδικῶν καί νεανικῶν μου χρόνων. Νιώθω ὅτι “τούς τό χρωστᾶω”. Μέ πολλή συμπάθεια τούς τό ἀφιερώνω. Νιώθω, ὅμως, καί ὑποχρέωση νά μεταφέρω τίς σοφές συμβουλές του καί τά θαυμαστά γεγονότα πού συνέβησαν στούς ἀνθρώπους πού ἀμφιβάλλουν γιά τόν Χριστό, πού δέν εἶναι καί “τόσο πολύ τῆς Ἐκκλησίας”». Κι ἐμεῖς συμπληρώνουμε, ὅτι εἶναι ἐξίσου ὠφέλιμο καί γι’ αὐτούς πού (θεωροῦν ὅτι) «εἶναι τῆς Ἐκκλησίας», καί γι’ αὐτό τό συνιστοῦμε θερμά!





δέν άφηνε νά σβήση άπ' τίς καρδιές ή έλλιπα για "τό ποθούμενο", θέλουν με τούτα τά cds νά τονώσουν τό φρόνημα τό αγωνιστικό στόν Έλληνικό Λαό. Διότι είναι αλήθεια, πώς ή οικονομική κρίση έχει τίς δυσάρεστες συνέπειές της και στην ψυχική διάθεση των συμπατριωτών μας. Οί νέοι, λοιπόν, με τόν δυναμισμό και τήν αισιοδοξία πού τούς διακρίνει, πιστεύουν ότι με τήν χάρη του Κυρίου Ίησού Χριστού φέρουν με τά cds αυτά, τό μήνυμα του Γέροντα Καλόγερου πού έλεγε στό "Κρυφό Σχολείο": "Μή σκιάζεστε τά σκότη. Της λευτεριάς τό φεγγοβόλο άστέρη της νύχτας τό ξημέρωμα θά φέρη".

»Επομένως, έχετε θάρρος. Ψηλά οί σημαίες του Χριστού και της Ελλάδας. Έρχεται, φθάνει ή πνευματική λευτεριά των καρδιών μας. Δόξα τω Θεώ!».

Παραθέτουμε φωτογραφικά τά θαυμάσια αυτά CDs και τά **συνιστούμε θερμά**, ιδιαίτερα στους νέους και στους εκπαιδευτικούς. Για παραγγελίες: τηλ. 26550.22882 και 26550.25029.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ...

Πολλές Οικογένειες Πολυτέκνων άπευθύνονται στην Π.Ε.ΦΙ.Π. καθημερινά καταθέτοντας τόν πόνο, τό παράπονο, αλλά και τίς δυσκολίες τους, είτε αυτές είναι οικονομικές είτε άλλης φύσεως. Και ή Π.Ε.ΦΙ.Π. με τίς μικρές της δυνάμεις προσπαθεί, όσο γίνεται άνθρωπίνως, νά άναποκριθεί. Κάποια αίτήματα όμως, πολλές φορές υπερβαίνουν τίς δυνατότητές μας. Γι' αυτό κι έμεεις προστρέχουμε πρώτα και κύρια στόν δωρεοδότη Θεό κι έπειτα σέ όλους έσας, τούς άπανταχοΰ Φίλους των Πολυτέκνων και της Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έτσι, παραθέτουμε στή συνέχεια ένδεικτικά τά πρόσφατα αίτήματα, δύο (2) Υπερπολυτέκνων Οικογενειών, των όποιων για εύνόητους λόγους δέν άναφέρουμε τά στοιχεία τους (είναι όμως στή διάθεση όσων μπορούν ούσιαστικά νά βοηθήσουν).



- Υπερπολύτεκτη Οικογένεια, 8μελής, εύσεβής και μέ ήθος, ζητά νά ένοικιάσει ένα διαμέρισμα μέ 3 ή 4 ύπνοδωμάτια στις περιοχές: ΒΥΡΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (μέ λογικό ένοίκιο ή εάν υπάρχει δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης).

Τό σπίτι πού διαμένουν δέν έπαρκεί για τίς άνάγκες τους και ή άνεύρεση μεγαλύτερου είναι δύσκολη, καθώς οί ιδιοκτήτες άκινήτων είναι άπρόθυμοι νά τά ένοικιάσουν σέ Πολυτέκνες Οικογένειες!



- Υπερπολύτεκτη Οικογένεια, 9μελής, ζητά, εάν κάποιος έχει πολυτεκνικό αυτοκίνητο και δέν τό χρειάζεται πιά, νά τούς τό δωρήσει για τίς μετακινήσεις τους.

Οί μετακινήσεις μιås Υπερπολύτεκτης Οικογένειας είναι μεγάλο πρόβλημα και δέν μπορούν νά γίνονται μέ συμβατικό Ι.Χ., έτσι ή ύπαρξη ενός πολυτεκνικού αυτοκινήτου δέν πρέπει νά θεωρείται «πολυτέλεια», αλλά ένα άπαραίτητο «έργαλειο».

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ...

τά «Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Ἐκκλησίας μας!

«... ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαὶ εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη» (Ἰωάν. 4, 35).

Τὸν προσφυὴ αὐτὸ χαρακτηρισμὸ ἀπέδιδε στὸ εὐαγγελικὸ καὶ μέγιστο ἔργο τῆς Ὁρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ὁ μακαριστὸς γέροντας καὶ ἰδρυτὴς τῆς Π.Ε.Φ.Π., Ἁγιορείτης Μοναχὸς π. Νικόδημος Μπιλάλης. Στήριξε, μάλιστα, ἀρκετὰ ἱεραποστολικά κλιμάκια, θεωρώντας το ὡς ιδιαίτερη εὐλογία.



Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ Ἁγίου Στεφάνου, Λουμπουμπάσι

Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ κλιμάκια βρίσκεται στὸ Λουμπουμπάσι τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Κονγκό, στὴν Ἀφρική. Ὑπεύθυνος καὶ ψυχὴ τοῦ κλιμακίου εἶναι ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς π. Κύριλλος Γρηγοριάτης (ἀδελφὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, υἱὸς πολυτέκνων, ἀπὸ 5 ἀδέλφια), μαθητὴς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου π. Κοσμά Γρηγοριάτου (1942 – † 1989). Ὑπάγεται ἐκκλησιαστικά στὸ Σεβασμ. Μητροπολίτη Κατάγκας κ. Μελέτιο (ἐπίσης Γρηγοριάτη). Στὸ ποίμνιο τοῦ κλιμακίου ἀνήκουν μέχρι σήμερα πάνω ἀπὸ 1.500 ψυχές, ἐνῶ κάθε χρόνο βαπτίζονται 50-60 κατηχούμενοι ἀδελφοί μας. Μάλιστα, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱερέων, ἀλλὰ καὶ τῶν λαϊκῶν εἶναι Πολύτεκνοι (ὅπως ὁ π. Χαρίτων, ὁ Ἱερέας μέ τὰ ἄμφια, στὸ μέσον τῆς ἀνωτέρω φωτογραφίας, ὁ ὁποῖος ἔχει 8 παιδιά).

Τὸ ἔργο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κλιμακίου εἶναι σπουδαῖο καὶ πολὺπλευρο. Ἔχουν κτιστεῖ καὶ κτίζονται ἐκκλησίες, σχολεῖα, ὀρφανοτροφεῖο (ἄξιζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι πολλὰ παιδιά, λόγω τῆς μεγάλης φτώχειας, ἐγκαταλείπονται στὰ σκουπίδια). Ἔχουν δημιουργήσει μιὰ μικρὴ φάρμα καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ



τὴν πώληση τῶν προϊόντων τῆς προορίζονται γιὰ τὴ συντήρηση τοῦ ὀρφανοτροφείου.

Ἀνάμεσα στὶς πολλές προσπάθειες συγκαταλέγεται καὶ αὐτὴ τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ Ἁγίου Στεφάνου στὸ Λουμπουμπάσι (βλ. φωτογραφία ἄνωθεν). Ἡ βοήθεια, ὅμως, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, λόγω τῆς οικονομικῆς κρίσεως, ἔχει μειωθεῖ δραματικά, κι ἔτσι ἀδυνατοῦν νὰ τὸν ὀλοκληρώσουν. **Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ὑπολείπονται περίπου 60.000 εὐρώ.**

Στὸ μέσον, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Κατάγκας κ. Μελέτιος. Δεύτερος ἀπὸ ἀριστερὰ του, ὁ Ἱεραπόστολος π. Κύριλλος Γρηγοριάτης. Οἱ νεαροὶ ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας, ὅλοι παιδιά πολυτέκνων, σπουδάσαν μέ ὑποτροφίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κατάγκας καὶ τώρα βοηθοῦν ἐθελοντικά τὴν Ἱεραποστολή.

Οι ανάγκες τεράστιες, ή ένδεια και ή ανέχεια σέ όριακό σημείο. Ὑπάρχει όμως και μεγάλη πνευματική «πέινα και δίψα» από τούς αδελφούς μας τούς Ἀφρικανούς για τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου και τήν Ὁρθόδοξη Πίστη. Ὅμως, δυστυχώς, «ὁ μὲν θερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἔργαται ὀλίγοι...» (Λουκ. 10, 2)! Αὐτούς, λοιπόν, τούς λίγους ἔργατες τῆς Ἱεραποστολῆς, **ἄς τούς βοηθήσουμε ὅσο μπορούμε ὕλικά, ἀλλά και πνευματικά**, προσευχόμενοι στόν Κύριο και Ἐντολέα τῆς Ἱεραποστολῆς, Δεσπότη Χριστό, νά τούς στηρίζει και νά φανερώσει και ἄλλους μιμητές και διαδόχους.

Ὅποιοι ἀπό τούς φίλους-ἀναγνώστες ἐπιθυμοῦν νά βοηθήσουν, μπορούν νά ἀποστείλουν τή δωρεά τους **ὑπὲρ τῆς Ἱεραποστολῆς** διά μέσου τῆς Π.Ε.Φ.Π. Οἱ Ἱεραπόστολοι και οἱ νεοφώτιστοι Ἀδελφοί μας Ἀφρικανοί προκαταβολικά ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ.



ΣΤΗΛΗ Π.Ε.Φ.Π. ΚΥΠΡΟΥ

Πολύτεκνη Οικογένεια Εὐγενίου και Γεωργίας ΚΥΡΙΑΚΟΥ, μέ 6 παιδιά, γεννημ. 1998–2008, Ἐπαρχία Λευκωσίας.

Ἔχουμε τή χαρά νά παρουσιάσουμε μιά ἀγωνιζόμενη Πολύτεκνη Οικογένεια πού στούς χαλεπούς καιρούς μας ἀψηφᾷ τό πνεῦμα τοῦ καταναλωτικοῦ και φυγότεκνου βίου και ἀντιτάσσει τή φιλοτεκνία και τή δημιουργία μιᾶς «κατ' οἶκον ἐκκλησίας». Οἱ ἀνάγκες τους πολλές, ὅμως παλεύουν μέ τιμιότητα νά τίς καλύψουν. Διαμένουν σέ ὄρεινό χωριό τῆς Λευκωσίας, ἐνῶ ἡ ἔργασία τους βρίσκεται στήν πόλη, κι αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τά ἐξοδα τῆς καθημερινῆς μετακίνησής τους νά εἶναι μεγάλα. Ὁ πρῶτος γιός Χρῆστος εἶναι φοιτητής, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα παιδιά μαθητές.



Εὐχόμαστε στούς εὐσεβεῖς γονεῖς και στά χαριτωμένα παιδιά τους νά προκόπτουν στή ζωῆ τους και νά ἔχουν κάθε εὐλογία τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ μας.

Τέλος ἀπευθύνουμε ἔκκληση στούς ἀπανταχοῦ Κυπρίους ἀδελφούς μας νά μήν λησμονοῦν τούς ἑναπομείναντες Πολυτέκνους. Οἱ ἥρωικές Πολύτεκνες Οικογένειες εἶναι οἱ αἰμοδότες τῆς Κύπρου μας, ἡ ὁποία κατέχει δυστυχώς τήν ἀρνητική παγκόσμια πρωτιά στήν ὑπογεννητικότητα, μέ γέννηση κατά μέσο ὄρο ΜΟΝΟ ἑνός (1) παιδιοῦ ἀπό κάθε γυναίκα!

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.Φ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμίδα, Ἁγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, Θεολόγος-καθηγ. Ὑπὲρ ἐπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.Φ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἁγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Ὁρφανίδη, Κάτω Πολεμίδα-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
- Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς και τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

Οί έόρτιες εϋχές μας

Κανών Χριστουγέννων

Ωιδή α΄. Ήχος α΄ (β΄ τροπάριο).

Τδών ό Κτίστης όλλύμενον, τόν άνθρωπον χερσίν όν έποίησε, κλίνας οϋρανούς κατέρχεται· τούτον δέ έκ Παρθένου, θείας άγνης, όλον οϋσιούται, άληθεία σαρκωθείς· ότι δεδόξασαι.

(Μετάφραση: Βλέποντας ό Κύριος ότι ό πλασμένος μέ τά χέρια Του άνθρωπος χάνεται, αφήνοντας τούς οϋρανούς κατέρχεται (στή γή) και από τή θεία και άγνή Παρθένο ένώνεται έξ όλοκλήρου και κατ' οϋσίαν μέ αυτόν, σαρκούμενος άληθώς· γι' αυτό είναι δοξασμένος).



«... Οϋτε άγγελος, οϋτε άνθρωπος, αλλά αυτός ό ίδιος ό Κύριος, **νικημένος από τήν άγάπη Του για μās**, θέλησε να μās σώσει και να μās ανα-

πλάσει, μέ τό να γεννηθεί τέλειος άνθρωπος..., μένοντας όμως συγχρόνως αναλλοίωτα Θεός» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς). Γι' αυτό ή ήμερα τών Χριστουγέννων δέν θά μπορούσε να μήν είναι ή πιό λαμπρή, πιό θαυμαστή, αλλά και πιό σημαντική για τό μυστήριο και τό νόημά της, καθώς σηματοδοτεί τήν άρχή τής σωτηρίας όλοκλήρου τού ανθρώπινου γένους, αλλά και όλοκλήρου τής κτίσεως. Σωτηρία, όμως, πού έξαρτάται και από τή δική μας έλευθερη άποδοχή τής άγάπης τού Θεού. Και πώς άλλιώς θά μπορούσαμε να άποδεχθούμε και να βιώσουμε αυτή τήν Άγάπη, παρά μόνο μέ τή συμμετοχή μας στ' άγιαστικά Μυστήρια τής Έκκλησίας μας (ιερά Έξομολόγηση και θεία Κοινωνία), προσφέροντας ταυτόχρονα, κατά τά μέτρα μας, άγάπη στό συνάθρωπό μας, στόν πλησίον μας. Δέν φτάνει μόνο να πιστεύουμε, αλλά πρέπει και να πράττουμε έργα άγάπης, γιατί «ή πίστις χωρίς τών έργων νεκρά έστιν» (Ίακ. 2, 20).

Άς μήν ξεχάσουμε αυτά τά Χριστούγεννα, αγαπητοί, τούς έμπερίστατους αδελφούς μας τούς «ελαχίστους», άς μήν αντιπαρέλθουμε τούς αδελφούς τού Κυρίου μας, και ιδιαίτερα τούς Πολυτέκνους. **Έτσι θά κάνουμε Χριστούγεννα μαζί μέ τό Χριστό!**

Σας εϋχόμαστε, λοιπόν, καλά και εϋλογημένα Χριστούγεννα και εϋτυχημένο τό Νέον Έτος 2019, και σας άπευθύνουμε τόν πιό χαρόμοσνο χαιρετισμό, τόν όποιο μπορεί να άπευθύνει κανείς σε όλα τά όντα και τήν κτίση, τό «**Χριστός έγεννήθη!**», ένω παράλληλα κατά τήν έκφραση τού Άγίου Ίουστίνου Πόποβιτς: «άπό τά χριστο-νοσταλγικά βάθη τών όντων και τής κτίσεως άς άντηχήσει ή συγκινητική άπάντηση: «**Άληθώς έγεννήθη!**»».